

Rondom het Woord

Komende zondag willen we in de morgendienst stil staan bij Johannes 21. Opnieuw preken we dat in grote verbanden en lijnen. 's Avonds heb ik geruild met onze buurman ds. E. Kroon te Randwijk. De week erna vindt de dienst plaats waarin een viertal doopleden belijdenis van het geloof zullen afleggen. Een bijzonder moment, allereerst voor de catechisanten en familie, maar toch ook voor de gemeente. We mogen daarin Gods trouw opmerken. Tegelijkertijd waar brengt ons deze goedheid en trouw van God ons als gemeente? In de avonddienst luisteren we naar de catechismus, zondag 18.

Jarigen

We feliciteren de volgende gemeenteleden met hun verjaardag:

26-04 mevrouw H. van Arnhem – van der Veen, Hofstaete 95, 6674 GB Herveld (1926)

26-04 de heer J. Hendriks, Sterappel 26, 6671 EC (1931)

30-04 mevrouw P.W. van den Broek – van Duijvenboden, de Loohof 96, 6671 AV (1933)

03-05 mevrouw W. Louters – Fintelman, Steenbeekstraat 9/7, 6671 AK (1931).

We wensen u een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar.

Geboren

Zondag 12 april is er nieuw leven geboren bij Erik en Hendri Budding, dr A. R. Holstraat 54, 6671 XZ. Op deze dag ontvingen zij uit Gods hand een gezonde dochter, die de naam Liz draagt. Van harte willen we de ouders hiermee feliciteren en ook Diego en Luuk natuurlijk. Het mag voor jullie als ouders het gebed zijn dat Liz op mag groeien tot eer van haar Maker. De Heere wil Zijn Naam verbinden aan haar leven en Zijn beloften aan haar verzegelen. Als ouders krijgen we die verantwoordelijke taak om haar op te voeden in de vreze des Heeren. Dat Liz haar hoop op God zal leren stellen. Daarvoor is veel gebed nodig. God leert ons, krachtens Zijn verbond, te pleiten op de vaste en zekere beloften van God. God schenke daarbij de hulp en de leiding van Zijn Heilige Geest.

Openbare belijdenis

Nadat de aannemingsavond op 10 april heeft plaatsgevonden, stemt de kerkenraad met vreugde in met het voornemen van de belijdeniscatechisanten, Bart Bor, Marjolein van Deelen, Annelien Hamelink en Esther Kuijpers, om belijdenis van het geloof te doen. Hetwelk gebeuren zal op zondag 26 april in de morgendienst. We bidden om een gezegende dienst met elkaar. Dat de belijdeniscatechisanten met vrijmoedigheid ja zullen zeggen. En dat ze in volharding leren te leven in de navolging van de Heere Jezus. Hoe? Door te zien op Jezus (Hebreen 12). Hoe? Door in Hem te zijn en te blijven en door in Zijn Woord te blijven. Hoe? Door de Heilige Geest.

Belijdenis doen

'Ik zeg u, u zoekt Mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar daarom, omdat u van het brood gegeten hebt en verzadigd bent.' (Johannes 6:25, weergave 1534).

'Ja, altijd brood in overvloed hebben, is geen geringe zaak! Daarom ben Ik [Christus] nu ook een beroemde Leraar en heb Ik veel leerlingen – maar hoe zal het verder gaan? Ach Heere God! – ze zullen niet staande blijven, want ze hebben geen goed beginsel. Het kán ook geen

stand houden! Want ze zullen bij Mij zoeken, wat ze bij Mij niet kunnen vinden, en wanneer ze niet vinden wát ze zoeken, dan is alles weer voorbij.'

Het gaat hier net als wanneer in de lente de takken aan de bomen in volle bloei staan. Dan denk je: wat moeten we nu toch met al die appels en peren beginnen? Komt er echter regen of wind over de bloesems, dan vallen de meeste op de grond. Misschien dat er negen van de tien spoedig afvallen en er maar één van de tien met moeite rijp wordt. Om dan maar niet te zeggen dat verscheidene daarvan ook nog wormstekig zijn.

Zo gebeurt het ook met het evangelie: eerst hoort iedereen het met blijdschap en er zijn genoeg leerlingen die het graag willen aannemen. Als het echter niet gaat zoals ze willen, en als je niet zegt wat ze graag willen horen, dan is het: 'Er komt niet veel goeds van het evangelie.' Daarom zegt de Heere Christus tegen de schare die Hem volgt: 'Jullie zijn Mijn discipelen, maar met een verkeerd oogmerk – alleen dán echter ben je een goede discipel van Mij, als je blijft bij Mijn Woord.'

Het gaat immers niet om het beginnen, maar om het volharden, namelijk dat we bij het Woord blijven. Ik zou ook wel een goede christen willen zijn en het evangelie aanhangen, als er geen gevaar bij was en er alleen allerlei goeds op zou volgen. Echter, in deze wereld haat, nijd, spot, verachting en ondankbaarheid lijden, daar heeft iedereen nog geen zin in. Als je begint om leerling van deze Man te worden, dan komt de duivel en iedereen eraan om dat te verhinderen. Sta dan vast, houd vast, vlucht niet, keer niet terug! Ben je begonnen te geloven, dan moet je ook volharden en er alles aan wagen. Er zullen genoeg mensen zijn die je hierom haten, blijf echter steeds bij Hem. Dat zijn de goede leerlingen – ze blijven onveranderlijk bij Christus. M Luther.

Ouderenmiddag

D.V. Maandag 20 april is al weer de laatste bijeenkomst van dit seizoen.

We beginnen deze middag om 14.00 uur in de Hoeksteen te Zetten.

Na de meditatie willen we er verder een gezellige middag van maken met elkaar.

We hopen dan ook nog wat creatief met elkaar bezig te zijn.

U wordt weer van harte uitgenodigd voor deze middag.

Zo hopen we met elkaar op een goede afsluiting van dit seizoen.

Het bestuur.

Slotavond leidinggevenden

Het seizoen voor clubs en zondagsschool is inmiddels afgelopen. Zoals gebruikelijk is er voor de leidinggevenden nog een slotavond en wel op donderdag 23 april. Tom Valkenburg zal een inleiding verzorgen. Daarna is er nog een informeel samen zijn onder het genot van een hapje en drankje. We nemen deze avond ook afscheid van een aantal leidinggevenden. De avond begint om 20.00 uur in de Hoeksteen. Van harte welkom! Als je echt niet kan, laat het dan even weten aan Leendert de Jong.

Huwelijkscatechisatie

Voor veel zaken in het leven zijn er cursussen of opleidingen. Wat moet je doen om te trouwen? Heel weinig. Je hoeft alleen maar naar het gemeentehuis te gaan en daar krijg je op dezelfde dag je trouwboekje mee. Voorbereidingstijd is woonruimte zoeken, inrichting

huis, feest. Maar daar heb je ook nog eens ceremoniemeesters voor.

Vreemd dat je voor een huwelijk geen cursus hoeft te volgen..

Ook in de kerk blijft het vaak tot een gesprek in de pastorie beperkt.

De kerkenraad is zich er hoe langer hoe meer van bewust gezien de tijd waarin we leven, als we zien dat ook menig huwelijk strandt, ook huwelijken die voor Gods aangezicht gesloten werden, dat het goed is dat er huwelijks catechese wordt gegeven.

Aangezien er dit jaar verschillende stellen gaan trouwen, plannen hebben om te trouwen, leek het de kerkenraad goed om huwelijks catechisatie te geven.

De volgende data hebben we daar voor gezet. 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni.

We willen om 20.00 uur bij elkaar komen in de Hoeksteen.

Op de eerste avond gaat het over huwelijk, een verbond, huisgodsdienst.

De tweede avond gaat het over de inzet van het huwelijk en communicatie

De derde avond behandelen we man/vrouw verhouding en seksualiteit

De vierde avond gezinsvorming

We bidden om gezegende avonden met elkaar.

Eindexamen

Ja de schriftelijke eindexamens komen er aan. Volgende maand zullen die starten.

Er zal op dit moment al volop geleerd en geoefend worden. Ook zijn er wellicht al de nodige praktijkexamens die moeten worden afgelegd. Elk jaar hebben we een kleine bijeenkomst ter voorbereiding op het eindexamen. Deze staat genoteerd voor woensdag 6 mei. Om 19.30 uur. In de pastorie.

Collecte 'Evangelisatie Uden'

Brabant, is een grote provincie, met vele mensen. Hoe belangrijk is het, dat voor Brabanders het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt.

In het jaar 1993 zijn er 50.000 folders verspreid in Uden en omgeving. Al gauw kwam er een Bijbelstudie. Met Brabanders rond de Bijbel, het eeuwige Woord van God. Wat een blijdschap.

Op 3 september 1998 werd P. Pols uitgezonden als evangelist naar Uden. Naast de Bijbelstudies, kwam er een zondagse dienst.

Na contacten met Afrikaners en zigeunermensen, kwam er een aanvraag voor een zondagse dienst in Veghel. Op 23 juni 2005, werden er Bijbels verspreid in Veghel. Er zou ook omgezien worden naar een gebouw, voor de dienst op zondag. De weg was voorspoedig, want na een uur, was er een gebouw gevonden.

Het Levende Woord mag nu al meer dan 10 jaar werk doen in Uden en in Veghel. In de vakantietijd worden de diensten ook vaak bezocht door vakantiegangers van elders uit het land. Ook schippers die bijv. in Oss of in Veghel liggen, bezoeken de diensten.

De diaconale collecte op D.V. 19 april is bestemd voor Evangelisatie Uden. We bevelen deze collecte van harte bij u aan! Voor meer informatie zie www.levendewoord.nl

Collecte 'SDOK'

SDOK (voluit: Stichting De Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgd christenen. De medewerkers en het bestuur van SDOK doen dit vanuit hun geloof in Jezus Christus, en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Op D.V. 26 april collecteren we voor deze Stichting. Hieronder kunt u wat lezen op hun activiteiten. We bevelen ook deze collecte van harte bij u aan!

PRAKTISCHE HULP

SDOK geeft materiële steun aan christenen die lijden onder vervolging vanwege hun geloof. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van financiële steun aan gezinnen van gevangenen, tijdelijke opvang van christenen die uit hun familie of gemeenschap verstoten zijn of medische hulp aan christenen die gewond zijn geraakt door geweld.

Daarnaast ondersteunt SDOK de vervolgde kerk door Bijbels, christelijke lectuur en andere middelen ter beschikking te stellen waarmee vervolgde christenen kunnen groeien in hun geloof en getuigenis.

BEWUSTWORDING

SDOK maakt Nederlandse christenen bewust van de situatie van vervolgde christenen. Dat doen we door te informeren over ontwikkelingen in de vervolgde kerk en getuigenissen van vervolgde christenen door te geven. Vanuit bewustwording streeft SDOK

naar verbondenheid tussen christenen in Nederland en vervolgde christenen.

SDOK biedt concrete mogelijkheden om die verbondenheid praktisch te maken.

Bijvoorbeeld door gebed, schrijfacties of financiële steun.

Het geven van voorlichting op scholen, in kerken en bij verenigingen is één van de manieren om bewustwording en verbondenheid te bereiken. Verder geeft SDOK

verschillende magazines en andere communicatiemiddelen uit, gericht op verschillende doelgroepen of leeftijdsgroepen. Ook verspreidt SDOK nieuws en informatie via

eigen online kanalen en via de media. Zie voor meer informatie: www.sdok.nl

Verantwoording collecten kerkbeheer en diaconie

22 feb Onderhoud Hoeksteen	€	261,64
22 feb Instandhouding erediensten	€	279,08
1 mrt GZB voorjaarscollecte	€	333,69
1 mrt Orgelfonds	€	277,11
8 mrt Luisterend dienen	€	301,22
8 mrt Instandhouding Predikantsplaats	€	274,46
11 mrt Plaatselijk Diaconaal werk	€	237,83

Kerkbalans 2015

In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de gemeente € 15.734,75 bijdragen voor Kerkbalans 2015, terwijl in januari € 16.090,- toegezegd was. We danken de Heere voor dit resultaat en bidden voor de rest van het jaar om Zijn zegen voor Kerkbalans!

Het college van kerkrentmeesters

Jubileum Ds. Muller

Op 28 april hoopt Ds. J. Muller te gedenken, dat de Heere hem dertig jaar gespaard heeft in het ambt van predikant. We danken Hem hiervoor en we bidden om Zijn zegen voor de

komende jaren. Dat de dominee nog vele jaren de gezondheid mag ontvangen om in de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst dienstbaar te zijn en om de taken, die hij ontvangen heeft in Zijn dienst te verrichten, is de bede van kerkenraad en gemeente.

“Dat 's Heeren zegen op u daal’

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER’.

Koffiedrinken na de ochtenddienst

De kerkenraad heeft besloten om met een regelmaat van ongeveer zes weken de gelegenheid te bieden elkaar na de ochtenddienst in “De Hoeksteen” te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Voorlopig zijn voor het komende halfjaar de volgende data afgesproken:

19 april, 31 mei, 12 juli, 30 augustus en 11 oktober.

De kerkenraad hoopt hierbij op een goede opkomst.

Agenda

De komende weken zijn er de volgende activiteiten:

- maandag 20 april wordt er om 14.00 uur Ouderenkring gehouden,
- donderdag 23 april begint de slotavond van de leidinggevendenden om 20.00 uur
- vrijdag 24 april huwelijks catechisatie om 20.00 uur en
- donderdag 30 april komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” voor de slotavond van het seizoen om 16.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst.

Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in “De Hoeksteen”.

De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!

Scriba Duijzer.

Oppasrooster

19 april Antoinette Pater, Julia van Deelen, Anne-Ruth Lekkerkerker

26 april Willy van Voorthuysen, Hester van Deelen, Imke van Rinsum

3 mei Petra van Beem, Jelle Hendriks, Jacco van Voorthuysen

Groet

Ontvang een hartelijke groet mede namens mijn vrouw

J Muller v.d.m.