

Rondom het Woord

Komende zondag hebben we een vrije zondag. De zondag er op hoop ik 's morgens voor te gaan. Ik denk er over na om over Kolossenzen 3 te preken. 's Avonds moet ik dan op beroep preken in Bleskensgraaf.

Op Hemelvaartsdag zoals afgelopen zondag gezegd, klinkt het hemelvaartsevangelie vanuit de catechismus. Zondag 18 vraag en antwoord 49. Wat nut u de hemelvaart van Christus?

Gelezen – Nut van Hemelvaart

En nu het derde en het laatste wat in onze Zondag genoemd wordt. er staat: ten derde, dat Hij ons zijn Geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is.

Ik wil, gemeente, opnieuw een voorbeeld gebruiken. Stel dat een van uw familieleden geëmigreerd is, en het uitstekend maakt in het land waar hij nu woont. Dan kan het gebeuren dat u brieven ontvangt met als inhoud: kom toch ook. het land waar ik nu woon, is zulk een goed land; hier is overvloed; hier kunt u alle kanten uit; hier liggen talloze mogelijkheden voor u. stel u eens voor dat uw familielid brief op brief zou sturen, dringende brieven, allen met de inhoud van: Kom toch over naar dit nieuwe land. Zou het u niet onrustig maken? Zou er niet in u groeien een stil verlangen naar dat nieuwe land? Zeker wanneer het uw eigen broer of uw eigen zoon zou zijn, die zulke brieven aan u zou schrijven. Zie hier een zwak beeld van wat bedoeld is in onze Catechismus. Als hij zegt dat Christus ons zijn Geest zendt door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op aarde is. Wij hebben de Geest van Christus ontvangen, en die Geest trekt naar Christus toe en naar het hemelrijk. Een christen zoekt hetgeen boven is en niet hetgeen op de aarde is, dankzij de Geest van Christus die in hem is. Als christenen zijn wij onrustige mensen. Wij worden altijd getrokken, of ook gedreven. Wereldse mensen zijn zo rustig. Zij kennen geen onrust. Zij rusten op hun lauweren. De wereld is hun tehuis. Levi de tollenaar zat in zijn tolhuis, wat had hij het rustig, maar toen de Heere Jezus kwam en hem riep was het uit met zijn rust. Wij lezen: en hij opstaande volgde Jezus. Hij werd een discipel van de Heere Jezus en een zoeker van het koninkrijk der hemelen en later een apostel; hij kende geen rust meer. Duizenden mensen leven in rust, in een valse rust. In rust liggen zij op zondag op hun bed, terwijl zij in Gods huis zouden moeten zijn. in rust liggen zij achter hun televisietoestel, terwijl zij elders zouden moeten zijn, waar God gediend wordt. in de rust der zorgeloosheid slijten zij hun kostbare levensjaren, totdat de dood als 'n dief overvalt. Maar een christen heeft geen rust. Christus zegt: zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en dat doen ware christenen ook. en zoeken, dat is een bezigheid, dat is een inspanning. Ware christenen zijn zoekende mensen. Zij zoeken God, zij zoeken Christus, zij zoeken het Woord Gods, zij zoeken de dienst des Heeren, zij zoeken ook de hemel. Maar hun zoeken is niet tevergeefs. Het is de Geest van Christus die in hen is. Hij leidt hen in hun zoeken. Hij zal ze brengen waar Christus is, de Geest is van Christus uitgegaan en brengt ook tot de Heere Jezus Christus. Toen Izaak een vrouw begeerde, werd door Abraham de knecht Eliezer erop uitgezonden. Eliezer maakte een verre reis. Hij vond Rebecca. Zij stemde ermee in, en zo leidde toen Eliezer Rebecca naar Izaak, en zij werd zijn vrouw. Zo doet nu ook de Geest van Christus. Als de Geest in ons is, dan leidt Hij ons tot Christus. Hij maakte ons gewillig zodat wij Hem volgen, op de weg naar het koninkrijk der hemelen, wanneer het najaar in het land is zien wij vele vogels

wegtrekken! Zij hebben iets in zich dat hen trekt, onweerstaanbaar worden zij getrokken naar warmere landen. Zo trekt nu ook de Geest van Christus ons tot het koninkrijk Gods, tot de dienst des Heeren, tot het zoeken van Hem en zijn Woord.

K. Exalto

Bijzondere 4 mei-herdenkingsbijeenkomst in Zetten

Op maandag 4 mei a.s. wordt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst georganiseerd, ditmaal in de Hervormde Dorpskerk aan de Kerkstraat in Zetten.

Het thema voor de nationale herdenking van 2015 luidt: 'Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst'. Tevens is het dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Het is erg belangrijk om dit te blijven herinneren. Zolang er nog ooggetuigen zijn, moeten we luisteren naar de verhalen en ervaringen van deze mensen.

Dit jaar is de herdenking in Zetten erg bijzonder. Een groep veteranen met begeleiders komt op 4 mei het dorp bezoeken om er een herinneringsplaquette te onthullen. Ze zullen van de gelegenheid gebruik maken om ook de herdenkingsbijeenkomst in de kerk en bij het monument bij te wonen.

De kinderen van de basisscholen dragen tijdens de herdenking gedichten voor en tonen met geschilderde panelen hoe ze met het onderwerp 'Tweede Wereldoorlog en vrijheid' bezig zijn geweest. Ds. Egbert van Rhee (Baptistengemeente Midden-Betuwe) zal de overweging verzorgen. De Cantorij van de Vluchtheuvelgemeente zal zingen.

De verschillende kerkgemeenschappen in Zetten en omgeving organiseren wederom deze bijeenkomst waarvoor u allen wordt uitgenodigd.

De kerk is vanaf 18.30 uur geopend en de samenkomst begint om 19.00 uur. Na afloop wordt er een korte stille tocht gehouden naar het monument, waar om 20.00 uur de dodenherdenking plaats vindt en de twee minuten stilte in acht worden genomen.

*4 mei-herdenkingscomité Zetten-Hemmen-Indoornik
Oranjevereniging Zetten-Hemmen*

Gedenken

Graag zou ik veel ouderen en jongeren zien bij deze herdenking. Wat er in de 2^e Wereld oorlog gebeurde mag niet weer gebeuren. Maar helaas zien we sinds de zomer van 2014 een toenemend antisemitisme in Europa. Herzberg omschrijft antisemitisme, als verzet van de heiden tegen de God van Israel. God kun je niet 'pakken', maar Zijn volk wel. Helaas zien we deze dreiging enorm toenemen. Herzl schreef in 1896: 'In onze vaderlanden, waarin wij ook alweer eeuwen leven, worden wij uitgemaakt voor vreemdelingen. Als men ons maar eens met rust liet... Maar ik geloof, men zal ons niet met rust laten'. Het is belangrijk dat Nederland en Europa het toenemende antisemitisme met de daad bestrijden.

Om met een nadenker te eindigen:

Kom vandaag met verhalen, om zin te geven aan het verleden

De toekomst komt ons halen laat ons leren in het heden.

Eindexamen

Graag ontmoeten we voor een kort moment van bezinning, de jongeren die dit jaar meedoen aan het landelijk schriftelijk eindexamen. Graag ontmoeten we jullie woensdag 6 mei om 19.30 uur in de pastorie.

Uitnodiging informatieavond buurtgemeenten.

Hierbij wordt u en ook jij van harte uitgenodigd om de informatie-en toerustingsavond van de buurtgemeenten op 7 mei bij te wonen. Zie verder de algemene berichten

Huwelijkscatechisatie

De eerste avond hebben we achter de rug Met een viertal stellen bespreken we een aantal zaken aangaande het huwelijk. De volgende avond nadert al weer. We willen er elkaar op 8 mei om 20.00 uur in de Hoeksteen ontmoeten.

Evangelisatie WIZET

Hemelvaartsdag komt er weer aan. Dit jaar wordt de WIZET markt op het Julianaplein en aan de Hoofdstraat in Zetten gehouden op 14 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Ook dit jaar is er de wens om op deze markt namens de gezamenlijke kerken aanwezig te zijn om het evangelie van Jezus Christus te delen met iedereen die het wil horen. Hierbij roepen wij jongeren én ouderen uit de gemeente op om daaraan mee te werken. Dit meewerken kan zowel als bidder in de Rank aan de Hoofdstraat en/of als "bemensing" van de kraam aan de Hoofdstraat. Op 12 mei a.s. om 19.30 uur is er voor alle medewerkers een ontmoetings-/toerustingsavond in de Rank. Ook als u / je niet op 12 mei aanwezig kunt zijn wordt uw / jouw medewerking gevraagd tijdens de markt op 14 mei. Dan kunnen we namelijk de taken verdelen.

Degenen die zich al aangemeld hebben hoeven dat niet opnieuw te doen.

Voor vragen en opgave kunt u terecht bij:

Jan Sterk, jsterk@buntgroep.nl tel. 0626-212821

Kerkgang

De kerkenraad constateert tot haar verdriet dat de trouw van de gemeente om twee keer naar de kerk te komen onder druk staat. De avonddienst wordt door steeds minder mensen bezocht. De kerkenraad vraagt zich af, hoe komt dit? Waart er een geest van lauwheid en gemakzucht door de gemeente? Waarom gaan we naar de kerk? Hebt u of jij daar wel eens over nagedacht.

De bekende professor van Ruler gaf daarvoor een aantal overwegingen.

Om er een paar te noemen:

- Om een kans op bekering te lopen. Oftewel om in je binnenste geraakt te worden door het Woord.
- Om het heil te ontvangen. Vergeving van zonden en om te leren gehoorzaam aan God en Zijn Woord te leven.
- Om in de gemeenschap te worden ingelijfd. Gemeenschap met Christus, gemeenschap met de Drie-enige God en gemeenschap met elkaar.
- Om in het openbaar het geloof te belijden. In mijn kerkgang belijd ik het geloof.

Belijd ik dat ik mijn zaligheid bij God zoek.

Wanneer je niet gaat belijd je ook wat. En

Er zijn heel wat mensen, die nooit naar de kerk gaan, maar met nadruk verklaren dat ze echt wel godsdienstig zijn. Zij lijken op die lieden, die zeggen dol op muziek te zijn, maar nooit naar een concert gaan.

Wie niet meer naar de kerk gaat, staat op een smakeloos dieet: hij mist het zout in het eten van het wereldlijke leven.

Wat de kerkenraad wil is dat u en jij goed nadenkt over uw en jouw kerkgang.

God geeft ons dit genademiddel om Hem te leren kennen en om wanneer ik Hem heb leren kennen steeds beter te leren kennen.

Verantwoording collecten kerkbeheer en diaconie

15 mrt Plaatselijk Kerkenwerk	€	305,19
15 mrt Onderhoud Kerkgebouw	€	260,60
22 mrt Instandhouding Erediensten	€	269,40
22 mrt HJW	€	286,34
29 mrt Onderhoud Hoeksteen	€	229,21
29 mrt St. Ontmoeting	€	239,10
3 apr Plaatselijk Kerkenwerk	€	149,54
3 apr Plaatselijk Diaconaal werk	€	104,39
5 apr Plaatselijk Kerkenwerk	€	312,68
5 apr Friedenstimme	€	292,93
6 apr Friedenstimme	€	293,44
Giften via Br. Stobbelaar (10,10,20)	€	40,00
Giften via Ds. Muller (10,20, 100 via Horst)	€	130,00
Giften Biddag (25+50)	€	75,00
Kerktelefoon 1e kwartaal	€	326,47
IZB bussen 1e kwartaal	€	212,95

Agenda

De komende weken zijn er de volgende activiteiten:

- woensdag 6 mei worden de eindexamenkandidaten om 19.30 uur uitgenodigd in de pastorie,
- donderdag 7 mei is er een gemeenteavond namens de buurgemeenten over “Moslim en Evangelie”; de avond begint om 20.00 uur in “De Poort” te Andelst (inloop vanaf 19.30 uur),
- vrijdag 8 mei wordt er om 20.00 uur in “De Hoeksteen” huwelijks catechisatie gehouden en
- donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) begint de kerkdienst om 09.30 uur; deze dag vindt er tevens evangelisatie plaats op de Wize Markt te Zetten.

De kerkenraad wenst u gezegende bijeenkomsten!

Kerkenraad

Op woensdag 13 mei komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen; uw voorbede hiervoor wordt gevraagd.

Scriba Duijzer.

Oppasrooster

3 mei Petra van Beem, Dorieke de Kat, Jacco van Voorthuijsen

10 mei Hinke Blok, Esther van Bezooijen, Rick van Voorthuijsen

14 mei, *Hemelvaartsdag*, Iris van Dodewaard, Ashley van Bezooijen, Jolijn Aalberts

17 mei IJke Maria Hendriks, Anne Marleen de Kat, Sophie Derksen

Beroep

Zoals u hebt gehoord, heeft de Hervormde gemeente Bleskensgraaf het voornemen om een beroep op mij uit te brengen. Nadat de gemeente een week de tijd heeft gehad om bezwaren te uiten tegen de procedure, gaat het beroep op vrijdag 1 mei in. Oftewel dan wordt het beroep gebracht. Zondag 10 mei in de avonddienst preken we op beroep en dinsdag 12 mei maken we kennis met de gemeente. Vrijdag 22 mei zal dan beslist moeten worden. Het is ons gebed dat de Heere ons Zijn weg bekend zal maken. Hij zendt waarheen Hij wil.

Groet

Ontvang een hartelijke groet mede namens mijn vrouw
J. Muller v.d.m.