

## **Rondom het Woord**

Zondag 17 mei zullen gastpredikanten voorgaan. De zondag van Pinksteren staan we stil bij het Pinksterfeit. God zend Zijn Geest. Het allesomvattende feest ( JHVelevema). De Heere Jezus heeft de zaligheid verworven met Zijn lijden en opstanding. Maar nu moet die geweldige zegen de wereld in en door. Mensen harten ingenomen worden voor Hem. Daarvoor zal Hij plaatsmaken voor de andere Trooster. De Geest gaat plaats maken voor het heil in de harten van zondaren Hoe? Door de verkondiging van het Woord. Pinksteren begint met en zij beginnen te spreken. De prediking van het Evangelie zet in De kerk wordt de werkplaats van de Heilige Geest. Waar Hij werkt wordt het nieuw. Wij zijn oud. Oude mensen. Onze werken dragen het kenmerk van het oude. Waar de Geest gaat werken vernieuwd. Pinksteren is het begin van de grote werken van God. Waar de Geest komt – Hij komt van boven - daar werkt Hij onwederstandelijk, herscheppend en levend makend. Zullen we bidden om de doorwerking van de Geest, Die bindt aan en doet buigen voor het Woord van God. Kom Schepper Geest, vervul Uw kerk met al het heil van Christus' werk. We luisteren op de Pinksterdag naar het Pinksterevangelie vanuit Handelingen 2. De zondag na Pinksteren houden we in de morgendienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

## **Gebed om de Heilige Geest**

We kunnen de problemen van onze huidige wereld niet meer aan, we worden kleiner, machtelozer. De wereld om ons heen ontkerstent, snel en onweerhoudbaar. We weten niet waar we naartoe gezogen worden, naar welke afgronden. Toen kwam het als een schreeuw in ons boven, het verlangen naar de Heilige Geest, naar Eén, Die ons in Zijn sterke armen kon nemen en ons bekwaam kon maken, blij en waardig tot onze roeping. Eén, Die het ons onmiskenbaar leren zou, dat God niet wég is, Goddank niet, maar dat Hij in Zijn Geest midden onder ons present is. (prof. dr. J.H. Bavinck uit Spreek tot mijn hart – ds van Zwet)

## **Gelezen met het oog op het Avondmaal**

Van wie komt de boodschap van het formulier? Het zal duidelijk zijn dat die boodschap ten diepste komt van de Heere Jezus Zelf. (Ik hoop tenminste dat dit in de gemeente duidelijk is JM) Maar hoe komt die boodschap tot ons? Het formulier grijpt terug op de woorden van Paulus in 1 Korinthe 11. Hier lezen we hoe Paulus aan deze woorden is gekomen. Het is geen menselijk idee of een menselijke uitvinding. Hij geeft alleen maar door, wat hij eerst ontvangen heeft. Van Wie heeft hij het ontvangen? Van de Heere! Hij was er zelf niet bij toen het Avondmaal werd ingesteld in de nacht waarin de Heere verraden werd. Hij heeft het ontvangen. Rechtstreeks? Dat kan, maar het ligt voor de hand dat Paulus het ontvangen heeft via de apostelen die erbij zijn geweest, de oog- en oorgetuigen. Paulus kan zeggen: ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord. Via de apostelen, die Gods mond waren, Gods ambassadeurs, die spreken uit naam van de Heere. Dit is iets om bij stil te staan. Zó maakt de Heere Zijn heilgeheimen bekend: door middel van iemand die ontvangt en vervolgens weer doorgeeft. Als iemand dus zegt dat hij met een woord van de Heere komt, moeten wij wel echt weten of het echt van de Heere komt. Hoe komt die ander eraan? Dit laatste is een belangrijke vraag, zeker ook rond de viering van het Heilig Avondmaal. Er leven zoveel verschillende gedachten. Paulus zegt: je moet het niet geloven omdat ik het zeg, maar ik heb het van de Heere ontvangen, al dan niet via de apostelen. De boodschap van Paulus

berust op apostolisch gezag. Het is een oor- en ooggetuige die het doorgeeft. Er klinkt Goddelijke autoriteit in door: ik heb het van de Hemzelf.

Graag wil ik u dit laatste met klem op het hart binden. Wij moeten niet blijven staan bij wat mensen zeggen. Wij moeten doorstoten naar de laatste grond: Gods onfeilbaar Woord. Wat zegt dat profetische Woord dat zeer vast is? Olevianus schrijft dit woord niet voor niets aan het begin van het Avondmaalsformulier. Hij leefde immers in een tijd waarin juist rond het Avondmaal zoveel verwarring was en zoveel verschil van mening bestond. Temidden van dat strijdgewoel zegt het formulier: mensen, laten we luisteren naar de apostel Paulus. Hij mocht zeggen: wat ik aan jullie doorgeef, heb ik van de Heere ontvangen.

Waar ligt de toetssteen? In Gods onfeilbaar Woord.

Over Wie spreekt de boodschap van het avondmaalsformulier? Het staat er duidelijk.. lees maar in het formulier: '... dat de Heere Jezus, in de nacht dat Hij verraden werd het brood nam'. Het gaat over Hem. Wie luistert naar de boodschap van het avondmaalsformulier, luistert naar het Evangelie van Christus. Het avondmaalsformulier is Christusprediking. Dat is puur Bijbels: er is geen andere naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Ik heb besloten niets te weten onder u dan Jezus Christus en Die gekruisigd, zegt Paulus als hij roemt in het kruis van Christus. Het hoort ook echt bij de Pinksterbedeling, waarvan de Heere Jezus zegt: de Geest zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen; Die zal Mij verheerlijken. En de Geest doet dat als de Trooster, Die vermaant om alles in Christus te zoeken. Die Geest vertroost, door alles in Hem te doen vinden.

(J. Westerink)

## **Overleden**

Woensdag 29 april kregen Arie en Iris van Dodewaard, Johan Frisostraat 20 te Randwijk, te horen dat het leven dat zij verwachten, in de moederschoot was gestorven. Iris moest naar het ziekenhuis en op vrijdag 1 mei werd het kindje geboren. Benjamin, zoals zij hun kindje hebben genoemd, hebben we maandag 4 mei in besloten familiekring begraven op de begraafplaats in Zetten. Een verwachting werd afgebroken. Een groot verdriet voor de ouders en de kleine Louise. We bidden Arie en Iris de diepe en rijke troost van de God van het verbond toe. Hij sterke jullie met Zijn woorden en beloften, van zaligheid en leven in de Heere Jezus Christus. Hij geve jullie ook het geloof om te leven vanuit de vaste en zekere belofte dat Hij als een Vader troost en sterkt en dat Hij in Jezus Christus ons onze zonden vergeeft en ons en onze kinderen aanziet in de Heere Jezus Christus.

## **Jarigen**

De onderstaande gemeenteleden feliciteren we met hun verjaardag

20-05 mevrouw A.W. Hendriks – van Dijken, Christinaplein 6, 6671 ZN (1935).

23-05 de heer G.C. Hommersom, Damstraat 16, 6671 AD, (1940).

27-05 de heer A. Akkerman, Margrietstraat 24, 6671 ZS (1934).

30-05 mevrouw F.E. van Schaik – Cornelissen, Schweitzerpark 8, 6671 BR (1940).

03-06 de heer M. Petri, Calsstraat 12, 6671 AM (1932).

05-06 de heer K. Floor, Kerkstraat 21A, 6671 AP (1938).

We wensen een goed en gezegend nieuw levensjaar toe met allen die u lief zijn.

## **Kerkenspeurtocht**

Net als voorgaande jaren organiseren de vier kerken in Zetten en Hemmen die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op dinsdag 19 mei een kerkenspeurtocht voor de groepen 6 van de drie basisscholen in Zetten. Het doel van deze speurtocht is kinderen kennis te laten maken met de verschillende PKN-kerken in Zetten en Hemmen en met wat er in en vanuit de kerk gebeurt.

De predikanten van de verschillende kerken laten daarbij hun gezicht zien.

Zelf hoop ik stil te staan bij de bediening van het Woord – de preekstoel en de sacramenten, Doop en Avondmaal.

Het is fijn dat de plaatselijke scholen hier betrokken aan deelnemen. We hopen en bidden om een goede en leerzame ochtend voor de kinderen.

## **Huwelijkscatechese**

De huwelijkscatechese van 22 mei vervalt in verband met de beslissing naar Bleskensgraaf. De derde ontmoeting houden we dus op 5 juni. Aanvang 20.00 uur in de Hoeksteen.

## **Avondmaalskring**

In verband met het te houden Heilig Avondmaal op zondag 7 juni, houden we de samenkomst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal op donderdag 4 juni. We willen dan om 19.45 uur beginnen.

## **Censura morum**

Na afloop van deze samenkomst houden we het censura morum. Van ongeveer 20.45 uur tot 21.15 uur.

## **Verkoopdag**

Tijdens de verkoopdag, D.V. zaterdag 30 mei, is er weer van alles te koop o.a. fruit, gebak, boeken en nog veel meer.

Ook dit keer wordt er een markt gehouden op het kerkplein. Wanneer u nog spullen heeft waar u afstand van wilt doen en het heeft nog enige waarde dan kunt u deze spullen ook afgeven op zaterdag 9 of 16 mei van 10.00 tot 12.00 uur in de Hoeksteen'. (2de hands)boeken zijn ook van harte welkom. U kunt ook contact opnemen met dhr. T. van Voorthuysen, tel: 453654 e-mail: [ton.Voorthuysen@planet.nl](mailto:ton.Voorthuysen@planet.nl). Wellicht kunnen we deze spullen nog gebruiken voor de verkoop.

De opbrengst is dit jaar bestemd voor noodhulp aardbeving Nepal via het christelijk Noodhulpcluster. Via de plaatselijke partenorganisatie Mission East worden mensen ten noordoosten van Kathmandu voorzien van o.a. tenten, drinkwater, jerrycans en zeep. In dit gebied is 70 tot 90% van de gebouwen verwoest. In een later stadium wordt er ook dekens en kookbenodigdheden uitgedeeld. Uw steun is hard nodig.

Voor de kinderen is er weer een vlooiemarkt. Je mag dan je eigen spulletjes, waar je van af wilt, verkopen. De helft van de opbrengst mag je zelf houden. De andere helft is voor de noodhulp aan Nepal. Neem zelf een kleedje mee waar je je spulletjes kunt uitstallen.

Van harte welkom op D.V. zaterdag 30 mei!

## **GZB – Pinkstercollecte**

Met Pinksteren collecteren we voor de GZB. De GZB werkt ook in Nepal. Pauline van Ooijen (Kesteren) werkt als arts in een ziekenhuis in Surkhet. We zijn dankbaar dat zij het goed maakt. Uw steun wordt voor haar werk en voor de noodhulp in Nepal gebruikt.

## **Solidariteitskas 2015**

Eén dezer dagen kunt u een brief met folder en acceptgiro tegemoet zien voor de Solidariteitskas. Hieruit worden noodlijdende gemeenten ondersteund en kerkelijke activiteiten, die niet door één gemeente op te brengen zijn, betaald. Ook dit jaar wordt per belijdend lid € 10,00 gevraagd.

De Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst is verplicht voor de Solidariteitskas per belijdend lid € 5,00 af te dragen aan de landelijke kerk. Wanneer er in totaal meer inkomsten ontvangen worden dan de verplichte afdracht dan komen deze ten goede aan de eigen gemeente. Ieder belijdend lid krijgt persoonlijk een acceptgiro ad € 10,00, echtparen ontvangen er dus twee, als beide echtgenoten belijdend lid zijn.

De kerkrentmeesters zijn u dankbaar voor een spoedige betaling!

Het college van kerkrentmeesters

## **Beroep Ds. Muller**

Uiterlijk vrijdag 22 mei dient Ds. Muller te beslissen of hij het beroep naar de Hervormde Gemeente te Bleskensgraaf kan aannemen. De kerkenraad accepteert de weg van de Heere in dezen, maar hij heeft de dominee ook laten weten, dat zijn aanwezigheid in de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst nog nodig en gewenst is.

We gaan ervan uit, dat de gemeente hierover een zelfde gevoel heeft; laat u dit de dominee ook weten??

Gebiede de Heere Zijn zegen over Ds. Muller en de gemeenten van Bleskensgraaf en Zetten-Andelst!

## **Agenda**

De komende weken zijn er de volgende activiteiten:

- op Tweede Pinksterdag (25 mei) begint de dienst in de Dorpskerk om 09.30 uur,
- zondag 31 mei is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie;
- in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 7 juni wordt donderdag 4 juni om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden; aansluitend is er van 20.45 – 21.15 uur gelegenheid tot censura morum en
- vrijdag 5 juni begint de huwelijks catechisatie om 20.00 uur.

Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in “De Hoeksteen”.

De kerkenraad bidt om Gods zegen op het gemeentewerk!

Scriba Duijzer.

### **Oppasrooster**

17 mei IJke Maria Hendriks, Anne Marleen de Kat, Sophie Derksen

24 mei, 1<sup>e</sup> *Pinksterdag*, Marjolein van Deelen, Esther Kuijpers, Soraya v.d. Bos

25 mei, 2<sup>e</sup> *Pinksterdag*, Jeannette Noordam, Hester van Deelen, Sanne Hendriks

31 mei Miranda de Jong, Anne van Rinsum, Huib Hendriks

7 juni Mariëlle Boer, Ashley van Bezooijen, Reijer Hendriks

### **Tenslotte**

Dankbaar zijn we voor het prachtige bloemstuk dat we kregen met de boekenbon van de kerkenraad in verband met mijn 30 jarig ambtsjubileum. Verschillende gemeenteleden stuurden een kaart ter felicitatie. Bedankt daarvoor.

We gaan nu een aantal spannende dagen tegemoet. We hebben gepreekt in Bleskensgraaf, kennis gemaakt. Nu moet er beslist worden. Onder het aanroepen van de Naam van de Heere zoeken we licht en leiding in de weg die God ons wijst. Uw voorbede is gewenst. We danken de scriba voor bovenstaande warme woorden.

We bidden hem en zijn vrouw, samen met ouderling Hendriks en zijn vrouw een goede en behouden reis toe naar Amerika waar beiden kinderen gaan opzoeken. Een goede en fijne tijd gewenst.

### **Groet**

Mede namens mijn vrouw willen we u hartelijk groeten en gezegende Pinksterdagen wensen. J. Muller v.d.m.