

Rondom het Woord

Komende zondag luisteren we opnieuw naar Handelingen 8, de geschiedenis van de Moorman. Zowel in de dienst van het Heilig Avondmaal, als in de dankzeggingsdienst zullen we daar bij stil staan. De zondag erna vervullen we diensten elders. Zondag 21 juni zal in de morgendienst de Heilige Doop worden bediend aan een tweetal kinderen van de gemeente. In de avonddienst luisteren we naar zondag 19 van de Heidelberger (vr en antw. 50 en 51)

Jarigen

De volgende gemeenteleden hopen hun verjaardag te vieren en we feliciteren ze langs deze weg van harte:

14-06 mevrouw A.M.J. Dieleman – den Hartog, Steenbeekstraat 3, 6671 AK (1934).

23-06 mevrouw E.J. Kwint – de Kat, Saturnus 17, 6674 EE Herveld, (1929).

25-06 de heer H. Looijen, Veldstraat 9, 6673 AJ Andelst (1928).

De Heere schenke u een gezegend nieuw levensjaar met allen die u lief zijn.

Geboren

Onze God en Vader, de Schepper en Onderhouder van alle leven, heeft ons zeer verblijd met de geboorte van een zoon en broertje, Dirk Hendri Gerrit. Zo hebben de ouders. Emiel en Geurette Nijland – Franken, Hammarskjöldpark 5, 6671 BN, samen met Hizkia bericht gegeven van de geboorte van hun zoon. Gabriël, zoals zijn roepnaam is, werd op 12 mei in het ziekenhuis te Arnhem geboren. Inmiddels zijn moeder en zoon weer terug uit het ziekenhuis. We feliciteren de ouders en zijn broer hartelijk met de geboorte van hun zoon en broertje. De Heere heeft het alles zo gemaakt dat we ons verwonderen mogen over Zijn goedheid en trouw. We bidden dat Gabriël zal opgroeien tot eer van God. En in zijn leven de toevlucht leert te nemen tot de Schuilplaats van de Allerhoogste.

Belijdenis van het geloof

Van verschillende jongeren hoorden we dat ze met Pinksteren belijdenis van het geloof hebben gedaan. Op eerste Pinksterdag deden Sjoerd van Voorthuysen en Nadine Evers belijdenis van het geloof in de Christelijke Gereformeerde kerk te Goes. Diezelfde dag deed ook Jan Willem Sterk met zijn vriend Gonneke belijdenis van het geloof in de Christelijke Gereformeerde kerk te Veenendaal (Bethel-kerk). Tweede Pinksterdag deed Arjen Zoon, de vriend van Annelien Hamelink belijdenis van het geloof in de Hersteld Hervormde gemeente te Sint Annaland. Arjen heeft ook regelmatig de belijdenis catechisatie in Zetten gevolgd. Mooi om te horen als terug gekeken wordt op een fijne en gezegende dienst. We bidden deze jongeren toe dat ze in volharding en in geloof achter de Heere Jezus aan mogen gaan. Volharden kunnen we alleen omdat Hij, de Leidsman, volhard heeft tot het einde. Volharden kunnen we alleen door te zien op Hem en door te leven van Zijn verzoenend lijden en sterven. Voor de ouders van deze jongeren zal het een dag van vreugde en verwondering zijn om te mogen zien dat uw kinderen de weg met de Heere zoeken te gaan door dit leven.

Huwelijk

Nadat Sjoerd en Nadine zich eerst aan de Heere gegeven hebben, geven ze zich ook aan elkaar. Op 16 juni zullen ze elkaar het ja-woord geven. 's Avonds vragen ze om Gods zegen

over hun huwelijk. We wensen Sjoerd en Nadine een fijne en gezegende dag toe. De zegen des Heeren maakt rijk. In ons huwelijksleven zijn we afhankelijk van de zegen van God. Zonder de hulp van de Heere zal niets gelukken. Maar dat wil niet zeggen afwachten maar. Van ons wordt gevraagd een dagelijks zoeken van Gods aangezicht en verantwoording dragen voor elkaar. Zoek daarom gedurig Zijn tegenwoordigheid in jullie leven. Belangrijk daarvoor is dat je elke dag aan de voeten van de Levensbron te zitten. De Bron van het allerhoogste goed, de Heere Jezus Christus. Begin daarom samen de dag met God en sluit de dag af met God en Zijn Woord. Gods zegen over jullie levensweg gewenst. Sjoerd van Voorthuysen en Nadine Evers gaan wonen aan de Evers!-weerdsestraat 20, 4411 CJ Rilland.

Verhuisd

Na een jaar met de gemeente alhier te hebben meegeleefd heeft Marlies van Putten moeten verhuizen. Haar contract werd niet verlengd. Een nieuwe baan moest worden gezocht. En die heeft ze gevonden in het Medisch Spectrum te Enschede. We wensen haar een goede en gezegende tijd in haar nieuwe woon- en werkomgeving toe. Van harte Gods zegen op je verdere levensweg. Marlies woont aan de Oldenzaalsestraat 137b, 7514 DR Enschede.

Doopzitting

In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 21 juni, is er doopzitting op donderdag 11 juni om 20.00 uur in de Hoeksteen. Beide doopouders worden verwacht. Neem uw trouwboekje mee en ook uw Bijbel.

Huwelijkscatechese

De laatste keer komen we op 19 juni bij elkaar. Aanvang 20.00 uur in de Hoeksteen.

Ouderenmiddag

Als bestuur van de ouderenmiddag hebben wij vernomen dat er onder de ouderen van de gemeente behoefte is om ook in de zomermaanden bijeen te komen.

Om aan dat verzoek te voldoen willen wij een informele middag organiseren.

We willen deze middag dan beginnen met gebed en schriftlezing, maar verder is er geen programma.

Het is de bedoeling dat we deze middag dan verder in vullen met gezellig samenzijn onder het genot van koffie of thee.

Wie wil mag bijvoorbeeld een spelletje of een handwerkje meebrengen.

Voorlopig willen we twee middagen plannen en die zijn op D.V. 15 Juni en op 20 Juli in de Hoeksteen te Zetten.

Deze middagen zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Als u het fijn vindt en er behoefte aan heeft om in de stille zomermaanden elkaar te ontmoeten bent u van harte welkom.

Het bestuur

Kom bouwen in *de bouwplaats!*

VakantieBijbelWeek Zetten van dinsdag 25 - vrijdag 28 augustus

Hallo jongens en meiden,

Dit jaar is de VakantieBijbelWeek een soort bouwplaats. Misschien ben je wel eens op een bouwplaats geweest en heb je de bouwvakkers aan het werk gezien? Tijdens de VBW komen we mensen tegen die in de bouw werken: een architect, een elektricien, een schilder en een timmerman. Via deze mensen wil God ons vertellen dat Hij ons allemaal gemaakt heeft. Hij maakte ons precies zoals Hij voor ogen had.

We gaan zelf ook aan de slag, we gaan echt bouwen! Wat nog meer? We gaan naar bijbelverhalen luisteren, plezier maken, spellen spelen, vrienden maken en nog veel meer. Deze hele stoere VBW is dit jaar weer in de laatste week van de schoolvakantie van dinsdag 25 augustus t/m vrijdag 28 augustus van 9.30-12.15 in de Wanmolen. De deur is al open vanaf 9.15 en de kosten bedragen €1 per dag. Vrijdagavond is er een ouderavond van een uurtje, dan laten we aan de ouders zien wat we gedaan hebben. Zet de datums maar vast op de kalender!

Groetjes van het VBW-team

Neem nog een kijkje op onze website: www.vbw-zetten.nl

En heb je vragen, dan kun je terecht bij Hinke Blok, email: hinkeblok@gmail.com

Gezocht

Gezocht: muzikanten en zangers voor de VBW

Vind(t) u/jij het leuk om met muziek bezig te zijn?

Houdl(t) u/jij ervan om God groot te maken door zang en muziekspel?

Vind(t) u/jij het niet erg om op het podium te staan?

Vind(t) u/jij het leuk om een groep kinderen enthousiast mee te maken?

Voor de Vakantie Bijbel Week zijn we dringend op zoek naar mensen die het zingen willen begeleiden. De VBW Zetten is dit jaar van 25-28 augustus in de ochtend. Dus als u/jij muziek maakt of graag zingt neem dan contact op met één van onderstaande mensen. Of stuur een mailtje naar zettenvbw@gmail.com

Hinke Blok (0488-795111) , Willy van Voorthuijsen (0488-453654)

Dankbetuiging

Hoe groot de gave van gezondheid is, weet je pas als je ziek bent.

De vele blijken van medeleven hebben ons zowel gesterkt als ontroerd.

Hartelijk dank.

groeten, Dick en Liesbeth van Buuren

Verantwoording collecten kerkbeheer en diaconie

12 apr Instandhouding Predikantsplaats	€	286,00
12 apr Orgelfonds	€	281,50
19 apr Evangelisatie Uden	€	257,75
19 apr Plaatselijk Kerkenwerk	€	261,77
26 apr SDOK	€	374,44
26 apr Onderhoud Kerk	€	347,51
Verjaardag fonds Januari	€	113,20
Verjaardag fonds Februari	€	167,60
Gift via Ds. Muller	€	20,00

Oppasrooster

7 juni Mariëlle Boer, Ashley van Bezooijen, Reijer Hendriks

14 juni Anne-Co de Kat, Annelies Boer, Jolijn Aalberts

21 juni Henny van Rinsum, Lotte van Deelen, Anne-Ruth Lekkerkerker

28 juni Antoinette Pater, Esther Kuipers, Imke van Rinsum

Beroep aangenomen

Het is voor u en jullie niet onbekend dat de Heere de weg gewezen heeft naar Bleskensgraaf. In beide gemeenten is veel gebed geweest. De Heere heeft vanuit Zijn Woord de weg gewezen. We worden geroepen om te volgen. We mogen terug gaan kijken op acht gezegende jaren, waarin de Heere het Woord heeft open gedaan. Wij hebben hier mogen bouwen, rust mocht er komen na een turbulente periode. De Heere is goed. De dominee gaat, maar de Heere blijft. Hij is de Dezelfde en Hij houdt getrouw Zijn Woord. Hij wandelt te midden van de gouden kandelaren. De Heilige Geest is uitgestort. Bidt dat die Geest het gebed brandend en levend houdt in onze harten om de komst van de Heere Jezus in ons leven en in de harten van mensen.

Wanneer gaat u, dat is dan meestal de volgende vraag nadat zo'n beslissing valt.

Het zal eind augustus begin september worden is de verwachting. Nadere afstemming moet nog volgen.

Ik dank hen allen die hebben gereageerd via post en email in de beslissingstijd, dank voor verbondenheid en betrokkenheid.

Groet

Ontvang een hartelijke groet mede namens mijn vrouw

J. Muller v.d.m.