

Rondom het Woord

Komende zondag in de morgendienst behandelen we preekstof uit het boek Handelingen. 's Avonds sluiten we de catechismusprediking af met de behandeling van het eerste gedeelte van zondag 21. We sluiten af met ik geloof de kerk. Ze is het werk van de Drie enige God. Daaruit putten we moed en hoop.

De volgende zondagen zullen er gastpredikanten voorgaan in verband met onze vakantie. Let goed op de gewijzigde aanvangstijd van zondagmorgen 2 augustus.

Gelezen n.a.v. zondag 21

De kerk zal er altijd zijn van het begin der wereld tot het einde. De kerk is soms heel klein, toch is ze er. De zin van de geschiedenis van heel de wereld is het wondere feit, dat Christus een gemeente bijeen brengt. Wanneer Christus de laatste mens tot de kerk heeft gebracht, dan is het einde van de wereld gekomen.

Hoe staan we tegenover deze vergadering, die Christus bijeen roept? Ik ga niet, zegt u. Dat is toch een onhoudbaar standpunt. We staan zodoende buiten het leven. We moeten erbij horen. Geen lid op papier, maar een levend lid. Christus vergeleek Zichzelf eens met een wijnstok, waarvan ieder lid van Zijn kerk een rank is. Geen klimop, dat verliefd zich strengelt rondom de wijnstok, maar een levende rank in de wijnstok moeten wij zijn. Die eenmaal een levend lid is, zal het zeker blijven. Daar zorgt de Geest voor, want die blijft eeuwig bij me. Nog altijd weet de Zoon van God mensen om Zich heen te verzamelen. Dat is het geheim van de kerk. Bidt of u er bij mag zijn.

(H.G.Abma)

Meeleven

Langs deze weg condoleren we de familie H. Romein, Damstraat 4, in verband met het heengaan van (schoon) vader en grootvader. Een liefdevolle en meelevende vader en grootvader overleed toch nog voor ons mensen zo onverwacht.

Hij mocht getuigen van de hoop die in hem was. Er was uitzicht en hoop op de toekomst van God in Christus Jezus. Dat geeft troost voor de nabestaanden. Maar het roept ook op om deze unieke troost te kennen en daaruit te leven. Jezus Christus kennen is het leven hebben tot in eeuwigheid.

Huwelijksjubileum

Deze week, om precies te zijn, woensdag 15 juli, waren de heer en mevrouw W.H. Verhoeff – van Vulpen, Amarylisstraat 9, 6674 GG Herveld, 50 jaar getrouwd. Vanaf deze plaats willen we u van harte met dit gouden jubileum. Wanneer u op deze dag terugblijkt dan is dat met grote verwondering. De Heere heeft u bewaard en gespaard tot op deze dag. Hoeveel momenten waren er niet in uw huwelijksleven dat de gezondheid van één van u beiden grote zorgen gaf. Maar de Heere heeft uitkomst gegeven. Hij heeft in al die jaren waarin hoogtepunten en dieptepunten waren u Zijn hulp en bijstand niet onthouden. Wat is de Heere goed voor u geweest. Geloofd zij God voor Zijn trouw en genade. U mag vooruitzien. Het oog slaan op God. Onze hulp is van de HEERE. God geve u nog gezegende jaren samen. En vooral bidden we u toe de vertroosting van het geborgen zijn in de Heere Jezus Christus voor tijd en eeuwigheid beide. We wensen u samen met de kinderen en de kleinkinderen t.z.t een fijne dag toe.

Jarigen

Langs deze weg feliciteren we de volgende gemeenteleden met hun verjaardag

21-07 de heer T. Elings, Spoorstraat 5, 6674 DA Herveld (1927)

26-07 de heer G.B. Markus, ds. Bieshaarstraat 2 (1934)

28-07 mevrouw M.E. Aalberts – Bötzel, Hammarskjoldpark 15, 6671 BN (1939)

29-07 mevrouw W.J. van Bleek – Janssen, Heemraadlaan 74, 6671 GM (1938)

01-08 mevrouw N.H.F. van Dusschoten – Drost, Hoofdstraat 45, 6671 CE (1934)

03-08 de heer A. van Leusden, de Loohof 114, 6671 AV (1932)

08-08 mevrouw G. de Wit – van der Meijde, Brittanjesingel 25, 6671 AX (1929)

08-08 mevrouw F. Vink – Boele, de Loohof 6, 6671 AT (1931).

We wensen u een goede en gezegende dag toe. De Heere schenke u alles wat nodig is in dit nieuwe levensjaar.

Start winterwerk

Zoals u heeft kunnen lezen zijn we begonnen met het inrichten van het programma van het startweekend. Echter, door de datum van bevestiging van ds. J. Muller in de gemeente van Bleskensgraaf is door de kerkenraad besloten de preekbespreking te verschuiven naar D.V. 20 september. Hierdoor is het startweekend verdeeld over twee weekenden, namelijk 12 en 20 september a.s.

Op D.V. 12 september willen we als gemeente met elkaar de start van het winterwerk maken rondom het Woord van God en een activiteitenprogramma. Op 20 september zal de preekbespreking plaatsvinden. Het thema is, vanwege het vertrek van ds Muller, nog niet bekend. De voorbereidingen hebben geresulteerd in het volgende (basis)programma waarvan we het volgende kunnen meedelen:

- Zaterdag 12 september start om 13:00 in “De Hoeksteen”, daarna is het voorlopige programma:
 - 13:30 - vertrek ouders en zondagschoolkinderen naar activiteit / start uitleg van het hoe en waar m.b.t. de zeskamp (bij regen is sporthal “De Mammoet” beschikbaar);
 - 14:00 - start zeskamp;
 - 15:30 - 17:30 activiteit voor de ouderen in De Hoeksteen
 - 16:00 - einde zeskamp (i.v.m. opruimen velden / mensen opfrissen - omkleden voor BBQ);
 - 17:00 – 17:30 terugkomst ouders en zondagschoolkinderen
 - 18:00 BBQ
- Zondag 20(!) september vanaf 20:00 preekbespreking met de hele gemeente na de avonddienst.

Het doel van het startweekend is dat we elkaar na een periode van rust weer willen ontmoeten als opmaat naar het winterwerk. Dat geldt dus de gehele gemeente, we willen daarom u / jou van harte uitnodigen, komt u / jij ook weer?

De startdag commissie

Zeskamp,

Wie durft het aan...? Wie doet er mee..?

Op de startdag van D.V. 12 september organiseren we een sportieve spectaculaire zeskamp! Dit wordt georganiseerd vanaf 13:30 op de Lantermansweide in Zetten. We hopen op mooi weer en een grote opkomst zodat we genoeg teams kunnen maken. Deelname is mogelijk vanaf 8 jaar (groep 5).

U EN JIJ KOMEN TOCH OOK???

Met sportieve groet,
De startdag commissie.

Dabar werk

Vanuit de gemeente gaat Ester Kuijpers komende zomer evangelisatie werk doen via Dabar op de camping Noordduinen te Katwijk. Ze gaat dat doen van 25 juli tot en met 8 augustus. Zij is één van de ruim 450 jongeren die dit jaar op diverse campings in Nederland zullen evangeliseren. Hiermee geeft zij gehoor aan de opdracht van de christelijke gemeente om getuige te zijn en het evangelie door te geven.

We willen u als gemeente vragen om Esther en haar team de komende tijd te gedenken in uw voorbede.

Verantwoording collecten kerkbeheer en diaconie

24 mei Instandhouding kerkdiensten	€	394,62
24 mei GZB Nepal	€	825,36
31 mei Onderhoud kerk	€	269,10
31 mei De Herberg	€	258,10
7 jun Instandhouding Predikantsplaats	€	251,11
7 jun St. HOE	€	424,45
14 jun Onderhoud Hoeksteen	€	247,09
14 jun Plaatselijk Kerkenwerk	€	250,10
9 jun Giften via Br. Stobbelaar (2*10 + 4)	€	24,00
25 jun Giften via Br. Stobbelaar	€	30,00
9 jul Gift via Br. Stobbelaar	€	10,00

Activiteitenrooster

De voorbereidingen voor het winterseizoen gaan de komende weken langzamerhand weer beginnen. Ook dit jaar willen we informatie over bijeenkomsten verzamelen in een activiteitenrooster voor het gehele winterseizoen.

Daarom vragen we de data en de tijden van de verenigingen en de clubs evenals andere belangrijke bijeenkomsten **uiterlijk per 31 juli a.s.** door te geven via het mailadres:

info@hervormdzetten-andelst.nl

Uw aller medewerking wordt gevraagd!

Kerkbalans 2015

De kerkrentmeesters delen u met blijdschap en dankbaarheid mee, dat de stand van Kerkbalans 2015 per 30 juni € 31.379,- bedraagt, hetgeen iets hoger is dan in januari bij de start van de actie is toegezegd.

De Heere zij dank voor de toewijding van de gemeente!

Deze stand geeft vertrouwen voor een goed resultaat over het lopende kalenderjaar.

Jaarrekening 2014

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 1 juli 2015 de jaarrekening 2014 in concept vastgesteld. De stukken liggen van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli ter inzage bij de penningmeester van het college, B.G. van de Kieft, M.L. Kingplantsoen 4.

Wilt u de jaarrekening inzien, belt u dan nr. 453761 voor een afspraak.

Het college van kerkrentmeesters.

Agenda

- Maandag 20 juli is er om 14.00 uur Ouderenmiddag in “De Hoeksteen”; een gezegende bijeenkomst gewenst!

Scriba Duijzer.

Beste oppas,

In verband met de komende vakantie: kijk even wanneer je aan de beurt bent en kun je niet, ruil dan even. Het rooster staat tegenwoordig ook op de website.

Graag 15 minuten van tevoren aanwezig zijn!

Vanaf september komt er weer een nieuw rooster. Wil je graag oppassen of juist niet meer, graag z.s.m. doorgeven.

Ook leuke ideeën en handige tips (of andere dingen) zijn welkom.

Laat het me weten via de mail: ijkemaria@hotmail.com

Oppasrooster

19 juli Hinke Blok, Lotte van Deelen, Soraya v.d. Bos

26 juli Iris van Dodewaard, Anne van Rinsum, Sophie Derksen

2 aug Marjolein van Deelen, Anne Marleen de Kat, Huib Derksen

9 aug Jeanette Noordam, Dorieke de Kat, Reijer Hendriks

16 aug Miranda de Jong, Esther Kuijpers, Sanne Hendriks

23 aug IJke Maria Hendriks, Annelies Boer, Imke van Rinsum,

30 aug Mariëlle Boer, Anne van Rinsum, Anne-Ruth Lekkerkerker

Tenslotte

We raken in de vakantie, sommigen zijn al weggeweest. Anderen gaan wellicht later in het jaar. Maar velen zijn de komende tijd vakantie houden. De één blijft bij huis, de ander trekt naar verre oorden. We zijn in een vreemd land, vreemde taal. We realiseren ons dat we vreemdelingen zijn. Hebben we ook door dat we pelgrims zijn. Onderweg naar.

Hebben we tijd om de reisgids te raadplegen? Neem ook in de vakantie tijd de Bijbel ter hand te nemen, te onderzoeken. Daar is nu zeker meer tijd voor. Rust zoeken voor uw lichaam, maar toch rust zoeken en vinden in God voor uw ziel. In de vreemde ook als het kan kerkdienst bezoeken of anders meeluisteren met thuis. Ook dat kan tegenwoordig met

de techniek. Maar het is ook bemoedigend voor een gemeente in het buitenland om mede broeders en zusters uit een ander land te ontmoeten. Een goede vakantietijd gewenst. Of u nu thuis blijft of weggaat. Zelf gaan we ook op pad, maar door ons vertrek is het allemaal wel wat rommelig. In ieder geval is de pastoraal medewerker broeder J.H. Stobbelaar bereid om waar te nemen. De laatste week van onze vakantie is een vakantie week voor de gehandicapten. Ook daarvoor is uw gebed nodig. Wanneer we terugkomen van vakantie breekt de laatste week voor ons afscheid aan. Het gaat al met al nu wel erg snel allemaal. De Heere gedenke ons allen.

Groet

Ontvang mede namens mijn vrouw een hartelijke groet
J. Muller v.d.m.