

## **Overleden**

Op 14 augustus overleed in de leeftijd van 75 jaar de heer Hendrik Akkerman. Het laatst woonde hij aan de Sterappel 28. Het laatste jaar ging zijn gezondheid steeds verder achter uit. De doktoren hadden zo'n 6,5 jaar geleden gezegd dat hij nog een paar jaar te leven had. De Heere gaf hem langere genadetijd. Een tijd waarin bewust werd geleefd. Maar in september begonnen de zorgen rondom de bloedwaarden. De krachten werden langzaam minder. Keer op keer moest de gang naar het ziekenhuis worden gemaakt. Gesprekken gevoerd. Onderzoeken wezen uit, dat er ook geopereerd moest worden. De operatie vond op 11 augustus plaats. Complicaties brachten hem naar de IC en na een paar dagen ontsliep hij. Henk Akkerman werd in november 1939 geboren in Zetten en groeide op in Zetten. Hier doorliep hij de lagere school. Ging aan het werk bij het spoor, de papierfabriek en kwam uiteindelijk in de bouw terecht. Daar was hij 29 jaar bij betrokken.

Thuis had hij één grote hobby, duiven houden. Maar toen hij problemen kreeg met zijn longen moest hij daarmee stoppen. Maar dieren, vooral duiven, bleven de liefde van zijn hart houden.

Henk Akkerman was een man van weinig woorden. Maar hij zocht zijn houvast in God. Boven de rouwkaart stonden de woorden van Psalm 42 vers 1 berijmd geschreven. Een vers dat hij lief had gekregen.

Over deze woorden van Psalm 42 hebben we gemediteerd bij de uitvaart.

We bidden zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie van harte Gods vertroosting en nabijheid toe.

## **Overleden**

Op vrijdag 21 augustus ging heen Cornelis Verweij. Kees Verweij werd 23 november 1931 geboren in Zetten. In deze plaats groeit hij op. En zal hij vele voetstappen zetten. Kees kon niet zo goed mee komen op school. En een opleiding volgen was moeilijk. Mijnheer Treffers van het postkantoor ontfermde zich over Kees en leidde hem op tot postbode. Zo kennen de mensen in Zetten hem. Kees was een eenvoudige man. Leefde vele jaren bij zijn ouders aan de Wageningsestraat. Maar toen een tante van Kees overleed, vertrok hij naar de Margrietstraat. Daar zal hij nog vele jaren wonen. Naast zijn grote vriend Dick Hendriks. Een aantal jaren geleden kwam hij ongelukkig ten val. En moest revalideren. Het thuis wonen werd toch te ongemakkelijk en Kees verhuisde in december 2013 naar Heteren, zorgcentrum "de Liefkenshoek". Hier heeft hij nog ruim anderhalf jaar, goed verzorgd, mogen leven. De laatste maanden kreeg hij te maken met een herseninfarct en daarna met nog één, die hem verzwakten.

Uiteindelijk overleed hij in de vroege morgen van vrijdag 21 augustus.

Kees had ook een eenvoudig, kinderlijk geloof. Hij vertrouwde op de Heere en Zijn genade in de Heere Jezus Christus. Bij God was vergeving en in Jezus Christus leven tot in eeuwigheid.

We bidden zijn zus en zwager en de neven en nichten Gods ontferming toe bij het verwerken van het verlies van hun lieve broer, zwager, oom en oud-oom.

Ds. J. Muller

## **Afscheidsavond Ds. Muller**

Zaterdagavond 22 augustus was er voor de gemeente gelegenheid afscheid te nemen van Ds. Muller en zijn echtgenote. Het was fijn, dat veel gemeenteleden aan de oproep van de kerkenraad gehoor gaven om naar “De Hoeksteen” te komen. Het officiële gedeelte van de avond werd door ouderling Rienstra geopend met schriftlezing en meditatie en door ouderling de Kat met dankgebed gesloten. De familie Muller werd toegesproken door diaken Bitter namens de mannenvereniging en door mevrouw Toos Jansen, na een muzikaal intermezzo naar Ps. 121 van Mark Hendriks.

Ouderling-kerkrentmeester van Voorthuisen memoreerde de goede samenwerking en overhandigde namens de gemeente enkele cadeaus. Na het dankwoord van Ds. Muller werden hij en zijn vrouw toegezongen met het lied “God zij met u tot ons wederzien”.

## **Afscheidsdienst Ds. Muller (artikel van de scriba voor “De Waarheidsvriend”)**

In de Hervormde kerk te Zetten heeft Ds. J. Muller tijdens de ochtenddienst van zondag 23 augustus afscheid genomen van de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst. Hij heeft deze gemeente vanaf 10 juni 2007 gediend en hij hoopt op zondag 13 september intrede te doen in de Hervormde Gemeente te Bleskensgraaf.

Vóór de dienst werd de scheidende predikant toegesproken door Ds. B. van Leeuwen, predikant te Valburg-Homoet en consulent van de gemeente, namens de werkgemeenschap predikanten te Elst en de classis Nijmegen en door ouderling J.W. Hendriks namens de kerkenraad.

Na een dankwoord van Ds. Muller volgde de kerkdienst, waarin het Schriftgedeelte Handelingen 20 : 17 – 38 centraal stond; de hieruit genomen tekst was Handelingen 20 : 32: “En nu, broeders, ik beveel u Gode en het woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.” De predikant behandelde de afscheidsrede van Paulus in Milete, aan de ouderlingen van Efeze, in drie punten:

- Een verdediging
- Een waarschuwing
- Een verzekering

Aan de hand van negen kenmerken werd de getrouwe bediening geschetst, zoals Paulus die noemt in het bovenstaande Schriftgedeelte. Predikanten zullen beseffen, dat deze bediening in alle gebrek geschiedt, maar dat ze Zijn Woord steeds gepredikt hebben. Paulus geeft verder een waarschuwing voor het gevaar, dat de gemeente van Efeze zowel van binnen als van buiten bedreigt: het is nodig waakzaam te zijn en de eenheid te bewaren, de kudde te voeden en te weiden, “betuigend de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus, het Evangelie der genade Gods”.

De prediking liep tenslotte uit op de tekst, waarin Paulus de gemeente teruglegt in de handen van God. Hij is machtig de broeders in Efeze en ons op te bouwen, te heiligen en te verheerlijken.

Ds. Muller stelde, dat het afscheid van Paulus in eeuwigheidslicht stond, we zijn op weg naar de grote toekomst van God. Hij eindigde zijn preek met de oproep het leven bij Hem te zoeken, geheiligd door het bloed van Zijn Zoon.

## Jarigen

Langs deze weg feliciteren we de volgende gemeenteleden met hun verjaardag:

|  |                        |         |
|--|------------------------|---------|
| 21-08(-1936): de heer J. Verburgt                  | Ijsbout 19, 6671 HA    | Zetten  |
| 03-09(-1925): mevrouw H.J.C. den Hartog-den Hartog | Waalstraat 19, 6673 MB | Andelst |
| 10-09(-1934): de heer D.J. Franken                 | Veldstraat 9, 6671 BV  | Zetten  |
| 11-09(-1931): mevrouw C.W. Cornelissen-van Alfen   | De Loohof 9, 6671 AS   | Zetten  |

We wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.

## Rooster van aftreden kerkenraad

Per 31 december 2015 zijn de navolgende broeders aftredend en herkiesbaar:

de ouderlingen de Kat en Veldman en de diakenen Hendriks van Warbij en Vaandering.

De broeders de Kat, Hendriks van Warbij en Vaandering hebben aangegeven voor een nieuwe ambtsperiode beschikbaar te zijn; indien tegen hen geen namen ingediend worden, zijn ze herkozen. Ouderling Veldman heeft mede vanwege zijn werksituatie niet de vrijmoedigheid opnieuw het ambt te aanvaarden.

Ouderling kerkrentmeester van Voorthuijsen is aftredend en niet herkiesbaar.

De gemeente zal op zondag 6 september vanaf de kansel opgeroepen worden namen in te dienen in de komende vacatures van ouderling Veldman en ouderling kerkrentmeester van Voorthuijsen.

U kunt vanaf maandag 7 september schriftelijk uw voorkeur aangeven; uw schrijven dient voorzien te zijn van uw naam, adres en handtekening en uiterlijk maandag 14 september, 18.00 uur ingeleverd te zijn bij br. H. Vaandering, Marijkestraat 6.

## Winterwerk

Vanwege de vacaturetijd zijn er een aantal wijzigingen te melden:

- kand. J. Hogenhout (Kerkwijk) gaat de catechese leiden op donderdag (start op 24 september); over de juiste tijden van de verschillende catechesegroepen informeren we u later,
- de Bijbelkring wordt op dinsdag gehouden en begint op 15 september,
- de mannenvereniging komt in het winterseizoen op woensdag bijeen onder leiding van kand. J.A.J. Pater (Veenendaal), voor het eerst op 9 september.

## Welkom

U hebt ze waarschijnlijk al verschillende keren opgemerkt in de kerkdiensten, inmiddels zijn ze in de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst ingeschreven: Adri en Mirjam Visser met hun kinderen Bernice, Bas en Leonore. Ze wonen al ca. acht jaar aan De Grip 11 in Zetten, maar ze leefden tot voor kort mee met de gemeente in hun vorige woonplaats Randwijk. Namens de kerkenraad een gezegende tijd in de gemeente toegebeden, in het bijzonder onder de verkondiging van Gods Woord.

## Koffie drinken na de morgendienst

Op zondag 6 september is er na de morgendienst gelegenheid elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten in "De Hoeksteen". Het is de bedoeling ook na de morgendienst van 18 oktober met elkaar koffie te drinken.

## **Kerkenraad**

Maandag 7 september komt de kerkenraad voor het eerst in het nieuwe winterseizoen bijeen; bidden we om de werking van de Heilige Geest voor een gezegende vergadering!

Scriba Duijzer

## **Openingsavond Saron**

Op DV donderdagavond 3 september willen we het Saron-seizoen openen. We verzamelen om 18.00 uur bij de Poort te Andelst, waarna we (bij droog weer) naar strandpark Slijk-Ewijk hopen te gaan voor een wandeling. Als het geen 'buiten' weer is dan hopen we met elkaar oud Hollandse spelen te gaan doen, de avond begint dan om 19.30 uur in de Poort. Iedereen hartelijk welkom! Ben je nog nooit bij Saron geweest? Dan ben je ook van harte welkom op deze avond!

## **Vrouwenvereniging Saron**

Ook het komend seizoen komt DV iedere tweede dinsdag van de maand vrouwenvereniging Saron bij elkaar. Uit verschillende gemeenten komen we als vrouwen bij elkaar om Gods Woord te lezen, te onderzoeken, met elkaar te zingen en te bidden. Kunnen we ook dit jaar weer rekenen op jouw komst? Of ben je nog nooit geweest? Kom gerust eens vrijblijvend kijken. De eerst morgen van dit seizoen is op DV dinsdagmorgen 8 september in de Hoeksteen te Zetten, van 9:15 tot 11.15 uur; koffie en thee staan vanaf 8:45 uur klaar. Ook is er kinderoppas. Op deze eerste morgen willen we een begin maken met een serie Bijbelstudies uit het Bijbelboek Thessalonicenzen. In het juni-nummer van De Hervormde Vrouw (DHV) vind je Bijbelstudie 1, over 1 Thessalonicenzen 1. Er staat boven; Het geheim van de gemeente! Het zou goed zijn als je deze Bijbelstudie met bijbehorende vragen thuis doorleest en voorbereidt. In het mei-nummer van DHV staat een inleiding op de Bijbelstudies, in deze inleiding staat meer achtergrondinformatie. Als je DHV (nog) niet hebt, vraag om een kopie bij één van de bestuursleden. Graag hopen we iedereen weer te ontmoeten op DV dinsdagochtend 8 september.

Hartelijke groeten, het Saron bestuur

## **Oppasrooster**

30 aug Mariëlle Boer, Anne van Rinsum, Anne-Ruth Lekkerkerker

6 sep Anne-Co de Kat, Ashley van Bezooijen, Jolijn Aalbers

13 sep Willy van Voorthuizen, Lotte van Deelen, Soraya van de Bos

## **Afscheidswoord**

Aan ruim acht jaar verbonden zijn in uw midden komt nu een einde. Aan de ene kant nog heel onwezenlijk als ik deze woorden schrijf, terwijl ik achter mijn bureau naar buiten kijk, naar de prachtige voortuin, met de imposante kastanjeboom.

Verbonden hebben we ons met u gevoeld. Banden zijn gevallen in ontmoetingen.

Veel is gedeeld. Veel hebt u mij toevertrouwd. We hebben elkaar ontmoet onder vreugdevolle momenten, maar ook in droevige tijden. Steeds mochten we alles bij de Heere brengen in het gebed.

Nu we elkaar moeten loslaten vertrouwen we elkaar aan de goede God toe. We hebben u als gemeente mogen teruggeven in de handen van God, Die machtig is om te bewaren bij Zijn Woord en genade. Christus Jezus is het vaste en enige fundament voor onze zaligheid in tijd en eeuwigheid.

We danken u hartelijk voor de warme en fijne afscheidsavond. Velen kwamen om een hand te geven en voegden ons goede woorden toe. Dank ook voor het mooie cadeau. Wanneer we op deze tuinbank zitten kunnen we terugdenken aan de goede tijd in uw midden.

Gemeente we hebben er jaren bij u op aangedrongen om de Heere Jezus Christus te kennen en te dienen. Daar is het ons om te doen geweest dat Christus door het geloof in uw en jouw harten zou wonen. Dat ons leven steeds meer gericht is op de Heere Jezus Christus. Wie de Heere Jezus Christus nog niet kent, die is nog dood in de zonden en de misdaden. Heb daar toch geen vrede mee, zoek de Heere Jezus te kennen in dit heden der genade. Pleit op Gods beloften beloofd in de Heilige Doop, opdat God u en jou genadig zij. Gemeente leef in de verwachting van Gods Koninkrijk. God geve dat we eens elkaar mogen weerzien voor de troon.

### **Tenslotte**

Voor al die jaren in uw midden danken we God.

De Heere heeft Zijn Woord willen zegenen onder ons.

Wees trouw in het horen naar het Woord. Laat de onderlinge bijeenkomsten niet na.

Omring de kerkenraad met uw gebeden. Bidt de Heere of de vacature snel vervuld mag worden.

We bidden ook de consulent wijsheid en sterkte toe. God geve u, broeder van Leeuwen, de hulp en de leiding van Zijn Geest.

Broeder Stobbelaar nogmaals dank voor de jarenlange samenwerking. Gods zegen gewenst bij alle pastorale arbeid in de gemeente.

Tot slot bent u van harte welkom bij de bevestiging en intrededienst op D.V. 13 september. 's Morgens om 09.30 uur hoop ik bevestigd te worden door mijn zwager, ds. A.B. Sloof, broer van mijn vrouw en 's middags om 14.30 uur hoop ik dan intrede te doen.

### **Groet**

We geven u tot slot nog graag een woord van God mee.

"De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmakte u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen". De Heere gedenke u allen, in het bijzonder hen, die aan huis gebonden zijn, de zieken en de eenzamen.

Tot slot is ons gevraagd het nieuwe adres te vermelden:

Vanaf 25 augustus wonen we aan de Kerkstraat 16, 2971 AL Bleskensgraaf.

Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en onze kinderen

J. Muller v.d.m.

### **Groet**

Ds. en mevrouw Muller, namens kerkenraad en gemeente danken we de Heere voor alles wat u voor Zetten-Andelst mocht doen en betekenen. We wensen u een voorspoedige verhuizing en bidden u Gods zegen toe in uw nieuwe woonplaats Bleskensgraaf.

Scriba Duijzer