

## **Meeleven**

We leven mee met de familie Romein (Damstraat 4A), waarbij een schoonzuster en tante overleden is. Het einde was misschien te verwachten, maar het gemis is er niet minder om. We wensen u van harte Gods hulp en Zijn sterkte bij het verwerken van het verlies en in het bijzonder ook bij de begrafenis. Bidden we om de Troost vanuit Zijn Woord.

## **Jarigen**

Langs deze weg feliciteren we de volgende gemeenteleden met hun verjaardag:

14-09(-1931): de heer G. van Rinsum	Gieser Wildeman 31	6671 HC
14-09(-1939): de heer C.J. Zaaijer	De Loohof 15	6671 AS
17-09(-1935): de heer W. Derksen	Stationsstraat 27	6671 AW
19-09(-1930): mevrouw E.W. Scheerboom-van Drunen	Irenestraat 2	6671 AG
21-09(-1938): mevrouw J. van Voorthuijsen-van Gestel	Ds. Bieshaarstr. 4	6671 AJ
24-09(-1931): mevrouw J.T. Timmer	Margrietstraat 51	6671 ZR
25-09(-1924): mevrouw T.G. Huibers-Derksen	Hyacintenstraat 23A 5	6666 BR Heteren

Allen een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst,  
Gods onmisbare zegen toegebeden!

## **Geboren**

Op dinsdag 25 augustus werd bij Simon en Hinke Blok een zoon geboren, tevens een broertje voor Louise. Ze noemen hem Willard en hij gaat de doopnamen Willard Simon krijgen. Ouders, wat een zegen voor u en uw ouders: een gezond kindje en ook met de moeder alles in orde. Mogen jullie lang van Willard genieten en mag hij opgroeien in de vreze des Heeren en onder Zijn zegen!

We zeggen het de dichter van Psalm 36 na, die de goedheid van onze God bezingt en prijst:

*Uw goedheid, HEER', is hemelhoog;*

*Uw waarheid tot den wolkenboog;*

*Uw recht is als Gods bergen;*

## **Welkom op zondagsschool 'het Mosterdzaadje'**

Op zondagmiddag 20 september gaan de deuren van 'de Hoeksteen' weer open voor alle kinderen vanaf vier jaar en starten we om 14.15 uur met de Zondagsschool.

Samen met de kinderen willen we luisteren naar het Woord van God. Hij wil, dat wij onze kinderen aan Zijn voeten brengen om van Hem geleerd te worden. Het geheim is dat we daar niet slim of hoog begaafd voor moeten zijn, we hoeven alleen te luisteren naar de stem van de Heere Jezus, die gezegd heeft; 'Laat de kinderen tot mij komen en verhinderd ze niet, want derzulke is het koninkrijk Gods', we zien naar ze uit!

Van het zendingsgeld, dat wordt meegenomen, onderhouden we twee kinderen van Woord en Daad; regelmatig ontvangen we post van hen en worden er kaarten en werkjes teruggestuurd. Wilt u dit belangrijke werk ook steunen met uw gebed en gaven?!

De leidinggevenden

## **Ouderenmiddag**

Maandag 21 september is weer de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.

We beginnen deze ouderenmiddag zoals gewoonlijk om 14.00 uur in “De Hoeksteen” te Zetten. U bent weer van harte welkom voor deze middag.

Nieuwe leden zijn van harte uitgenodigd om de ouderenmiddag te bezoeken.

We hopen in het nieuwe seizoen weer op gezegende middagen met elkaar.

Het bestuur.

### **Catechese / belijdeniscatechese**

In het vorig kerkblad hebben we gemeld, dat de catechese het komende winterseizoen op donderdagavond zal zijn, de eerste keer op 24 september; de bekende groepsindeling blijft gehandhaafd en de groepen beginnen achtereenvolgens om 18.15, 19.00, 19.45 en 20.30 uur.

Aan hen, die belijdeniscatechese willen volgen, wordt gevraagd dit -per omgaande-door te geven aan br. Vaandering, Marijkestraat 6, tel. nr. 422755.

### **De Toevlucht**

Het winterwerk gaat weer van start: zo zullen per aankomende week de eerste club- en verenigingsavonden weer starten. Het ritme is zoals we gewend zijn voor wat betreft de dagen en tijden, zie hiervoor de agenda zoals die bij de kerkbode gevoegd is. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende contactpersonen:

Toevlucht 8-10	mw. B. Aalberts	0488-451578
Toevlucht 10-12	dhr. S. Blok	0488-795111
Toevlucht 12-15	dhr. J. Bitter	0488-442961
JV 16+	dhr. K. Blokland	0488-453618

Groet Robert Hamelink

### **Dankbetuiging**

Dank aan een ieder die door een kaartje of anderszins medeleven heeft getoond tijdens mijn ziekenhuisopname medio mei, daarna met mijn thuiskomst en uiteindelijk mijn operatie vlak voor de zomervakantie. Bovenal dank aan de Heere, die alles wel maakte!

Flora Brouwer

### **Afscheid Ds. Muller (2)**

Aangezien voor het laatste kerkblad, mede vanwege de opening van het winterwerk in alle gemeenten, zeer veel kopij aangeleverd werd, moest een deel van het stukje over de afscheidsdienst van Ds. Muller achterwege blijven. Dit gedeelte plaatsen we nu alsnog:

“Na een dankwoord van Ds. Muller volgde de kerkdienst, waarin het Schriftgedeelte Handelingen 20 : 17 – 38 centraal stond; de hieruit genomen tekst was Handelingen 20 : 32: “En nu, broeders, ik beveel u Gode en het woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.”

De predikant behandelde de afscheidsrede van Paulus in Milete, aan de ouderlingen van Efeze, in drie punten:

een verdediging, een waarschuwing, een verzekering.

Aan de hand van negen kenmerken werd de getrouwe bediening geschetst, zoals Paulus die noemt in het bovenstaande Schriftgedeelte. Predikanten zullen beseffen, dat deze bediening in alle gebrek geschiedt, maar dat ze Zijn Woord steeds gepredikt hebben.

Paulus geeft verder een waarschuwing voor het gevaar, dat de gemeente van Efeze zowel van binnen als van buiten bedreigt: het is nodig waakzaam te zijn en de eenheid te bewaren, de kudde te voeden en te weiden, “betuigend de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus, het Evangelie der genade Gods”.

De prediking liep tenslotte uit op de tekst, waarin Paulus de gemeente teruglegt in de handen van God. Hij is machtig de broeders in Efeze en ons op te bouwen, te heiligen en te verheerlijken. Ds. Muller stelde, dat het afscheid van Paulus in eeuwigheidslicht stond, op weg naar de grote toekomst van God. Hij eindigde zijn preek met de oproep het leven bij Hem te zoeken, geheiligd door het bloed van Zijn Zoon.”

### **Bediening Heilige Doop**

De kerkenraad heeft besloten de Heilige Doop in de vacaturetijd in principe te laten bedienen op de tweede zondag van de maand; indien dit niet mogelijk is (bij voorbeeld als het Heilig Avondmaal bediend wordt of als er op de betreffende zondag een kandidaat voorgaat), wordt de doopbediening naar de derde zondag van de maand verschoven (of eventueel naar de tweede zondag van de volgende maand).

### **Rooster van aftreden kerkenraad**

We hebben u reeds gemeld, dat de broeders de Kat, Hendriks van Warbij en Vaandering beschikbaar zijn voor een nieuwe ambtsperiode; indien tegen hen geen namen ingediend worden, zijn zij herkozen. Ouderling Veldman is niet beschikbaar voor een nieuwe ambtsperiode en ouderling kerkrentmeester van Voorthuysen is niet herkiesbaar.

De gemeente is op zondag 6 september vanaf de kansel opgeroepen namen in te dienen in de komende vacatures Veldman en van Voorthuysen. Dit heeft schriftelijk te gebeuren en uw schrijven dient voorzien te zijn van uw naam, adres en handtekening; maandag 14 september, 18.00 uur, sluit de inlevertermijn bij br. H. Vaandering, Marijkestraat 6.

De verkiezingsvergadering staat in de agenda voor woensdag 30 september om 20.00 uur in “De Hoeksteen”.

### **Agenda**

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:

- zaterdag 12 september is de startdag van het winterwerk,
- dinsdag 15 september begint de Bijbelkring om 20.00 uur,
- donderdag 17 september komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;
- zondag 20 september vindt in de avonddienst de opening van het winterwerk plaats, na de dienst is er een preekbespreking voor de hele gemeente; die dag begint ook de zondagschool weer om 14.15 uur,
- maandag 21 september is er om 14.00 uur Ouderenmiddag,
- woensdag 23 september wordt om 19.45 uur Avondmaalskring gehouden in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 27 september, aansluitend is er van 20.45 – 21.15 uur gelegenheid tot censura morum,

- donderdag 24 september komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen en
- eveneens op donderdag 24 september beginnen de catecheses in het nieuwe winterseizoen (u leest meer over de tijden elders in dit kerkblad).

Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in “De Hoeksteen”.

Gezegende bijeenkomsten toegebeden!

### **Kerkenraad**

Op woensdag 16 september komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen om dubbeltallen op te stellen voor de twee komende vacatures. Bidt u met hen om de krachtige werking van de Heilige Geest in hun midden, in het bijzonder bij het nemen van beslissingen over personen?

Vanaf maandag 24 augustus is br. van Voorthuijsen voorzitter van kerkenraad, voorheen was hij plaatsvervangend voorzitter. Zoals eerder vermeld, is de taak van de consulent in de huidige kerkorde beperkt tot het begeleiden van het (proces van het) beroepingswerk.

### **Visitatie**

Op woensdag 7 oktober 2015 ontvangt de gemeente “huisbezoek” van de visitatoren, Dr. A. Prosman en ouderling M. Morsink. Zij zullen de gemeente doorlichten en de stand van het geestelijk leven in de gemeente onderzoeken. U wordt opgeroepen met de visitatoren te spreken en u wordt daartoe in de gelegenheid gesteld op 7 oktober van 19.15-20.00 uur in “De Hoeksteen”; aansluitend is er het gesprek van de visitatoren met de kerkenraad.

### **Oppasrooster**

13 sep Antoinette Pater, Hester van Deelen, Esther Romein

20 sep Willy van Voorthuijsen, Lotte van Deelen, Esther van Bezooijen, Soraya van den Bos

27 sep Petra van Beem, Reijer Hendriks, Sophie Derksen

### **Groet**

Onwennig is het nog, de vacaturetijd; het wekelijks contact met de predikant over de afkondigingen en andere zaken is weggevallen, om maar iets te noemen; de contacten in de consistorie met de herder en leraar van de gemeente ontbreken.

Daarom ook nogmaals een oproep om voorbede in de morgendienst aan uw wijkouderling of scribe te melden!

We bidden Ds. Muller een gezegende bevestiging en intrede toe in de Hervormde Gemeente te Bleskensgraaf op zondag 13 september. We bidden ook om Gods zegen voor hem en zijn vrouw bij hun verblijf in de Alblasserwaard.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad en u allen Zijn zegen toegebeden!

Scriba Duijzer.