

Familie Noorlander

“U hebt ons de laatste tijd niet in de kerk gezien, wat zijn oorzaak vindt in het feit, dat we het in het laatste half jaar heel moeilijk hebben gehad. Er waren veel ziekenhuisopnames en de laatste maanden meerdere operaties. Door bloedingen in de hersenen moest er enkele weken geleden geopereerd worden en dat heeft nogal gevolgen voor het functioneren. Ook afgelopen woensdag was er een operatie vanwege de bloedingen in de hersenen. Toch is het fijn om het medeleven vanuit de gemeente te mogen ervaren door het krijgen van kaarten, telefoontjes en voor mijn vrouw het zo maar op straat aangesproken te worden door mensen uit de kerk, evenals het bezoek en de fruitmand van de mannenvereniging. Maar het allermooiste en wat een genade is dat, dat wij dagelijks ervaren mogen niet alleen te staan, maar dat de HEERE JEZUS bij ons is en kracht geeft. Maar al met al zult u ons wel even in de kerk missen...Hartelijk dank voor uw medeleven”.

Familie Noorlander-Smits, De Veldse Hofstede 13, tel. 452468.

Meeleven

We leven mee met de heer Hommersom, die momenteel als militair in Mali verblijft, onder extreme temperaturen, met gevaar voor zijn leven. We denken ook aan zijn vrouw en de kinderen aan de Ijsbout 1.

Ook in het buitenland verblijven: de familie van Rinsum (Zwitserland), de familie Vervoorn (Sri Lanka), Jonathan Rienstra (Ethiopië) en zijn vriendin Anne-Louise Dekker (Engeland). De gemeente leeft met jullie mee, allen Gods bewaring toegebeden!

Jarigen (75 jaar en ouder)

De volgende gemeenteleden feliciteren we met hun komende verjaardag:

01-11(-1931): de heer F.X. Gerards	De Loohof 24	6671 AT Zetten,
08-11(-1927): mevrouw C.G. Sint Nicolaas - Derksen	Stationsstraat 27	6671 AW Zetten,
09-11(-1932): mevrouw G.F. van Olst - Vogelaar	De Meijburg 2 A	6673 BV Andelst,
10-11(-1933): de heer M.T. van Steenbergen	Hofstaete 71	6674 GA Herveld,
12-11(-1934): de heer D.N. Tap	Tielsestraat 233	6673 AD Andelst,
18-11(-1934): de heer A.H. Kapelle	Marijkestraat 7	6671 ZW Zetten,
18-11(-1938): mevrouw E.J. Hendriks - Arissen	Sterappel 26	6671 EC Zetten,
20-11(-1939): mevrouw E. van Kesteren - Zwaan	Ijsbout 23	6671 HA Zetten.

We wensen alle jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe!

Jubileum

Afgelopen zondag 1 november waren de heer K.M. Boer en mevrouw C. Boer - van Prooijen (De Grip 29) vijfentwintig jaar getrouwd. We wensen jullie -samen met de kinderen Mariëlle, Marko en Annelies- alle goeds voor de toekomst en bovenal Gods zegen!

Dat 's-Heeren zegen op u daal',

Zijn gunst uit Sion u bestraal';

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer,

Loof, loof dan aller heren Heer'.

Geboren

“Dankbaar, blij en in verwondering hebben wij een dochter en zusje van de Heere ontvangen”, zo schrijven Hans en Petra van Beem-Mouw op het geboortekaartje van Sjaan Adriana (roepnaam: Sandra); zij is het zusje van William en ze kwam in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen ter wereld. Moeder en dochter mogen na een kort verblijf aldaar inmiddels thuis zijn.

Hans en Petra, we feliciteren jullie van harte en we bidden Gods zegen toe, in het bijzonder bij de opvoeding van William en Sandra.

Beroepingswerk

Afgelopen week ontving de kerkenraad een positief bericht van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland binnen de PKN: de solvabiliteitsverklaring.

Soli Deo gloria!

De verklaring bevat wel een kanttekening: “de gemeente moet de komende jaren beleid ontwikkelen, dat leidt tot een structureel dekkende exploitatie, ook voor de langere termijn”. Een opgave -in eerste instantie- voor de kerkrentmeesters.

Nu de solvabiliteitsverklaring ontvangen is, kan het beroepingswerk officieel van start gaan. Op 11 november komt de kerkenraad in vergadering bijeen met als enige agendapunt het beroepingswerk. Het is de bedoeling een bezinning op het beroepingswerk te houden en de lijnen uit te zetten om tot een beroep te komen. Beroepingswerk is een geestelijke zaak! De kerkenraad roept de gemeente op om eveneens biddend met deze dingen bezig te zijn. In de komende weken wordt ook uw medewerking hiervoor gevraagd.

Bijbelkring

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op dinsdag 10 november om 20.00 uur in “De Hoeksteen”. Aan de orde van behandeling is hoofdstuk 3 uit het boekje “De eerste en tweede brief van Petrus” van Ds. P. Molenaar. Het gaat daarbij over geloofsechtheid volgens 1 Petrus 1 : 7, onderverdeeld in drie delen: kostbaar geloof, beproefd geloof en doelgericht geloof. Gemeente, ook in deze tijd is het zo nodig het Woord te onderzoeken, zoals het geschreven staat in het evangelie naar Johannes: “Onderzoekt de Schriften, want zij zijn het, die van Mij getuigen”. Van harte welkom, ook als u nog niet eerder de Bijbelkring bezocht hebt. Bidden we om een gezegende ontmoeting!

Gesprekskring

Op donderdag 5 november zal de eerstvolgende gesprekskring zijn. We hopen dan een vervolg te maken met het boekje “Vrucht dragen voor Hem”, van Ds. Vreugdenhil. Dit keer is hoofdstuk 2 aan de orde, waarin het gaat over het eerste kenmerk van de vrucht van de Geest: “liefde”. U bent van harte welkom op 5 november om 20.00 uur in “de Hoeksteen”.

Jonge-lidmatenkring

Van verschillende kanten is de vraag naar het vervolg van de jonge-lidmatenkring gesteld. In deze vacaturetijd, waarin vele zaken rond het winterwerk geregeld moesten worden, was dit even aan de aandacht van de kerkenraad ontsnapt. Alvorens een kringleider te gaan benaderen, wil de kerkenraad inventariseren welke gemeenteleden de jonge-lidmatenkring

gaan bezoeken. In principe denken we aan vier avonden in de maanden januari tot en met april 2016. Verdere details zullen dan in overleg met de kringleider afgestemd worden. We vragen belangstellenden zich telefonisch of per e-mail te melden bij scriba Duijzer (tel. 420059, e-mail: jan.duijzer@gmail.com).

Ouderenmiddag

Op maandag 23 november -een week later dan normaal in verband met de presentatie- is er weer een bijeenkomst van de ouderenmiddag in "de Hoeksteen" te Zetten. Deze middag begint om 14.00 uur met een meditatie. Na de pauze zal er een presentatie zijn over het Corrie ten Boomhuis. Deze middag zullen ook de ouderen van de gemeente Randwijk bij ons te gast zijn. Wij hopen u allen weer op deze middag te ontmoeten en we hopen dan op een gezegende en fijne middag met elkaar.

Het bestuur.

Werkvakantie "Oltalom"

De werkvakantie naar Hongarije, volgend jaar zomer, is nog ver weg. Toch zijn we als projectcommissie al volop bezig met het organiseren van activiteiten. De volgende data kunt u alvast noteren:

11 november, appeltaartactie. De jeugdclub 10-12 jaar zal woensdag 11 november zelf-gemaakte appeltaart rondbrengen,

21 en 28 november, speculaasactie. De jeugdclubs zullen op zaterdag 21 en 28 november, tussen 10 en 12 uur, uw bestelling van speculaasbrokken bezorgen.

Op zaterdagavond 12 december organiseert de jeugdvereniging een sing-in. Verdere informatie volgt nog. De opbrengst van alle activiteiten zal bestemd zijn voor de werkvakantie naar Oltalom. We hopen daar onze naaste een helpende hand te bieden. Uw steun wordt dan ook van harte op prijs gesteld.

Mannenvereniging "Deo gratia"

Woensdag 18 november is er om 20.00 uur mannenvereniging in "De Hoeksteen".

De stof, die we dan hopen te behandelen, komt uit het oktobernummer van "De Hervormde Vaan". We willen de Romeinen brief behandelen -hoofdstuk 6 : 1 – 14- over de Heilige Doop uit het boekje van Ds. C.H. Bijl. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Vrouwenvereniging Saron

Op dinsdag 10 november komt vrouwenvereniging Saron weer bij elkaar. Zoals gebruikelijk is de inloop vanaf 8.45 uur en beginnen we de morgen om 9.15 uur. Deze keer is Bijbelstudie 3 aan de beurt uit het juli/augustus nummer van "De Hervormde Vrouw". 'Blijdschap en verlangen' staat er boven de Bijbelstudie, dit n.a.v. 1 Thessalonicenzen 2: 17-3:13. Vanuit dit Bijbelgedeelte komen verschillende leerpunten tot ons: Hoeveel zorg hebben wij om het heil van medegelovigen? Wat kunnen we hierin van Paulus leren? Bidden wij God dat we door Zijn Geest een heilige levenswandel mogen leiden? Zien wij uit naar Zijn wederkomst en bereiden wij ons daarop voor? Drijft de liefde van Christus ons? Als mensen het hoorbare evangelie niet geloven, zien zij dan dat het evangelie een boodschap is die harten van mensen vernieuwt? Vragen om met elkaar over na te denken, vragen die ons niet op onszelf moeten terugwerpen, maar die ons op de knieën doen brengen! Wat de

Heere van ons vraagt, geeft Hij op het gebed. Allemaal weer hartelijk welkom! Je kunt je op deze morgen nog opgeven voor de creatieve morgen van D.V. 24 november.

Creatieve morgen vrouwenvereniging Saron

Op 24 november houden we een creatieve morgen in "De Hoeksteen" te Zetten. Vanaf 8.45 uur van harte welkom! Er is keuze uit verschillende creatieve werkstukken:

Papieren bloemen op een decoratieve tak.

Dennenappels met "herfst-toef" aan een lint.

Liturgisch bloemstuk bij dankdag en de Thessalonicenzen brief.

Je eigen pot, vaas, fles veranderen in "beton-look".

Kortom: voor elk wat wils! Je kunt je op de Saronmorgen van 10 november nog opgeven voor deze morgen. De opbrengst willen we verdelen onder een aantal goede doelen, zoals de actie "Help Vluchtelingen Nu", "Oltalom", waar de jeugd van Zetten weer hoopt heen te gaan, e.d. Graag tot de 24^e!

Het bestuur.

Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie

23 aug Instandhouding erediensten	€	429,91
23 aug Onderhoud kerk	€	381,88
30 aug Plaatselijke Kerkenwerk	€	246,26
30 aug Ichthus bus	€	287,42
6 sep Onderhoud Hoeksteen	€	296,03
6 sep Spaans Evangelische zending	€	274,58
13 sep Instandhouding predikantsplaats	€	280,55
13 sep Plaatselijke Jeugdwerk	€	290,81
20 sep Orgelfonds	€	230,81
20 sep Plaatselijke Kerkenwerk	€	239,86
5 okt Gift via Br. Stobbelaar	€	10,00
27 okt Gift via Br. Stobbelaar	€	20,00

Collecte "Luisterend Dienen"

Op zondag 15 november is de diaconale collecte bestemd voor Luisterend Dienen. Deze keer voor het binnenlands diaconaat. Luisterend dienen heeft daarvoor het onderstaande doel gekozen: "*Bevrijd uit de slavernij in Nederland*".

Duizenden vrouwen werken als prostituee op de Amsterdamse wallen. Minimaal 60% van hen komen uit Oost-Europese landen, zoals Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Ze worden naar Nederland gelokt met het vooruitzicht veel geld te verdienen, maar in plaats daarvan komen ze terecht in een situatie van hoge schulden en uitbuiting. Een groot deel van deze vrouwen is tussen de 18 en 25 jaar.

"Scharlaken Koord" is een christelijke stichting en ze biedt professionele hulp aan deze vrouwen om uit de wereld van de prostitutie te stappen en terug te keren naar hun land van herkomst. Omdat deze vrouwen echter het risico lopen opnieuw slachtoffer te worden, heeft Scharlaken Koord contact gezocht met een Hongaarse organisatie, die Hongaarse vrouwen in eigen land opvangt. Van daaruit worden zij geholpen om te re-integreren en een

eigen bestaan op te bouwen. Wij bevelen ook deze collecte van harte bij u en jou aan en vragen ook om uw en jouw voorbede.

De diaconie.

Kerkauto

Er zijn enkele gemeenteleden, die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen. Indien u bij toerbeurt mensen zou kunnen ophalen en na de kerk weer thuis brengen, dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van de kerkrentmeesters, br. van Voorthuijsen, tel 453654. Als zich voldoende gemeenteleden aanmelden, kan er een rooster opgesteld worden en kan het aantal ritten per persoon beperkt worden. De kerkrentmeesters hopen op uw medewerking in dezen.

Het college van kerkrentmeesters.

Agenda

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:

op dinsdag 10 november komt de vrouwenvereniging "Saron" om 09.15 uur bijeen, terwijl er die dag om 20.00 uur Bijbelkring is, donderdag 12 november komt de vrouwenvereniging "Dient elkander door de Liefde" om 14.00 uur bijeen in "De Poort" te Andelst, eveneens donderdag 12 november zijn er weer catechisaties op de gebruikelijke tijden; woensdag 18 november is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de mannenvereniging "Deo gratia" en donderdag 19 november komt de vrouwenvereniging "Bidt en Werkt" om 14.15 uur bijeen. Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in "De Hoeksteen".

Bidden we de Heere om gezegende bijeenkomsten!

Kerkenraad

Op woensdag 11 november komen de broeders van de kerkenraad in vergadering bijeen; het betreft de eerste officiële bespreking over het beroepingswerk. We vragen u om uw persoonlijke voorbede voor de broeders van de kerkenraad en de voortgang van het beroepingswerk.

Oppasrooster

8 nov Mariëlle Boer, Hester van Deelen, Soraya van de Bos

15 nov Anne-Co de Kat, Lotte van Deelen, Sophie Derksen

22 nov Antoinette Pater, Reijer Hendriks, Huub Hendriks

Groet

We danken de Heere, dat het beroepingswerk officieel van start mag gaan; we bidden Hem om -op Zijn tijd- een nieuwe herder en leraar naar de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst te zenden en we bidden ook of dat op een redelijke termijn mag zijn. Bidt u met ons mee? Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Gods zegen!

Scriba Duijzer.