

## **Jarigen (75 jaar en ouder)**

We feliciteren de volgende gemeenteleden van harte met hun komende verjaardag:

05-06(-1938): de heer K. Floor, Kerkstraat 21-A, 6671 AP Zetten,

14-06(-1929): mevrouw T. Vink-de With, Steenbeekstraat 1, 6671 AK Zetten,

14-06(-1934): mevrouw A.M.J. Dieleman-den Hartog, Steenbeekstraat 3, 6671 AK Zetten en

23-06(-1929): mevrouw E.J. Kwint-de Kat, Saturnus 17, 6674 EE Herveld.

Alle jarigen in de gemeente een fijne verjaardag gewenst; bidden we om een gezegend nieuw levensjaar.

## **Geboren**

Dinsdag 17 mei 2016 werden Abdul en Roya Aghamir en hun dochters (Hessenbergstraat 5) verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje Hawa Ariana; Ariana is hun zesde dochter. Na een zware bevalling mag het goed gaan met moeder en kind. De Heere zij de dank voor Zijn weldaden; bidden we Hem om Zijn ondersteuning voor dit gezin, waar steeds de uitzetting van vader Abdul dreigt. Moge Hij hen genadig zijn!

## **Welkom**

Reeds geruime tijd verblijven ze onder ons in de kerkdiensten: de heer H. Noorlander en mevrouw J. Noorlander-Smits (De Veldse Hofstede 13). Als leden van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Ede zijn ze enige tijd geleden gastlid van onze gemeente geworden en hebben ze daarmee dezelfde rechten en plichten als de overige gemeenteleden, met uitzondering van het stemrecht. We wensen hen een gezegende tijd onder de diensten van het Woord en Gods hulp en nabijheid voor de toekomst!

## **Beroepingswerk**

Op de woensdagen 11 en 25 mei stond het beroepingswerk letterlijk en figuurlijk hoog op de agenda van de kerkenraad. Na uitvoerige besprekingen werd opnieuw het voornamen tot een beroep geformuleerd in de kerkenraadsvergadering van 25 mei.

Op zondag 29 mei heeft een hoorcommissie een middagdienst bezocht, die geleid werd door de verkozen voorganger; de kerkenraad is op woensdag 1 juni bijeen geweest om het voornemen tot beroep vast te stellen (indien er een positief voorstel van de hoorcommissie aanwezig was). In dat geval kan het voornemen tot beroep zondag 5 juni vanaf de kansel worden afgekondigd. Daarbij bidden we de Heere bij voorduur of Hij onze beslissing wil zegenen.

## **Belijdenisdienst**

Maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag) werd door drie jongeren van de gemeente in het openbaar belijdenis van hun geloof afgelegd: Amke van Heijkamp, Niek de Kat en Bernice Visser mogen daardoor *in alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus delen. Gemeente, wij bevelen hen aan in uw liefde en zorg, als leden van hetzelfde lichaam.* Amke, Niek en Bernice, van harte Gods zegen op jullie belijdenis!

## **Bevestigings- en intrededienst van dominee J.A.J. Pater**

Zondag 22 mei waren namens de kerkenraad en de mannenvereniging drie broeders in Noordwijk aanwezig bij de bevestigings- en de intrededienst van Ds. J.A.J. Pater, oud-vicaris

van de gemeente. Het is de bede van de kerkenraad, dat hij met zijn vrouw en zoontje een goede ingang heeft in de gemeente en dat hij zijn werk aldaar met veel zegen zal verrichten.

### **Heilig Avondmaal**

Zoals in het vorig kerkblad al vermeld, staat op zondag 5 juni de tafel des Heeren weer gereed! We bidden om een goede opkomst onder het Woord, een gezegende dienst en viering van het Heilig Avondmaal.

### **Bevestiging en intrede van proponent J. Kommerie**

Op zaterdag 18 juni om 11.00 uur wordt proponent J. Kommerie in de kerk te Andelst bevestigd tot predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten e.o. Deze dienst wordt geleid door de dominees J. Joppe (Oud-Beijerland) en R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Om 15.00 uur volgt dan de intrededienst.

We wensen broeder Kommerie een goede ingang in Andelst en omgeving en bidden voor hem en de gemeente om gezegende diensten!

### **Winterwerk**

Om voor de hand liggende redenen hebben de dominees J.A.J. Pater en J. Hogenhout geen mogelijkheden om volgend winterseizoen leiding te geven aan de mannenvereniging respectievelijk de catechese. Indien we in het najaar nog geen nieuwe predikant hebben, zijn emeritus predikant L. Kruijmer (Ede) en Jonathan Blok (Randwijk) bereid gevonden hun plaatsen in te nemen. De mannenvereniging zal op dinsdagavond en de catechese op donderdag gehouden gaan worden, later in het jaar hopen we verdere details mee te delen. Het is onze bede, dat de Heere dit onderwijs vanuit Zijn Woord zal zegenen.

### **Zestig jaar zondagsschool “het Mosterdzaadje” gevierd**

Met de kinderen van de zondagsschool kijken we terug op een geslaagde spelletjesmorgen. Spellen doen met elkaar in elke zaal van de Hoeksteen, maar ook buiten en in de pastorie! Van koek en snoep happen tot cake versieren, flessenvoetbal en skilooop, zomaar een greep uit de vele spelletjes binnen en buiten. We zijn begonnen met elkaar rondom het geopende Woord en hebben de uitleg meegekregen over het mosterdzaad. Dat kleine mosterdzaad laat ons zien, wat de kracht van het geloof is: het zal vruchten dragen tot Zijn eer. Het zaadje heeft (levend) water nodig, dat ontvangen we elke zondag als het Evangelie verteld wordt of als we in de Bijbel lezen. Voordat we gingen eten kwam de heer J.W. Hendriks bij ons vertellen wat zijn ervaringen waren als “eerste lichting” van de zondagsschool, hij is namelijk in 1955 als zevenjarig jongetje naar de zondagsschool gegaan. Hij liet ons een oud bewaard leerboekje zien, zijn psalmboekje, gekregen bij het afscheid en een “diploma” voor het volgen van al die jaren. Hij riep de kinderen op om goed het versje te leren, de Heere is het zo waard. De ochtend werd afgesloten met dankgebed. Alle kinderen kregen een verrassingspakketje mee naar huis, bestaande uit: een zakje mosterdzaad, een drinkbeker, een stuitballon en een boekje met een zendingsverhaal. De Heere zijn we dankbaar, dat in ons dorp de zondagsschool al meer dan zestig jaar een plaats mag hebben. We kijken uit naar het nieuwe seizoen, waarin we opnieuw mogen zaaien. Heere, heilig Uw woorden aan onze harten, tot eer van Uw grote naam!

Zondagsschool “het Mosterdzaadje”.

## Kerkenspeurtocht

Waar je als consulent al niet mee te maken krijgt: een kerkenspeurtocht! Toen ouderling Duijzer mij de vraag voorlegde of ik daaraan mee wilde werken, heb ik meteen toegezegd. Schoolkinderen iets vertellen over de dienst van de Heere, dat doe ik graag. Dominee Muller vertelde me, hoe hij het deed en de predikanten Zaal en van Beusichem hadden de speurtocht heel goed georganiseerd! Rond negen uur kwamen de groep 6 - leerlingen van de drie plaatselijke scholen in "de Rank". Daar werd met zingen en gebed de dag geopend. Toen één van de leerlingen de kinderpaaskaars had aangestoken, vertelde dominee Flobbe -in toga- naar aanleiding daarvan het een en ander over het Pasen en hét Licht. De kinderen leerden ook nog een lied over "reizen". Ondertussen begaf ik me naar de kerk. Koster van Binsbergen had daar de avondmaalstafel opgesteld en de kansel-Bijbel op de lessenaar gelegd. Die grote oude Statenbijbel "deed het heel goed". Een paar leerlingen mochten hem even voorzichtig vasthouden. "Die is zwaar!", was dan de reactie. De groepen gingen zitten op de stoelen voor de kansel. Meestal begon ik met de vraag: "Wat valt jullie het meest op?". Gewoonlijk kwamen we dan bij de preekstoel uit. Daar begon ik dan mijn verhaal mee: met de verkondiging van het Woord van God. Nou ja, mijn verhaal? Het duurde namelijk niet lang of de vragen kwamen. "Wat zijn dat voor zwarte zakken daar?", "Waarom zijn er geen glas-lood-ramen?". Ze bedoelden dan gebrandschilderde ramen. Kortom, de leerlingen waren enorm enthousiast en wilden van alles weten. Mijn jarenlange ervaring in het onderwijs kwam me goed te pas. Gewoonlijk was de tijd om, voordat ik er erg in had. Na even op de kansel gestaan te hebben, gingen ze met een kleine traktatie naar de volgende kerk. Behalve de laatste groep: die kreeg een presentje met daarop de foto van de vier betrokken predikanten. Ik zie terug op een mooie morgen, die voor herhaling vatbaar is.

Dominee B. van Leeuwen.

## Verkoopdag

We zien in dankbaarheid terug op een geslaagde verkoopdag. Het was goed om zowel in de voorbereiding als op de verkoopdag zelf zo als gemeente met elkaar op te trekken. We willen u hartelijk bedanken voor uw komst en meeleven. Ook alle medewerkers willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

De verkoop heeft het mooie resultaat opgeleverd van ruim €2.300,- Deze opbrengst is bestemd voor de werkvakantie van onze jongeren naar Hongarije en voor de evangelisatie te Horst.

De Verkoopdagcommissie. |

## Verantwoording

### Kerkbeheer

Orgelfonds	€	253,26
Instandhouding Erediensten	€	289,01
Plaatselijk Kerkenwerk	€	129,24
Onderhoud Kerkgebouw	€	253,95
Instandhouding Predikantsplaats	€	268,94
Plaatselijk Kerkenwerk	€	298,87
Onderhoud Hoeksteen	€	293,45
Orgelfonds	€	278,31
Instandhouding Erediensten	€	299,42

Plaatselijk Kerkenwerk	€	249,43
Onderhoud Kerk	€	244,30
Plaatselijk Kerkenwerk	€	137,95
Instandhouding Predikantsplaats	€	264,17
Onderhoud Hoeksteen	€	253,73
Instandhouding Erediensten	€	266,53
<u>Diaconie</u>		
GZB Voorjaarszendingscollecte	€	277,11
HJW	€	242,20
Diaconaal werk	€	122,79
Stichting Op weg met de ander	€	291,71
Stichting Ontmoeting	€	285,65
Evangelisatie Uden	€	238,00
Stichting Ondergrondse Kerk	€	253,27
Stichting De Hoop	€	133,56
Collectebussen eerste kwartaal / GZB, familie Rietveld	€	486,15
<u>Giften</u>		
Giften via broeder Stobbelaar (€ 20,- en € 30,-)	€	50,00

### **Oppasrooster**

5 juni Miranda de Jong, Anne van Rinsum, Anne Ruth Lekkerkerker  
12 juni Anne Co de Kat, Reijer Hendriks, Sanne Hendriks  
19 juni Frederike Veldman, Anne Marleen de Kat, Jolijn Aalbers  
26 juni Bernice Visser, Hester van Deelen, Soraya van de Bos

### **Groet**

Ontvang -mede namens de kerkenraad- een hartelijke groet van

scriba Duijzer.