

Overleden

Op 24 juni 2016 is in de leeftijd van negenentachtig jaar overleden Tieman Jan Sipman, hij woonde aan de Dr. A.R. Holstraat 24. In Beuningen werd hij gecremeerd. We dragen mevrouw W.H.W. Sipman-Frentz en de verdere familie op aan de troon der genade van onze goede God, moge Hij troost schenken vanuit Zijn Woord. Pastorale zorg aan mevrouw Sipman, die in mei een operatie moest ondergaan, wordt in eerste instantie verleend door pastoraal medewerker Stobbelaar.

Jarigen (75 jaar en ouder)

We feliciteren de volgende gemeenteleden van harte met hun komende verjaardag:

21-07(-1927): de heer T. Elings, Spoorstraat 5, 6674 DA Herveld,

26-07(-1934): de heer G.B. Markus, Ds. Bieshaarstraat 2, 6671 AJ Zetten,

28-07(-1939): mevrouw M.E. Aalberts-Bötzel, Hammarskjöldpark 15, 6671 BN Zetten,

29-07(-1938): mevrouw W.J. van Bleek-Janssen, Heemraadlaan 74, 6671 GM Zetten,

01-08(-1934): mevrouw N.H.F. van Dusschoten-Drost, Hoofdstraat 45, 6671 CE Zetten,

03-08(-1932): de heer A. van Leusden, De Loohof 114, 6671 AV Zetten en

05-08(-1941): mevrouw E.M. Cornelissen-Gerritsen, Brittanjesingel 23, 6671 AX Zetten.

Alle jarigen in de gemeente een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar!

Jubileum

Op zondag 3 juli konden de heer en mevrouw Hamelink-Vroegindewey (Stationsstraat 48) samen met hun kinderen gedenken, dat ze vijftienvijftig jaar aan elkaar verbonden waren door de band van het huwelijk. De Heere zij daarvoor dank en eer, zegene hij hen ook in de komende jaren! Ook danken we de Hem voor hun betrokkenheid, trouw en hun inzet voor Zijn gemeente hier ter plaatse.

Beroepingswerk

Op zaterdag 2 juli was er opnieuw de teleurstelling: dominee Maas uit Veenendaal informeerde de kerkenraad, dat hij voor het beroep naar de gemeente te Zetten-Andelst moest bedanken. Het was voor hem een moeilijke beslissing, daar hij tijdens de ontmoeting met de kerkenraad en de gemeente de verbondenheid en het vertrouwen gevoeld had, nog versterkt door de vele contacten, die er ook in de weken daarna waren. Desalniettemin gaf de Heere hem te kennen, dat hij niet naar Zetten-Andelst kon afreizen. Moge de Heere hem rust op zijn beslissing geven.

Hoe nu verder? De kerkenraad heeft in zijn vergadering van woensdag 6 juli hierover gesproken. Vanwege de vakantieperiode moet het beroepingswerk noodgedwongen enige weken stil liggen, maar het is wel een goede tijd voor verdere bezinning. Op woensdag 31 augustus hoopt de kerkenraad opnieuw over het beroepingswerk te vergaderen. Het zal duidelijk zijn, dat ons aller gebed hiervoor zeer nodig blijft.

De kerkenraad dankt de Heere voor de betrokkenheid van de gemeente en voor haar goede opkomst bij de ontmoetingen met de beroepen predikanten in het afgelopen halfjaar, tevens ook voor de open en ontspannen gesprekken, die daarbij gevoerd werden, hetgeen door de drie predikanten als zeer waardevol ervaren is! De kerkenraad vertrouwt erop, dat deze instelling ook bij een vierde beroep aanwezig zal zijn.

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 17 juli hoopt emeritus predikant P. van der Kraan de Heilige Doop te bedienen aan Liene Vervoorn. De kerkenraad bidt om een gezegende dienst met een goede opkomst.

Afwijkende aanvangstijden voor diensten op zondag 24 en 31 juli

Gemeente, u heeft het ook in het preekbeurtenoverzicht op pagina 2 kunnen lezen: de komende twee zondagen zijn er diensten met afwijkende aanvangstijden. Zo begint de morgendienst op zondag 24 juli om **08.45** uur en de “avonddienst” op zondag 31 juli om **16.30** uur. Hopelijk laat u uw plaats hierdoor niet leeg, gezegende diensten gewenst!

Koffie drinken na de morgendienst

Op zondag 24 juli is er na de morgendienst (van 08.45 uur) gelegenheid elkaar te ontmoeten in “De Hoeksteen” onder het genot van een kop koffie (of thee of een glaasje fris). Het is ook de bedoeling met elkaar koffie te drinken na de morgendiensten van zondag 18 september en 13 november.

Zoals u weet zijn deze bijeenkomsten niet alleen bedoeld om de onderlinge band te versterken, maar ook om met elkaar te spreken over Gods Woord. Gezegende bijeenkomsten!

Afscheid dominee E. van Rhee van de baptistengemeente Midden-Betuwe

Door één van de broeders werd ik erop geattendeerd, dat dit in het vorige kerkblad niet gemeld was. Fijn, als we met elkaar alert zijn, wanneer zaken vergeten worden.

Op zondag 29 mei was het afscheid van bovengenoemde predikant, waarbij namens de kerkenraad de broeders De Kat en Vaandering aanwezig waren.

Zij hebben hun dank uitgesproken voor de goede samenwerking -in het bijzonder ook met dominee Muller- en dominee van Rhee Gods zegen gewenst in zijn nieuwe gemeente.

Dabarwerk

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Het diepste motief voor dit werk is Gods liefdevolle betrokkenheid op de wereld, die tot uitdrukking kwam in het leven, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. God gaf zijn Zoon voor de wereld, Hij zond zijn Geest en Hij zendt de christelijke gemeente in de wereld om gestalte te geven aan zijn Koninkrijk.

Kort voor zijn hemelvaart gaf Jezus zijn leerlingen deze opdracht: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Mattheus 28 : 19-20).

Bij Dabar richt deze zending zich in het bijzonder op de mensen, die onbekend zijn met het geloof en de kerk, of hiervan vervreemd zijn geraakt. Vanuit de plaatselijke gemeente worden wij uitgezonden om met onze aanwezigheid en activiteiten God present te stellen in het leven van de campinggasten. Zo mogen wij hen uitnodigen tot het ervaren en het delen in de liefde van God. Voor meer info kunt u ook kijken op www.dabarwerk.nl

Vanuit onze gemeente mag ik, Bernice Visser, van zaterdag 23 juli t/m zaterdag 6 augustus, Dabarwerk doen op Recreatiecentrum De Zuidduinen in Katwijk. Het team, waar ik mee samenwerk, heeft een website aangemaakt waarop wij onze belevenissen graag met u/jullie willen delen. Leeft u/leef jij met ons mee?

Op onderstaande website kunt u ons hele team bemoedigen door een bericht te plaatsen in het gastenboek: www.dabarzuidduinen2016.123website.nl

Dabar/Bernice Visser.

Werkvakantie Hongarije

Bijna is het zo ver. Dan hopen we af te reizen naar Hongarije. Maandag 8 augustus om 4.30 uur vertrekken we naar Dortmund Airport en vliegen we om 8.35 uur richting Boedapest. Vrijdag 19 augustus hopen we om 8.30 uur weer te landen in Eindhoven. Zowel voor de heen- als de terugweg hebben we nog vervoer nodig. Als u wilt rijden, neem dan contact op met dhr. Kees Blokland, 06 18125022, cjblokland@hetnet.nl. U kunt ons tijdens het verblijf volgen op: www.jongerenzethelpehongarije.nl. U kunt ons financieel steunen via een gift op: NL91RABO0126040702 tnv Herv. Gem. Zetten. Gedenk de jongeren in uw voorbede!

Activiteitenrooster

Denkt u eraan de data en tijden van de activiteiten voor het komende winterseizoen aan ons door te geven tot uiterlijk 31 juli 2016? U wordt gevraagd dit zo mogelijk per e-mail te doen via het bekende adres: info@hervormdzetten-andelst.nl

Kerkbalans 2016

In de eerste zes maanden van dit jaar heeft de gemeente € 32.924,- bijgedragen in het kader van de actie Kerkbalans 2016. Dit bedrag is ongeveer € 850,- meer dan in januari was toegezegd! De kerkrentmeesters zijn blij en dankbaar vanwege dit resultaat en ze rekenen op een verdere positieve ontwikkeling in de tweede helft van het jaar.

Van degenen, die nog niet betaald hebben of met hun betaling achterlopen, vragen we de medewerking om alsnog hun bijdrage over te maken.

Koster

De kerkrentmeesters ontvingen het bericht, dat koster Derksen na de zomerperiode wil stoppen met het kosterschap. We betreuren en respecteren zijn besluit; tevens danken we de Heere voor de inzet en de toewijding, waarmee koster Derksen de afgelopen jaren actief geweest is, in het bijzonder ook tijdens de ziekte van koster van Binsbergen.

Hierbij doen we een oproep aan de gemeenteleden om deze taak op zich te nemen. Wilt u zich hiervoor aanmelden of heeft u er vragen over, meldt u zich dan tot uiterlijk 31 juli 2016 bij de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, J.W. Duijzer (tel. 420059).

Indien zich meer kandidaten melden, is er de mogelijkheid de taken te verdelen, zodat de koster minder diensten hebben te vervullen. Schroomt u niet om zich aan te melden voor deze mooie taak als "dorpelwachter van het huis des Heeren"!

Jubileum

Gisteren mocht voorzitter Duijzer gedenken, dat hij de gemeente vijfentwintig jaar gediend heeft, eerst als kerkvoogd en ouderling kerkvoogd (november 1989 tot januari 2004), daarna als kerkrentmeester en ouderling kerkrentmeester (vanaf september 2005). In deze

periode vervulde hij in het kerkbeheer achtereenvolgens de functies van penningmeester, voorzitter en secretaris; sinds begin dit jaar is hij opnieuw voorzitter van het college.

De Heere zij de dank, dat hij in al deze jaren de gezondheid en de inzet gekregen heeft om de verschillende taken te verrichten, tot opbouw van de gemeente.

“Soli Deo gloria”!

Het college van kerkrentmeesters.

Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer

Verjaardagsfonds januari	€	132,50
Verjaardagsfonds februari	€	151,75
Verjaardagsfonds maart	€	162,95
Verjaardagsfonds april	€	113,50
Verjaardagsfonds mei	€	110,91
Giften via br. Stobbelaar (3 x 10 + 20 + 50)	€	100,00
Instandhouding Erediensten	€	262,05
Onderhoud Hoeksteen	€	264,70
Instandhouding Predikantsplaats	€	319,92
Orgelfonds	€	293,26
Plaatselijk kerkenwerk	€	306,70

Oppas

VAKANTIE

De vakantie is begonnen; kijk daarom nog even goed op het rooster, wanneer je aan de beurt bent. Wanneer je niet kunt, zorg er dan voor, dat je tijdig ruilt met iemand anders. Sta je als eerste, ruil dan ook met iemand die als eerste staat, de tweede met degene, die tweede staat en zo verder. Het hele rooster staat op de website. Dus noteer dit gelijk in je agenda of zet het in je telefoon!

Als het tijdens de vakantie rustig is met kinderen tijdens je oppasbeurt, dan mag in overleg de jongste oppas naar de kerk. De moeder (eerste oppas), die als eerste op de lijst staat, blijft dus altijd en is eindverantwoordelijk. De eerste oppas zorgt ook voor een koekje.

De kinderen nemen zelf drinken mee. In de vakantie hoop ik weer een nieuw oppasrooster te maken. Dit komt ook op de website te staan.

OPPAS GEZOCHT

Wil je ook graag oppassen dan hoor ik dat graag!

SCHOONMAAK SPEELGOED

Schoonmaak: zondag 17 juli 2016 graag allemaal een krat met speelgoed meenemen en deze de zondag daarop weer schoon meenemen. Alvast bedankt!

NIEUW SPEELGOED

Heb je nog goed/leuk speelgoed liggen, dan willen we dat graag gebruiken. Denk hierbij aan duplo, auto's, garage, blokken of iets dergelijks. Heb je nog vragen of suggesties, dan hoor ik het graag! Met vriendelijke groet,

Ijke Maria Hendriks, 06-21812408, ijkemaria@hotmail.com

Oppasrooster

17 juli Geurette Nijland, Ashley van Bezooijen, Imke van Rinsum

24 juli Iris van Dodewaard, Anne van Rinsum, Huib Hendriks
31 juli Marjolein van Deelen, Annelies Boer, Sanne Hendriks
7 aug Hinke Blok, Lotte van Deelen, Anne Ruth Lekkerkerker

Groet

Of u op vakantie gaat of thuis blijft, ga met God!
Namens de kerkenraad een hartelijke groet van

scriba Duijzer.