

Meeleven

We leven mee met Herald, Nicolet, Barend, Anna en Liene Vervoorn (Veldstraat 57, 6671 BW), die nog tot het eind van dit jaar in Sri Lanka verblijven.

Jarigen (75 jaar en ouder)

De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:
08-11(-1927) mevrouw C.G. Sint Nicolaas-Derksen, Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten,
09-11(-1932) mevrouw G.F. van Olst-Vogelaar, De Meijburg 2A, 6673 BV Andelst,
10-11(-1933) de heer M.T. van Steenberg, Hofstaete 71, 6674 GA Herveld,
12-11(-1934) de heer D.N. Tap, Tielsestraat 233, 6673 AD Andelst,
18-11(-1934) de heer A.H. Kapelle, Marijkestraat 7, 6671 ZW Zetten,
18-11(-1938) mevrouw E.J. Hendriks-Arissen, Sterappel 26, 6671 EC Zetten.

We feliciteren de jarigen in de gemeente en wensen hen een fijne verjaardag, bovenal een gezegend nieuw levensjaar!

Huwelijksjubileum

Op 7 november mogen diaken H. Vaandering en zijn echtgenote (Marijkestraat 6, 6671 ZX) samen met hun kinderen gedenken, dat ze twaalf en een half jaar geleden in het huwelijk getreden zijn. We feliciteren hen van harte met dit heuglijke feit, wensen hen een fijne dag en bovenal danken we met hen de Heere voor Zijn trouw en goedheid!

*“Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog;
Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog.”*

Beroepingswerk

Dinsdag 25 oktober heeft dominee J.C. Breugem uit Sommelsdijk voor het beroep naar de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst bedankt. Het was naar zijn zeggen een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk gaf de Heere hem niet de verlangde duidelijkheid om naar deze gemeente over te komen. Een grote teleurstelling, we hadden hem graag hier gehad! In zijn vergadering van woensdag 26 oktober heeft de kerkenraad de mogelijkheid van een nieuw beroep besproken. Van de PKN is inmiddels de nieuwe solvabiliteitsverklaring ontvangen (met één jaar verlengd). Als er opnieuw voldoende eensgezindheid in de kerkenraad bleek te zijn, is op dinsdag 1 november opnieuw een keuze gemaakt uit de groslijst en een voornemen van beroep geformuleerd. Ons aller gebed voor deze belangrijke zaak blijft uiterst noodzakelijk!

Op beroep preken op zondagmiddag

Naar aanleiding van vragen van gemeenteleden geven we u nog de volgende uitleg: bij de vier uitgebrachte beroepen was het op beroep preken steeds in een middagdienst. In alle gevallen bleek dit nodig, omdat de beroepen predikant niet de mogelijkheid had in de morgendienst voor te gaan. Bij een volgend beroep gaat de kerkenraad opnieuw pogen het op beroep preken om 10.00 uur te organiseren. Mocht dit deze keer evenmin gelukken, dan wordt toch weer naar 16.30 uur uitgeweken, aangezien de kerkenraad het streven heeft om zoveel mogelijk gemeenteleden de dienst te laten bijwonen.

Catechese

Vanaf donderdag 10 november beginnen de catecheses weer op de gebruikelijke tijden in “de Hoeksteen”. Leerzame avonden gewenst!

Bijbelkring

“Heilig leven met God en voor God” hopen we te behandelen op de eerstvolgende Bijbelkringavond, naar aanleiding van 1 Petrus 3 : 8 – 22. Gods kind vertoont het beeld van Christus, met als scharnierpunt de woorden in Psalm 34: het abc van de vreze des Heeren. Aan de hand van “Een heilig vermaak” en “Een echte geloofszaak”. Wat houdt het heiligen van de Heere in?

We hopen elkaar te ontmoeten op dinsdag 8 november om acht uur in “de Hoeksteen” onder de zegen van onze God. Wees ook in het onderwijs op de Bijbelkring getrouw!

Jonge-Lidmatenkring

Vrijdag 4 november is de tweede bijeenkomst van de Jonge-Lidmatenkring, aanvang om 20.00 uur in “De Hoeksteen”. Alle jonge lidmaten van harte welkom!!

Mannenvereniging

Op dinsdag 15 november 2016 is er om 20.00 uur mannenvereniging in “de Hoeksteen”. De stof, die we dan hopen te behandelen, komt uit het oktobernummer 10 van het jaar 2016 van “De Hervormde Vaan”. We willen dan Nahum 3 : 1 - 11 behandelen. Onderwerp is: “Uw oordeel HEER’, kan niet dan vrees’lijk wezen” van Ds. E. de Mots. Nieuwe leden zijn van harte welkom.....!

Vrouwenvereniging Saron

Op dinsdagochtend 8 november hebben we weer een bijeenkomst van vrouwenvereniging “Saron”. Deze ochtend willen we bijbelstudie 3 uit het juli/augustusnummer van “de hervormde vrouw” behandelen. Het bijbehorende bijbelgedeelte komt uit Esther 3. Haman komt aan de macht en wil, dat iedereen naar hem luistert en voor hem buigt. Iedereen? Mordechai doet dit niet, hij is Jood en zal niet voor een mens buigen. Mordechai blijkt standvastig te zijn, hij is voor ons een voorbeeld om door Gods genade ook standvastig te zijn. Elke dag wordt er op ons gelet en mogen wij Zijn getuige zijn. Aan de hand van het bijbelgedeelte uit Esther 3 willen we hierover in gesprek gaan.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in “De Hoeksteen” te Zetten. Het begint om 9.15 uur, vanaf 8.45 uur staan de koffie en de thee klaar.

Verder hopen we op dinsdag 22 november een creatieve ochtend te houden, eveneens in “de Hoeksteen”. Hartelijk welkom!

Hartelijke groeten, het bestuur.

Koffie drinken na de dienst

Op zondag 13 november is er na de morgendienst in “de Hoeksteen” weer gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee of een glas fris.

We hopen op een goede opkomst, waarbij de grote daden van de Heere genoemd zullen worden!

Gezamenlijke maaltijd alleenstaanden

Op dinsdag 22 november wordt er weer een maaltijd georganiseerd voor alleenstaanden. De maaltijd wordt gehouden in “de Hoeksteen”, aanvang: 17.30 uur. U kunt zich alvast opgeven bij één van de volgende personen: mw. Sabine Kalisvaart, tel: 06-47009627 of bij dhr. Kees Blokland, tel: 06-18125022. Neem gerust uw alleenstaande buurvrouw of buurman mee. Van harte welkom! Ook wanneer u opgehaald wilt worden (en weer thuisgebracht), kunt u dit doorgeven aan één van de genoemde personen.

De maaltijd voor alleenstaanden wordt iedere keer weer enorm gewaardeerd. Als ook u graag een keer wilt koken, neem dan contact op met mw. Sabine Kalisvaart, tel: 06-47009627. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Folderactie Horst

Van de gemeente Horst kregen we onderstaand bericht:

Wij willen zaterdag 10 december gaan folderen in Horst e.o. voor de Kerstfeestviering van vrijdag 16 december. De bedoeling is -afhankelijk van het aantal mensen, dat hieraan mee wil doen- om zaterdagmorgen 10 december om ongeveer 8.30 uur te beginnen en zoveel mogelijk kerstfolders te verspreiden. De hele verspreiding zal tot ongeveer 13.00 / 14.00 uur duren. We beginnen deze morgen met koffie, korte meditatie en gebed. Om ongeveer 12.00 uur hopen we samen de meegebrachte boterhammen op te eten. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

In het verleden hebben we wel vaker gefolderd in Horst. Het zou fijn zijn, als er dit keer weer een aantal mensen bereid is om mee te doen. Als u bereid bent mee te helpen, geef dat dan door voor uiterlijk 12 november aan dhr. Kees Blokland, 06-18125022 of per mail: cjblokland@hetnet.nl

Hartelijk bedankt alvast voor uw medewerking.

Jaarrekening diaconie

In zijn vergadering van 26 oktober 2016 heeft de kerkenraad de jaarrekening van de diaconie in concept vastgesteld. De jaarrekening ligt vanaf maandag 7 tot en met vrijdag 11 november ter inzage bij de penningmeester van de diaconie, J. Bitter. Graag vooraf een afspraak maken als u de stukken wilt inzien (tel. 442961).

Agenda

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:

dinsdag 8 november komt de vrouwenvereniging “Saron” om 09.15 uur bijeen, eveneens dinsdag 8 november begint de Bijbelkring om 20.00 uur,
donderdag 10 november komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen, ook op donderdag 10 november beginnen de catecheses weer op de gebruikelijke tijden,
zaterdag 12 november organiseert het HJW om 20.00 uur een Jeugdappèl 16+ in Doorn;
zondag 13 november is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie (of thee of een glas fris),
dinsdag 15 november komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen en
donderdag 17 november begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander door de liefde” om 14.00 uur in “de Poort” te Andelst.

Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad wenst u allen gezegende bijeenkomsten!

Oppasrooster

6 nov Petra van Beem, Anne van Rinsum, Soraya van den Bos
13 nov IJke Maria Hendriks, Annelies Boer, Esther van Bezooijen
20 nov Miranda de Jong, Lotte van Deelen, Marjolein Hamelink

Groet

Hoewel we weten, dat een predikant een beroep kan aannemen of ervoor kan bedanken, was de teleurstelling in de gemeente toch voelbaar, toen bekend werd, dat dominee Breugem niet naar Zetten-Andelst zal overkomen. Dat we deze gevoelens voor de Heere neerleggen en hem bidden om Zijn ondersteuning bij het verdere beroepingswerk. Bidt u met ons mee?!

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet van

scriba Duijzer.