

MEDITATIE

Een betrouwbare boodschap (1) 1 Timotheüs 1: 15

“Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.”

‘Dat zal een hele verandering zijn.’ Die opmerking kregen wij de afgelopen tijd het vaakst te horen. En er verandert nogal wat. Van Drenthe terug naar Gelderland. Een ander huis. Een andere school. Bij het afscheid zag ik allemaal bekende gezichten. In Zetten en omgeving zijn er een aantal mensen die ik van gezicht herken, maar verder. Van een gemeente met twee kerkgebouwen naar één kerkgebouw. Om maar een paar dingen te noemen.

Een hele verandering. Het zal de nodige energie en tijd kosten. Al heb ik me voorgenomen om niet te veel te gaan vergelijken. Veel zal anders zijn. Daar denk ik niet te licht over. En toch verandert de opdracht niet, die ik als dienaar van het goddelijke Woord heb. In de bevestigingsdienst was niet voor niets het thema: het dienstwerk voortzetten. De Heere is hier niet anders dan waar ook. De Zender blijft Dezelfde evenals het Woord dat doorgegeven moet worden.

Dat bracht mij bij 1 Timotheüs 1: 15. In de kerk van Nieuw Balinge hangt aan de muur een groot borduurwerk. Vanaf de preekstoel zie je dat elke keer hangen en lees je de woorden die erop staan: 1 Timotheüs 1: 15. ‘Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.’ Dat is de kern van de evangelieboodschap in een paar woorden samengevat. Dat is de boodschap die Paulus gebracht heeft, die Timotheüs moet brengen. Daarover moet het vandaag bij alles wat verandert ook iedere keer weer gaan.

Zo luisteren we naar een betrouwbare boodschap. Betrouwbaar. We hebben het vandaag en in de prediking niet over wat mooie woorden, over loze kreten. Nee, het is Gods Woord wat Hij spreekt door middel van mensjes. Het Woord van God is waar. Kijk, als de juffrouw iets vertelt, geloof je dat. Dat is waar, want de juffrouw heeft het gezegd. Wat de wereld ook zegt, wat de duivel ook zegt, wat je eigen hart je ook zegt, daar gaat het niet om. Het gaat erom wat de Heere God zegt. Dat is waar. Betrouwbaar is dit woord dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken.

Dat staat niet ter discussie. Een nieuw woord is het niet. In de prediking van het Woord zult u en jij ten diepste uit mijn mond niets nieuws horen. Toch hoeft u niet teleurgesteld te zijn, want de inhoud van dit Woord is zo groot, geweldig nieuws. Het is mijn hartelijke verlangen om u niets en niemand anders te verkondigen dan Jezus Christus en Die gekruisigd. Die boodschap is niet oud nieuws, maar moet telkens opnieuw verkondigd worden. Paulus schrijft deze woorden aan zijn jonge mededienstknecht Timotheüs. Timotheüs is in Efeze waar de boodschap van vrije genade al vaak geklonken had. Paulus had er gepreekt en anderen. Maar nu beschouwt Paulus die boodschap van onze tekst niet als oud nieuws. Hij schrijft niet: ‘Timotheus daar heb ik het al zo vaak over gehad in Efeze dat hoef jij niet meer te doen.’ Nee, deze betrouwbare boodschap moet verkondigd blijven worden.

Ook ik zeg vandaag niet: 'Deze betrouwbare boodschap hebben mijn voorgangers in Zetten en Andelst al zo vaak verkondigd. Laten we het maar over iets anders hebben.' Met de apostel herhaal ik de boodschap. Het is zo'n groot geheim dat een mens aan een lang leven niet genoeg heeft om dat te doorgronden. De oproep klinkt om op God te vertrouwen, Die zekerheid schenkt. Bij Hem moeten we terecht komen, maar voor velen ligt dat niet zo eenvoudig. Sterker nog uit ons zelf zoeken we de Heere niet en gaan we op een weg die doodloopt. Zal ik eens een paar wegen noemen, die bewandelt worden op de zoektocht naar geluk?

De weg van tijdig je maatregelen treffen. Als je je zaakjes maar goed regelt, kan je weinig meer gebeuren. Genoeg geld opzij zetten voor later. Toch leert de praktijk dat je het daarmee niet redt. Alles wat jarenlang zeker leek, is helemaal niet zo zeker. Een vast contract hoe vast is dat nog. De hoogte van je pensioen, hoe zeker is dat nog.

Een andere weg die bewandelt wordt, is de weg waarop het kernwoord genieten is. Leven in het heden. Alles kopen wat je hartje begeert. Van vakantie naar vakantie. Vrijheid, blijheid en in de bloemetjes flink buiten zetten. Maar wordt je daar echt gelukkig van? Zo kan het lijken, maar als de kater komt, blijkt dat het geluk maar heel kort duurde.

De weg van je geluk zoeken bij andere mensen dan? Op internet met al de vrienden die je daar hebt. Maar wordt je daar echt gelukkig van? Of als je vooral investeert in werkelijk contact met familie en vrienden. Nu is het goed als er liefde onderling is, ook in de gemeente. Eeuwige zekerheid kan echter geen mens, geen dominee geven. Alle andere wegen buiten de betrouwbare Heere lopen dood. God blijft niet alleen altijd, maar Hij is ook altijd Dezelfde en Hij blijft Dezelfde. Omstandigheden kunnen veranderen. Maar de Heere verandert niet. Zijn Woord is betrouwbaar.

Erediensten

Zondag 16 juli 2017

10.00 uur

Ds. M. Baan, Veenendaal

Psalm 25 : 2

18.30 uur *Bevestiging ambtsdrager*

Ds. M. Noorderijk

Psalm 109 : 1

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: Stichting China

Zondag 23 juli 2017

10.00 uur *Bediening Heilige Doop*

Ds. M. Noorderijk

Psalm 25 : 3

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 111 : 5

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Onderhoud Hoeksteen

Zondag 30 juli 2017

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 25 : 4

18.30 uur

Ds. M. Klaassen, Arnemuiden

Psalm 112 : 1

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: GZB / Familie Rietveld

ALGEMENE BERICHTEN

DE CSFR – ONTMOETING, OVERTUIGING EN ONTPLOOIING

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen die bij jou past en waarin je steeds zelfstandiger wordt. Of je op kamers gaat wonen of nog niet, lid zijn van een studentenvereniging is een mooie aanvulling op je studie en een goede manier om alles uit je studententijd te halen. Daarom nodigen we je van harte uit om lid te worden van de CSFR!

De CSFR is een christelijke studentenvereniging met negen verschillende disputen: in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Het doel is om christelijke studenten, voornamelijk uit de gereformeerde gezindte, samen te brengen. Op deze manier kun je geloofsverdieping vinden in de Bijbel en de gereformeerde beginselen, en word je voorbereid op je toekomstige verantwoordelijkheid in de kerk en de samenleving. Daarom zijn er op alle disputen bijbelkringen, lezingen en studiekringen. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid en studentikoosheid op borrels, weekenden en allerlei andere activiteiten. De CSFR geeft je een studententijd met verdieping, gezelligheid en goede vriendschappen. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen.

Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie kun je kijken op www.csfr.nl of mailen naar de Landelijke Publiciteitscommissie (LPC): lpc@csfr.nl

Duurt het nog even voor je gaat studeren, maar wil je wel alvast de sfeer van een studie en studentenvereniging proeven? Meld je dan aan voor Student for 1 day. Aanmelden hiervoor kan ook via lpc@csfr.nl Voel je welkom om in ieder geval even te komen kijken!

ZETTEN-ANDELST

Overleden

Via LRP vernamen we, dat eind juni overleden is: Albertus van Stralen, gewoond hebbend aan de Steenbeekstraat 9/1 (6671 AK), in de leeftijd van 76 jaar. De Heere gedenke mevrouw M. van Stralen-Baks en de familie en trooste hen om dit verlies te dragen.

Meeleven

Al verscheidene keren is hij in dit blad genoemd, maar er gebeurt ook veel in zijn leven en naaste omgeving: opnieuw leven we mee met Abdul en het gezin Aghamir, aangezien de uitspraak van de rechters zes, mogelijk acht weken langer op zich laat wachten. Moge Hij hen genadig zijn en geven, dat ze hun vertrouwen op Hem zullen stellen.

Jarigen (75 jaar en ouder)

De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:

21-07(-1927) de heer T. Elings, Spoorstraat 5, 6674 DA Herveld,

26-07(-1934) de heer G.B. Markus, Ds. Bieshaarstraat 2, 6671 AJ Zetten,

26-07(-1942) mevrouw R.T. van Schaik-van der Meijden, Marshallstraat 63, 6671 BG Zetten,

28-07(-1939) mevrouw M.E. Aalberts-Bötzel, Hoofdstraat 32C, 6671 CD Zetten,

29-07(-1938) mevrouw W.J. van Bleek-Janssen, Heemraadlaan 74, 6671 GM Zetten,

03-08(-1932) de heer A. van Leusden, De Loohof 114, 6671 AV Zetten.

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, wordt één van onze trouwe kerkgangers -zo God het geeft- over een week negentig jaar!

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst!

Huwelijksjubileum

Op donderdag 13 juli 2017 mochten de heer en mevrouw Kalisvaart-van Voorthuijsen (Hyacintenstraat 23 A, 6666 BR Heteren) gedenken, dat ze vijftig jaar geleden in het huwelijk verbonden zijn. Ook bij u zullen de jaren voorbij gevlogen zijn, gelukkige en minder gelukkige, maar voor zal het gelden:

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,

Dien trouwen HEER' voor Zijn genâ vergelden?

Verhuizing

We ontvingen het nieuwe (tijdelijke) adres per 21-07-2017 van diaken Bitter en zijn gezin:

Fam. J. Bitter

Middenweg 4

4043 MD Opheuden

Tel: 0488-442961, 06-45682810

We nemen aan, dat jullie snel zullen wennen in de vertrouwde omgeving.

De familie Bitter blijft met de Hervormde gemeente te Zetten-Andelst meeleven.

Welkom

Ook vanuit het kerkblad willen we dominee Noorderijk en zijn gezin van harte welkom heten in Zetten en in de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst. We hopen en bidden, dat u en uw gezin zich snel thuis zullen voelen in het Zettense en dat we met elkaar gezegende bijeenkomsten en diensten hebben onder de verkondiging van Gods Woord!

Ds. M. Noorderijk predikant van de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst

Onderstaand verslag van uw scriba stond afgelopen week in "De Waarheidsvriend":

Ds. M. Noorderijk is zondag 2 juli in de Hervormde kerk van Zetten bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Zetten-Andelst. Voorheen diende hij de hervormde gemeente te Tiendeveen en Nieuw-Balinge.

De bevestigingsdienst werd geleid door Ds. H. Roseboom, emeritus predikant te Kesteren; de tekst voor de verkondiging was genomen uit Handelingen 5 : 20: "Gaat heen, en staat, en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden van dit leven." Het thema van de bevestigingsdienst was: "Het dienstwerk voortzetten". De Heere zegt: waar, hoe, bij wie en wat er voortgezet moet worden.

Na de bevestiging sprak Ds. Roseboom de ingetreden predikant toe, waarna hem Psalm 90 : 9 (in gewijzigde vorm) toegezongen werd.

In de intrededienst preekte Ds. M. Noorderijk over 1 Timotheüs 1 : 15: "Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben."

Het thema van de verkondiging was: "Een betrouwbare boodschap", met twee lijnen: betrouwbaar is het Woord, de inhoud van de boodschap is Christus Jezus. Het Woord is betrouwbaar, hetgeen in geloof aanvaard wordt, als het vertrouwen volledig op de Heere is; Christus Jezus is in de wereld gekomen (het grootste wonder) om zondaren zalig te maken. Daarbij dient het tot de persoonlijke belijdenis te komen, dat ik de voornaamste der zondaren ben. Alle aanneming waard is deze betrouwbare boodschap uit 1 Timotheüs 1. De ingetreden predikant werd aan het einde van de dienst hartelijk welkom geheten door consulent Ds. B. van Leeuwen uit Valburg-Homoet, die tevens sprak namens de classis Nijmegen en de werkgemeenschap predikanten Elst. Daarna verwelkomde ouderling De Kat, de preses van de kerkenraad, dominee Noorderijk namens de gemeente, die hem aansluitend toezong met Psalm 147 : 6 en 7.

De Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst was ruim 22 maanden vacant na het vertrek van Ds. J. Muller naar Bleskensgraaf.

Hoewel de opkomst enigszins tegenviel, waren het mooie en gezegende diensten, die in orde en rust zijn verlopen. Tot lof en eer van Hem, die getrouw is en niet laat varen, hetgeen Zijn hand begon!

Koffiedrinken

Na de morgendienst van zondag 16 juli is er in "De Hoeksteen" gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. Allen hartelijk welkom!

Bevestiging ambtsdrager

In de avonddienst van zondag 16 juli hoopt dominee Noorderijk broeder J.J. Kalisvaart (Teresaplein 5, 6671 GD) in het ambt van diaken te bevestigen. We wensen de nieuwe

diaken daarbij Gods hulp en steun toe en een gezegende tijd in de kerkenraad. Hem dragen we -samen met zijn vrouw en kinderen- in de persoonlijke voorbede op.

Bediening van de Heilige Doop

Zoals eerder medegedeeld, wordt in de morgendienst van zondag 23 juli het sacrament van de Heilige Doop in het midden van de gemeente bediend. Bidden we om een gezegende dienst!

Dabarwerk

Beste gemeenteleden,

Komende zomer hoop ik, in teamverband, voor de vierde keer op rij dabarwerk te gaan doen op Camping Zuidduinen in Katwijk aan Zee. Dabarwerk houdt in, dat jongeren in een team gaan evangeliseren en recreëren op een camping. Ditmaal van zaterdag 22 juli t/m zaterdag 5 augustus. Het is een periode, waar ik altijd enorm naar uit zie, omdat wij constant bezig mogen zijn in Zijn Koninkrijk. Een periode, waarin Zijn nabijheid, leiding en genade zo zichtbaar wordt, dat wij er vaak stil van worden. Ik wil u als gemeente vragen biddend om ons heen te staan. Te bidden voor het dabarwerk, wat wij mogen doen op de camping, voor de kinderen, jongeren en volwassenen, die naar de activiteiten komen. Zij hebben uw gebed zo hard nodig! En te bidden voor ons als team, of wij mogen werken vanuit Zijn Geest en zo Zijn liefde mogen uitstralen. Niet opdat de mensen ons gaan zien, maar zodat de mensen door ons heen Hem gaan zien! Wanneer u graag met ons, als team, wilt meeleven, kan dat door ons te volgen en/of een bericht te plaatsen op onze website: <https://dabarzuidduinen2017.jimdo.com/>

Hartelijke groet en een goede zomer toegewenst!

NB: Heeft u vragen over het dabarwerk of wil je je graag opgeven voor dabar, spreek mij dan gerust even aan of kijk op www.dabarwerk.nl

Bernice Visser.

Vakantie Bijbelweek

Ook dit jaar wordt de Vakantie Bijbelweek weer een groot feest, we gaan op Survival! Ons leven is een avontuurlijke tocht, die we niet alleen kunnen maken. We hebben elkaar nodig. Maar het allerbelangrijkste is, dat we Jezus nodig hebben! Alle kinderen van 4-12 jaar oud zijn van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 augustus van harte welkom in "de Wanmolen" te Zetten. Vanaf 09.15 uur zijn de deuren open en om 09.30 uur zullen we beginnen met ons gevarieerde programma. We gaan weer samen zingen, knutselen en luisteren naar een Bijbelverhaal. De kinderen kunnen om 12.15 uur weer opgehaald worden.

Op vrijdagavond zijn ouders, familie, vrienden en belangstellenden van harte welkom op de ouderavond. Tijdens deze avond zullen de kinderen laten zien, wat zij deze week geleerd en gedaan hebben. De avond begint om 19.00 uur en is net als de hele Vakantie Bijbelweek in "de Wanmolen" te Zetten.

We zien je ook dit jaar graag in "de Wanmolen"!

Aankondiging collecte familie Rietveld

Op zondag 30 juli willen we collecteren voor de familie Rietveld, die namens de GZB en Wycliffe Bijbelvertalers werkt aan het Mara project in Musoma in Tanzania.

Patrick Rietveld begeleidt een groep lokale vertalers, die de Bijbel in negen plaatselijke talen vertaalt. Deze talen worden gesproken in Tanzania, Oeganda en Kenia.

De familie Rietveld is uitgezonden door de Hervormde Gemeente van Barneveld.

Graag bevelen we deze collecte bij u aan.

Aankondiging collecte MAF

Zondag 6 augustus willen we collecteren voor de MAF (Mission Aviation Fellowship), in gewoon Nederlands: stichting voor luchttransport ten behoeve van zending en hulpverlening.

Waarom MAF ?

Mensen, die in de uitersten van de aarde wonen, zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen in praktische zin bereikbaar voor Gods liefde.

Waarom zijn de 130 vliegtuigen nodig ?

MAF vliegt voor meer dan 1500 hulp- en zendingsorganisaties.

Waarom kiezen zij voor MAF:

- Als elke seconde telt.
- Slechte wegen/geen wegen...
- Grote afstanden.
- Tijdsbesparing (9 uur rijden is 3 kwartier vliegen).
- Gevaar.

Graag brengen wij deze stichting bij u onder de aandacht: www.maf.nl

Aankondiging collecte Mercy Ships

Op zondag 13 augustus willen we collecteren voor Mercy Ships.

Mercy Ships is een christelijk goed doel met als missie in navolging van Jezus Christus hoop en genezing te brengen aan de allerarmsten in de wereld. Ingezet wordt daarvoor een hospitaalschip, dat grote zeehavenplaatsen aandoet (momenteel in Afrika). Het schip wordt bemand door vrijwilligers, die levensveranderende medische handelingen uitvoeren, de plaatselijke gezondheidszorg op een hoger peil proberen te brengen, ondersteuning geven aan plaatselijke projecten op het gebied van voeding en preventieve gezondheidszorg. Wij willen u opwekken een kijkje te nemen op de site (www.mercyships.nl) en uw hart te laten spreken.

Uw college van diakenen.

Stichting Oud Papier Actie

In juni bestond de Stichting Oud Papier Actie precies 40 jaar. Op 25 juni 1977 werd er voor de eerste keer oud-papier opgehaald in Zetten en Hemmen voor de Hervormde Kerk. We kijken met dankbaarheid aan God terug op al deze jaren, dat we oud-papier op mochten halen. We merken wel, dat we elk jaar minder oud-papier ophalen, maar het levert toch jaarlijks een mooi bedrag op voor de kerk. Ook dank aan al onze vrijwilligers, die dit toch mede mogelijk maken. We hopen nog lang door te gaan met dit stukje kerkenwerk!

Het bestuur.

Jaarrekening 2016

Vanaf 17 tot en met 21 juli 2017 ligt de jaarrekening van de gemeente ter inzage bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, B.G. van de Kieft, aan het M.L. Kingplantsoen 4.

Als u de stukken wilt inzien, dient u vooraf een afspraak te maken (tel. 453761).

Kerkbalans 2017

In de eerste helft van dit jaar bracht de gemeente € 33.255,02 bijeen in het kader van Kerkbalans 2017, hetgeen bijna € 2.000,- minder is dan in januari toegezegd. Ondanks dit enigszins tegenvallend resultaat, is het college de Heere dankbaar voor de financiële inspanningen van de gemeente.

Degenen, die hun toezegging nog niet (volledig) gestand gedaan hebben, vragen we om een omgaande betaling; u voorkomt daarmee, dat er aanmaningen verzonden moeten worden.

Het college van kerkrentmeesters.

Activiteitenrooster

In het vorig kerkblad riepen we leidinggevenden en contactpersonen van verenigingen, kringen en jeugdwerk op data en tijden voor het winterseizoen aan ons door te geven; hierbij nogmaals deze oproep met het verzoek dit uiterlijk 31 juli 2017 te doen via het bekende e-mailadres: info@hervormdzetten-andelst.nl

Oppasrooster

16 juli Bernice Visser, Anne van Rinsum, Anne-Ruth Lekkerkerker
23 juli Mariëlle Boer, Reijer Hendriks, Carmen van den Bos
30 juli Willy van Voorthuijsen, Elly-Anne Zoutewelle, Marjolijn Hamelink
6 aug Nicolet Vervoorn, Dorieke de Kat, Leonore Visser

Groet

Met vreugde en dankbaarheid aan de Heere zien we terug op de diensten van zondag 2 juli, waarin ook alles in orde en rust geschiedde. Hem zij alle lof en eer!

Het is onze bede, dat dominee Noorderijk samen met zijn gezin hier een gezegende tijd zal hebben.

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad,

Scriba Duijzer.

Uit de pastorie

Waar beginnen en waar eindigen. Als we terugkijken op de afgelopen weken is het van het ene naar het andere gegaan. Nu de meeste dozen uitgepakt zijn, krijgen we een beetje tijd om dat tot ons door te laten dringen. Al is het ondanks de vertrouwde spullen die om ons heen staan nog onwonderlijk dat de pastorie van Zetten ons nieuwe thuis is. De verhuizing is voorspoedig gegaan, al ontdek je op zo'n moment hoeveel spullen je hebt. Al mijmerend bij de stapels verhuisdozen kwam het boven: Wat doet er nu werkelijk toe in het leven? Waar kan ik echt niet zonder? Of anders gezegd. Al die verhuisdozen zien er van buiten hetzelfde uit, maar we kregen van de verhuizer één rode doos, de 'bijdehanddoos'. Voor die spullen

waar je niet zonder kunt en die je gelijk bij aankomst nodig hebt. Wat zit er in die 'bijdehanddoos' van ons leven?

We zien dankbaar terug op het afscheid in Tiendeveen en Nieuw Balinge. Vanuit de woorden waarmee we destijds het beroep aannamen, mochten we elkaar nu weer terug leggen in de handen van de Koning van de kerk. Gelijk na het afscheid was het schakelen naar het nieuwe begin. Het dienstwerk mag worden voortgezet. Het betrouwbare woord mag en moet blijven klinken. Rondom de geopende Bijbel mochten we beginnen. Ook via deze weg dank aan een ieder die rondom de bevestiging en intrede zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Ook voor al het werk dat is verzet in de pastorie om onze overkomst mogelijk te maken. Er is heel wat werk verzet.

En ja, dan is het de maandag na de verhuizing. Waar beginnen en bij wie? Komende weken tot aan onze vakantie zullen vooral in het teken staan van kennismaken. Hoe gaat het hier? Hoe gaat het komende winterseizoen alles lopen? In overleg met de scriba en de pastoraalwerker hopen we onze draai te gaan vinden en steeds meer taken op te pakken. Waarbij we zeker in het begin ook uw en jouw hulp nodig hebben. Mocht er iets zijn, komt u of jij er dan alstublieft mee. Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en de kinderen,

ds. M. Noorderijk.