

MEDITATIE

Een betrouwbare boodschap (2) 1 Timotheüs 1: 15

“Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.”

God heeft een betrouwbare boodschap voor ons. Dat hebben we de vorige keer gezien. Getrouw is dit Woord. Wat is de inhoud van die betrouwbare boodschap? De weg die alleen gelukkig maakt? Onze tekst zegt: ‘Jezus Christus is in de wereld gekomen.’ Het Woord is vlees geworden. Dat is de grootste verrassing van de wereldgeschiedenis. Een wonder. In de wereld komen, betekent voor Hem de hemel verlaten. Tegen ons wordt gezegd: ‘Een verhuizing van Drenthe naar de Betuwe, een hele verandering.’ Maar wat is die verhuizing binnen Nederland relatief in vergelijking met het komen van de Heere Jezus naar deze wereld. Van de hemel naar de aarde. Naar deze wereld is het begin van een lijdensgeschiedenis, uitlopend op Golgotha.

Wat een wonder dat de Heere Jezus gekomen is. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.’ De wereld vroeg er niet om. Gekomen tot het Zijne maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Wat een reden tot dankbaarheid dat Hij gekomen is. Als Hij gebleven was waar Hij was, zou er geen evangelie zijn. De grootste verrassing van heel de wereldgeschiedenis. Of vindt u of jij dat ik nu overdrijf? Dat hebben we al zo vaak gehoord. Gekomen naar deze wereld. Zo vaak gehoord, waardoor de inhoud ervan langs ons heen gaat. Hebben deze woorden nog inhoud voor u? Of is het gewoon geworden?

Iemand zei het zo: ‘Geloof begint waar wat je eerst gewoon vond, een wonder van dankbaarheid wordt.’ Het kan zo gewoon zijn: uit de Bijbel lezen, bidden, naar de kerk, catechisatie, bijbelkring. Zo gewoon, dat je het soms maar wat lang vindt duren, je verveelt. Je hoort toch niet niets. Ja, dat de Heere Jezus naar deze wereld gekomen is. Maar is dat nieuws? Geloof begint waar dat vanzelfsprekende door de Heilige Geest verandert in verwondering en dankbaarheid. Hoe kan het Heere Jezus dat U naar deze wereld gekomen bent? Dat U doorgaat met Uw werk in Zetten-Andelst? Dat elke zondag de deuren van de kerk openstaan. Dat door de week elke keer de Bijbel opengaat. Hoe is het mogelijk? Als die verwondering er is, hoef ik u ook niet meer op te roepen om er trouw te zijn. Op zondag en door de week. Dat kan immers niet anders meer.

Het wonder van deze betrouwbare boodschap wordt nog groter als we verder lezen. Hij kwam in de wereld. Waarom? Om er een eind aan te maken en die te vernietigen? Dat had gekund. Dat was verdiend. Wij hadden het ernaar gemaakt. En toch staat het er niet. Hij kwam om te redden, om zalig te maken. Jezus kwam niet in de wereld om wat te halen, maar om wat te brengen. Het offer van Zijn leven. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Zalig. Wat is dat? Zaligheid is dat Christus Jezus wijdbeens over de kloof tussen God en mij ging staan. Door de zonde is er een kloof gekomen tussen mij en God die ik zelf nooit overbruggen kan. En nu heeft Hij die kloof overbrugt. Hij is gestorven aan het hoge recht van God, Zijn Vader. Hij heeft de toorn van God gedragen. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een onpeilbaar diep lijden en wat een onpeilbaar diepe liefde. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Daarom heet Hij ook Jezus, dat betekent Zaligmaker.

Hij gekomen om zalig te maken, om de relatie tussen God en mens te herstellen. Maar zo zeg ik het nog veel te algemeen. Paulus spreekt in onze tekst veel persoonlijker. Hij noemt zichzelf de voornaamste van de zondaren. En in dit gedeelte kijkt hij terug, vers 13. Hij was een godslasteraar. Een vervolger en verdrukker van de gemeente. Maar dat is niet het enige dat hij zegt. Hij zegt erbij: 'mij is barmhartigheid geschied.' God heeft Zich over Paulus ontfermd. Goed lezen. Er staat. Dat is geschied. Dat kwam bij God vandaan. Paulus zocht God niet. In tegendeel, hij vervolgde de gemeente. Hij had de weg naar God afgesloten. Maar hem is barmhartigheid geschied!

God Zelf heeft een weg geopend van de hemel naar de aarde, door Zijn Zoon te zenden. God geeft Zijn genade niet aan goede mensen. Zelfs niet aan het beste kerkelijk mens dat er in Zetten en omgeving te vinden is. Hij geeft Zijn liefde, Zijn genade, Zijn verlossing aan, zondaren. Alles wat je denkt nog mee te kunnen brengen, wordt je uit handen geslagen. Je kerkelijk meeleven, je... . Er blijft niets van over. Het is Gods liefde die eeuwig Hem bewoog. Dat is een genade, vers 14, die zeer overvloedig is. Paulus heeft de Heere Jezus heel persoonlijk als Zijn Redder leren kennen. Weet u daar ook van en jij? Heeft u de Heere Jezus omhelst als uw persoonlijke Redder. Wat geeft dat intense vreugde. Zalig gemaakt.

EREDIENSTEN

Zondag 6 augustus 2017

10.00 uur

Ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Psalm 25 : 5

18.30 uur

Ds. Chr. Van der Valk, Apeldoorn

Psalm 113 : 1

Collecte: MAF

Extra collecte: Geluidsinstallatie

Zondag 13 augustus 2017

10.00 uur

Ds. J. Geene, Katwijk aan Zee

Psalm 25 : 6

18.30 uur

Ds. K. Groenendijk, Bruchem

Psalm 114 : 1

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Mercy Ships

Zondag 20 augustus 2017

10.00 uur

Ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa

Psalm 25 : 7

18.30 uur

Ds. J.A.J. Pater, Noordwijk

Psalm 115 : 1

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: Onderhoud Hoeksteen

ZETTEN-ANDELST

Meeleven

Ondanks de uitspraak van de rechters gaat het wachten voor Abdul Aghamir en zijn gezin verder. De IND kreeg de opdracht de zaak van Abdul opnieuw te bekijken; dit betekent, dat de asielprocedure verder gaat en dat juridische stappen opnieuw in het verschiet liggen. De Heere vervolmakte het werk, dat hij in Abdul begon en zegene en ondersteune hem en zijn gezin en familie.

Jarigen (75 jaar en ouder)

De volgende gemeenteleden hopen de komende dagen hun verjaardag te vieren:

05-08(-1941) mevrouw E.M. Cornelissen-Gerritsen, Brittanjesingel 23, 6671 AX Zetten,

08-08(-1929) mevrouw G. de Wit-van der Meijde, Brittanjesingel 25, 6671 AX Zetten,

08-08(-1931) mevrouw F. Vink-Boele, De Loohof 6, 6671 AT Zetten,

11-08(-1936) de heer H. de Kok, Steenbeekstraat 9/4, 6671 AK Zetten,

12-08(-1932) de heer J.G. Homan, Teresaplein 4, 6671 GD Zetten,

13-08(-1934) de heer J. Veldhuizen, De Veldse Hofstede 104, 6671 HH Zetten,

14-08(-1930) de heer D. Cornelissen, De Loohof 9, 6671 AS Zetten,

18-08(-1937) mevrouw E. Hoek-Bakker, De Veldse Hofstede 17, 6671 HD Zetten,

21-08(-1936) de heer J. Verburgt, Ijsbout 19, 6671 HA Zetten,

22-08(-1938) mevrouw A.C. Kapelle-van Lier, Marijkestraat 7, 6671 ZW Zetten.

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst!

Huwelijksjubileum (1)

Maandag 31 juli 2017 mochten de heer P. van den Broek en mevrouw P.W. van den Broek-van Duijvenbooden (De Loohof 96, 6671 AV) gedenken, dat ze 55 jaar getrouwd waren.

We hebben hen een fijne dag gewenst en zijn met hen dankbaar, dat de HEERE hen zo lang samen gespaard heeft.

Ook zijn we dankbaar, dat de heer van den Broek op gevorderde leeftijd de gemeente een periode mocht dienen als ouderling.

“Uw goedheid, HEER’, is hemelhoog;

Uw waarheid tot de wolkenboog;

Uw recht is als Gods bergen;”

Huwelijksjubileum (2)

Op dinsdag 8 augustus 2017 hopen de heer D. Cornelissen en mevrouw C.W. Cornelissen-van Alfen (De Loohof 9, 6671 AS) te gedenken, dat ze zestig jaar geleden in het huwelijk getreden zijn. Om stil van te worden, beiden zo lang door de Heere gespaard en bewaard en elkaar trouw gebleven. Moge u Hem hiervoor de lof en de dank brengen!

“Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,

Dien trouwen HEER’ voor Zijn genâ vergelden?”

We wensen u een heel fijne dag en hopen, dat u beiden ook in de toekomstige jaren van Hem de gezondheid ontvangt.

Huwelijk

Niek de Kat en Heidi van Vlastuin hopen op woensdag 23 augustus 2017 in het huwelijk te treden; de huwelijksinzegening vindt plaats in de St. Jan de Doperkerk, Ooisestraat 1 te Echteld in een dienst, die geleid wordt door Ds. J.C. den Ouden uit Opheusden en die om 15.00 uur begint. Het (tijdelijke) adres van Niek en Heidi is Broekdijk 32, 4041 CW Kesteren. We wensen jullie een fijne dag, een gezegend huwelijksleven en een goede tijd in Kesteren!

Bevestiging ambtsdrager

In de avonddienst van zondag 16 juli is diaken J.J. Kalisvaart (Teresaplein 5, 6671 GD) door Ds. M. Noorderijk in het ambt bevestigd. We bidden de Heere om Zijn ondersteuning en zegen in het ambtswerk en wensen hem daarbij sterkte; ook denken we aan zijn vrouw en kinderen, nu hun man en vader een nieuwe taak op de schouders gelegd is.

Bediening van de Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 23 juli 2017, die geleid werd door Ds. M. Noorderijk, is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan David Arie Hermanus van Dodewaard. De tekst van de prediking was: *“Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder: Hij zal de lammekens in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden”* (Jesaja 40 : 11).

David werd op 28 maart 2017 geboren, hij is de zoon van Arie en Iris van Dodewaard (Johan Frisostraat 20, 6668 CB Randwijk) en het broertje van Louise.

Het is onze bede, dat de Heere David laat opgroeien tot eer van Hem en dat Hij zijn ouders ondersteunt en zegent bij de opvoeding van hun kinderen.

Start winterwerk

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn we begonnen met het inrichten van het programma voor het startweekend. Op zaterdag 9 september willen we als gemeente met elkaar de start van het winterwerk maken, met en rondom het Woord van God en een activiteitenprogramma. Op zondag 10 september zal de preekbespreking plaatsvinden na de avonddienst. Het thema is “Dienen met ontvangen overvloed”, naar aanleiding van Mattheüs 25 : 14-30, de gelijkenis van de talenten, hetgeen ook de basis zal zijn voor de preekbespreking. De voorbereidingen hebben geresulteerd in het voorlopige (basis)programma, waarvan we het volgende kunnen meedelen:

Zaterdag 9 september is de gezamenlijke start om 13.00 uur in “De Hoeksteen”, daarna is het voorlopige programma:

- 13.30 uur vertrek zondagschoolkinderen naar hun activiteit
vertrek naar sporthal “de Mammoet” bij het HPC voor Sport & Spel
- 14.00 uur start Sport & Spel, geef je op bij Roelof van Rinsum via
roelofvanrinsum@gmail.com
- 15.30-17.30 gezellig samenzijn voor de ouderen in “De Hoeksteen” met medewerking van een spreker
- 16.00 uur einde Sport & Spel (in verband met opruimen velden, opfrissen en omkleden voor de BBQ)
- 17.00-17.30 terugkomst ouders en zondagschoolkinderen en JV
- 18.00 uur start BBQ
- 20.15 uur informele bijeenkomst in de kelder van de Hoeksteen voor de JV 16+ leden.

Zondag 10 september vanaf 20:00 preekbespreking met de hele gemeente na de avonddienst.

Het doel van het startweekend is, dat we elkaar na een periode van rust weer willen ontmoeten als opmaat naar het winterwerk. Dat geldt dus de gehele gemeente, we willen daarom u / jou van harte uitnodigen, komt u / kom jij ook weer?

De startdagcommissie.

Belijdeniscatechisatie

We zitten nog midden in de vakantieperiode en toch nu al een stukje over de belijdeniscatechisatie. Aan de ene kant heel praktisch, zodat we bijtijds met elkaar kunnen afstemmen op welk moment in de week een ieder kan. Aan de andere kant om u en jou bijtijds aan het nadenken te zetten. Misschien heb je wel eens gedacht: "Ik zou dat eigenlijk moeten doen." Maar om de één of andere reden is er nooit iets van gekomen. U/ jij weet zelf het beste, welke dat is. Toch kun je niet door blijven gaan met uitstellen. De Heere roept ons op Hem te volgen, Hem te dienen en Zijn Naam te belijden voor de mensen. De HEERE roept u en jou om je doop in geloof te aanvaarden, om de keuze van je ouders over te nemen en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. Als iemand twijfelt over al of niet mee gaan doen en mij daarover wil spreken, schroom dan niet om daarover contact op te nemen. Uiteraard houdt het volgen van de belijdeniscatechisatie niet als vanzelf in, dat je aan het eind van het seizoen ook daadwerkelijk belijdenis doet. Belijdenis doen is en blijft een persoonlijke zaak tussen u / jou en de Heere.

Wilt u of jij het even laten weten als u / jij er over denkt de belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Op dinsdagavond 29 augustus 2017 hopen we elkaar voor het eerst te ontmoeten om verdere afspraken te maken.

ds. Noorderijk

Jonge-Lidmatenkring

In de afgelopen tien jaar hebben 28 jongeren in de Hervormde kerk te Zetten openbare belijdenis van het geloof afgelegd; het merendeel daarvan is nog lid van de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst. Voor hen (en natuurlijk ook voor degenen, die elders in deze periode belijdenis gedaan hebben) is de Jonge-Lidmatenkring bedoeld. Bij voldoende aanmeldingen is dominee Noorderijk voornemens in het komende seizoen zes avonden te beleggen en wel in principe op de tweede dinsdag van de maand (eerste avond op dinsdag 10 oktober). Graag dominee Noorderijk vóór eind augustus jullie deelname melden.

Vakantie Bijbelweek

Kinderen van 4-12 jaar en hun ouders worden herinnerd aan de Vakantie Bijbelweek, die van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 augustus gehouden wordt in "de Wanmolen" te Zetten. Van 09.15 tot 12.15 uur zijn jullie weer hartelijk welkom!

Op vrijdagavond 25 augustus zijn ouders, familie, vrienden en belangstellenden uitgenodigd voor de ouderavond, die om 19.00 uur begint in "de Wanmolen" te Zetten.

Verantwoording

Giften via pastoraal medewerker Stobbelaar (10 + 2x 50)	€	110,00
Gift via ouderling Hendriks	€	20,00
Verjaardagsfonds eerste kwartaal	€	384,05

Kerkrentmeesters

Instandhouding Erediensten	€	403,85
Geluidsinstallatie	€	250,75
Plaatselijk Kerkenwerk	€	268,85
Instandhouding Erediensten	€	284,50
Onderhoud Hoeksteen	€	268,75
Plaatselijk Kerkenwerk	€	400,50

Kerkblad

Het volgende kerkblad (nummer 15 van 25-08-2017) zal weer voor twee weken zijn. Bij het aanleveren van kopij gelieve u hiermee rekening te houden.

Oppasrooster

- 6 aug Nicolet Vervoorn, Dorieke de Kat, Leonore Visser
- 13 aug Frederike Veldman, Sophie Derksen, Esther van Bezooijen
- 20 aug Iris van Dodewaard, Annelies Boer, Huib Hendriks
- 27 aug Corine Mulder, Ashley van Bezooijen, Floris Zoutewelle

Groet

We hopen, dat u allen geniet van een fijne vakantie, of u (ver) weggaat of thuis blijft en dat u allen weer gezond terugkomt!

Ontvang namens de kerkenraad een hartelijke groet van

Scriba Duijzer.

Vrijwilligers pastorie

In de pastorie zoeken we naar de laatste plekjes om onze schilderijen etcetera op te hangen. Daarmee zetten we de puntjes op de i van het vele werk, dat er de afgelopen maanden in de pastorie verzet is. Velen hebben meer of minder uurtjes doorgebracht met klussen. Graag willen we als gezin een ieder, die op wat voor een manier zijn of haar bijdrage heeft geleverd, hiervoor bedanken en uitnodigen om op vrijdagavond 1 september vanaf 19.30 uur naar de pastorie te komen. Met elkaar kunnen we het eindresultaat bekijken, tegelijk kennismaken en kunnen we u en jou ook persoonlijk bedanken.

Uit de pastorie

Na elkaar rondom de geopende Bijbel nog een aantal zondagen en ook door de week ontmoet te hebben, hebben we vanaf afgelopen maandag vakantie gekregen tot en met zondag 20 augustus. Alles van de afgelopen maanden en weken hopen we hierin wat te kunnen verwerken. De gang van zaken in het pastoraat en rondom de voorbede is hetzelfde als u in de vacaturetijd gewend was. Ook zal de scriba nog het grootste gedeelte van de volgende kerkbode voor zijn rekening nemen. De dagen, dat wij niet thuis zijn, zal er nog wel beweging rondom de pastorie zijn, omdat familieleden er logeren.

Waar velen uitzien naar de vakantie, zijn er bij anderen juist zorgen. We denken aan allen, die ouder worden en van wie de krachten minder worden. Maar ook aan jongeren, die om

welke reden ook een moeilijke weg gaan. Vanaf deze plaats bidden we hen allen Gods
bijstand en nabijheid toe.

ds. Noorderijk