

MEDITATIE

Een betrouwbare boodschap (3) 1 Timotheüs 1: 15

“Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.”

Het is een betrouwbaar woord, dat de Heere Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Om met Paulus te weten wat dat betekent, moeten wij weten dat wij zondaren zijn. Moet ik leren om het heel persoonlijk met Paulus mee te zeggen, dat ik de voornaamste van de zondaren ben. Zonde, zondaar, ook dat zijn woorden, die nietszeggend kunnen worden. “Ja, dominee, alle mensen zijn zondaren. Helemaal mee eens. Moet u maar goed zeggen vanaf de preekstoel.” Dat klinkt heel vroom, maar ondertussen kan er mee bedoeld worden: Ik ga gewoon verder op mijn eigen weg. Kan het nog als excuus gebruikt worden ook. Met een algemene zondebelijdenis komen we echter geen stap dichterbij God. Paulus gaat in onze tekst veel verder. Zonde is immers God voor leugenaar uitmaken.

Paulus noemt zichzelf in onze tekst de voornaamste van de zondaren. Dat zegt hij, die van zichzelf in een andere brief zegt, dat hij naar de rechtvaardigheid, die uit de wet is, onberispelijk was geweest. Zo had Paulus gedacht voor God wel te kunnen bestaan, maar dat heeft hij allemaal leren inleveren. De verhoogde Christus heeft hem letterlijk tegen de grond gegooid, toen hij op weg was naar Damaskus. Toen werd Paulus zondaar voor God. Heel persoonlijk. De voornaamste van de zondaren.

Hoe kijkt u tegen deze belijdenis aan? Vindt u het wat overdreven? Zou u iemand anders aan kunnen wijzen, die die titel verdient? Of bent u het eens met die man die zei: “Heel de Bijbel is voor mij onfeilbaar. Ik ben het overal met de Bijbelschrijvers eens. Maar wat Paulus hier aan het slot van onze tekst zegt: spreek ik tegen. Paulus hier heb je geen gelijk, want niet jij, maar ik ben de grootste zondaar.” Dit persoonlijk voorbeeld van Paulus wil brengen tot de persoonlijke belijdenis: ik ben een zondaar uit mezelf. En dat niet alleen met de lippen. Het gaat niet om napraten, maar om het kennen van je eigen hart. Wie zijn eigen hart door Gods genade een beetje heeft leren kennen, gaat het met Paulus meezeggen: ik de grootste van de zondaren.

In de grondtekst staat er geen lidwoord bij. Zondaren dus zonder onderscheid. Het gaat niet alleen over anderen, maar over u, jou en mij. We zijn nog in het heden van de genade. Voor de grootste van de zondaren kon het, kan het. Ja, want het is een groot keerpunt als u het persoonlijk mag gaan geloven. Het grote keerpunt van de bekering. Maar er is nog een groter keerpunt. In de manier waarop Paulus het zegt, is dat te zien. Paulus spreekt over zijn zondaar zijn in de tegenwoordige tijd. Maar als het gaat om het zalig worden, schrijft hij in de verleden tijd, zalig gemaakt te hebben. In de volheid van de tijd is het gebeurd. Op Golgotha. Het is volbracht. Zeker, dat doet niets af van de noodzaak om eens voor het eerst en telkens opnieuw tot bekering te komen. Maar het rustpunt ligt in Jezus, in Zijn verzoenend sterven. In het werk door Hem volbracht. Wie zich in geloof daaraan toevertrouwt, weet wat het is om zalig gemaakt te worden.

Dit is het betrouwbare woord dat we u verkondigen. Een woord niet om over te discussiëren of te redeneren, maar om jezelf aan te verliezen. Het is net zo betrouwbaar als God Zelf. Laten we die woorden toch niet naast ons neerleggen. Dat zijn de laatste woorden van onze tekst waar we een streep onder zetten: en alle aanneming waardig.

Deze boodschap vraagt om instemming en kunnen we niet zo maar langs ons heen laten gaan. Voor kennisneming aannemen. Als we gaan luisteren naar die boodschap die God voor ons heeft, worden we voor de vraag gesteld. Wilt u, wil jij een boodschap hebben, aan wat de Heere ons laat verkondigen? Dat is niet vanzelfsprekend. Wij mensen kunnen wat God zegt naast ons neer leggen. Zoals die mensen die via andere wegen zoeken gelukkig te worden.

Paulus roept ons er echter toe op om dat toch niet te doen. Laten we erop reageren zoals die inwoners van Ninevé deden. We stonden er in de afscheidsdienst in Tiendeveen bij stil. Ninevé bekeerde zich op de prediking van Jona. Laat de inwoners van Ninevé toch niet eenmaal tegen ons hoeven te getuigen. Het betrouwbare Woord gehoord, Gods roepstem gehoord, maar er geen boodschap aan gehad. Het niet geloofd. God zond Zijn Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga. Geloof dit betrouwbare Woord, opdat je op de dag van het oordeel niet alleen voor God hoeft te verschijnen.

Houd één ding voortdurend voor ogen. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om zondaren te redden. Dat die boodschap, betrouwbaar is, want hij is afkomstig van de Enige, Die onveranderlijk is. Bij alles wat er verandert blijft de boodschap die we te brengen hebben dezelfde. Blijft bovenal de Heere Dezelfde. Zo mogen we geleid door de Heilig Geest het dienstwerk voortzetten en met Paulus instemmen, vers 17: “de Koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid.” Amen.

ds. M. Noorderijk

ALGEMENE BERICHTEN

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG)

Op zaterdagmorgen 2 september start de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden weer, die gegeven wordt in de Sionkerk te Houten (en ook in de plaatsen Gouda, Middelharnis, Harderwijk en Rijssen).

Doel van deze cursus is:

verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde belijdenis,
verwerking van persoonlijke geloofsvragen,
kennis van de geschiedenis van kerk en zending,
bezinning en doordenking van de vragen, die in deze tijd op ons afkomen op
dogmatisch en ethisch gebied,
toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.

Het is een driejarige cursus, die op zaterdagmorgen om de veertien dagen wordt gegeven, waarin de vakken Oude Testament (dr. M.A. van den Berg), Nieuwe Testament (ds. J. Blom), Dogmatiek (ds. J. Westland), Ethiek (ds. P. Vernooij), Kerkgeschiedenis (vacature), Missiologie/Oecumenica (ds. J.E. de Groot) en Praktische Theologie (ds. W.C. Meeuse) worden behandeld. Deze cursus is verrijkend en leerzaam, een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt. De cursus is laagdrempelig: een speciale vooropleiding wordt niet gevraagd.

Voor nadere informatie zie de website: www.cursustvg.nl

Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider van Houten: ds. W.C. Meeuse, tel. 0184-634656, w.c.meeuse@kpnmail.nl

Voor meer informatie of vervoer naar Houten kunt u ook contact opnemen met dhr. Kees Blokland, 06-18125022, keesblokland67@gmail.com

EREDIENSTEN

Zondag 27 augustus 2017

10.00 uur

Ds. G. van Wijk, Dordrecht

Psalm 32 : 6

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 116 : 11

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Evangelisatie Horst

Zondag 3 september 2017

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 145 : 7

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 117

Collecte: Siriz / VBOK

Extra collecte: Geluidsinstallatie

ZETTEN-ANDELST

Jarigen (75 jaar en ouder)

In de komende weken viert -zo de Heere het geeft- slechts één gemeentelid van 75 jaar en ouder de verjaardag: mevrouw H.J.C. den Hartog-den Hartog (Waalstraat 19, 6673 MB Andelst) mag op 3 september 92 jaar worden. We wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar!

Verhuizing

Roelof, Bertine en Eva van Rinsum verhuizen op 1 september naar De Veldse Hofstede 41, 6671 HD Zetten. We zijn blij, dat ze in Zetten blijven wonen en we wensen hen een goede tijd in de nieuwe woning, bovenal Gods zegen voor de toekomst!

Kerkenraad

Volgens het rooster van aftreden is per 1 januari 2018 ouderling-kerkrentmeester Duijzer aftredend en niet herkiesbaar. Dit betekent, dat de gemeente zondag 3 september opgeroepen gaat worden om namen in te dienen in de komende vacature.

Voor alle duidelijkheid melden we u, dat in de plaatselijke regeling van de gemeente het volgende vermeld is:

De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen met een preses, scriba en assessor.
en:

De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester van het college van kerkrentmeesters geschiedt in de eerste vergadering van het college, nadat de samenstelling ervan is gewijzigd.

De gemeente behoeft dus niet na te denken over de opvolging van de scriba of de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, ze kan zich volledig richten op het indienen van namen voor een ouderling-kerkrentmeester. Het leek mij goed u dit vooraf mede te delen, aangezien één en ander misschien niet voor een ieder duidelijk is.

Overigens komt per 1 januari 2018 kerkrentmeester van de Kieft eveneens aan het eind van zijn derde periode. De kerkenraad hoopt komende maand in zijn plaats een opvolger te benoemen.

Start winterwerk

Op zaterdag 9 september willen we als gemeente met elkaar de start van het winterwerk maken, met en rondom het Woord van God en een activiteitenprogramma. Op zondag 10 september zal de preekbespreking plaatsvinden na de avonddienst. Het thema is "Dienen met ontvangen overvloed", naar aanleiding van Mattheüs 25 : 14-30, de gelijkenis van de talenten, hetgeen ook de basis zal zijn voor de preekbespreking.

Zaterdag 9 september is de gezamenlijke start om 13.00 uur in "De Hoeksteen", daarna is het voorlopige programma:

13.30 uur vertrek zondagsschoolkinderen naar hun activiteit

vertrek naar sporthal "de Mammoet" bij het HPC voor Sport & Spel

14.00 uur start Sport & Spel, geef je op bij Roelof van Rinsum via

roelofvanrinsum@gmail.com

15.30-17.30 gezellig samenzijn voor de ouderen in "De Hoeksteen" met medewerking van

een spreker
16.00 uur einde Sport & Spel (in verband met opruimen velden, opfrissen en omkleden voor de BBQ)

17.00-17.30 terugkomst ouders en zondagsschoolkinderen en JV

18.00 uur start BBQ

20.15 uur informele bijeenkomst in de kelder van de Hoeksteen voor de JV 16+ leden.

Zondag 10 september vanaf 20:00 preekbespreking met de hele gemeente na de avonddienst.

Het doel van het startweekend is, dat we elkaar na een periode van rust weer willen ontmoeten als opmaat naar het winterwerk. Dat geldt dus de gehele gemeente, we willen daarom u / jou van harte uitnodigen, komt u / kom jij ook weer?

De startdagcommissie.

Sportmiddag 9 september 2017

In het bijzonder de jongeren, maar ook de sportieve ouderen van de gemeente worden opgeroepen mee te doen aan het activiteitenprogramma op zaterdagmiddag. U wordt gevraagd u hiervoor aan te melden, zoals hierboven beschreven.

Allen hartelijk uitgenodigd!

Jeugdraad

Op maandag 28 januari is de eerste vergadering in het nieuwe seizoen van de Jeugdraad, die om 20.00 uur bijeenkomt aan de Heemraadlaan 65.

“De Toevlucht”

Maandag 4 september komen de leidinggevenden van “de Toevlucht” bijeen voor de start van het nieuwe seizoen; het begint om 20.00 uur in “de Hoeksteen”.

Welkom op zondagsschool “het Mosterzadje”

Op zondagmiddag 10 september gaan de deuren van “de Hoeksteen” weer open voor alle kinderen vanaf vier jaar en starten we om 14.15 uur met de Zondagsschool.

Samen met de kinderen willen we luisteren naar het Woord van God. Hij wil, dat wij onze kinderen aan Zijn voeten brengen om van Hem geleerd te worden. Het geheim is, dat we daar niet slim of hoog begaafd voor moeten zijn, we hoeven alleen te luisteren naar de stem van de Heere Jezus, die gezegd heeft: “Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulke is het koninkrijk Gods”; we zien naar ze uit!

Van het zendingsgeld, dat wordt meegenomen, onderhouden we twee kinderen van Woord en Daad; regelmatig ontvangen we post van hen en worden er kaarten en werkjes teruggestuurd. Wilt u dit belangrijke werk ook steunen met uw gebed en gaven.

De leidinggevenden.

Belijdeniscatechisatie

Zoals in het vorig kerkblad vermeld, hoopt ds. Noorderijk op dinsdag 29 augustus om 20.00 de komende belijdeniscatechisanten voor het nieuwe winterseizoen te ontmoeten in de pastorie. Graag vooraf even een berichtje aan de predikant.

Jonge-Lidmatenkring

Een soortgelijke oproep voor de jonge lidmaten van de gemeente; aan hen is in het vorig kerkblad gevraagd zich vóór eind augustus bij ds. Noorderijk te melden.

Openingsavond vrouwenvereniging "Saron"

Op dinsdagavond 5 september willen we het Saron-seizoen openen. We verzamelen om 18.30 uur bij "de Poort" te Andelst, waarna we (bij droog weer) langs/bij de Waal een Amerikaanse picknick zullen houden. Verder willen we met elkaar zingen en is het mogelijk om te volleyballen of iets dergelijks.

Als het geen "buiten"weer is, is er een binnenprogramma, de avond begint dan om 19.30 uur in "de Poort". Iedereen hartelijk welkom! Ben je nog nooit bij Saron geweest? Dan ben je ook van harte welkom op deze avond!

Het Saron bestuur.

Koffiedrinken na de morgendienst

Na de morgendienst van zondag 3 september is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten in "de Hoeksteen" onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. We hopen weer op een goede opkomst!

Agenda

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:

maandag 28 augustus komt de Jeugdraad om 20.00 uur bijeen aan de Heemraadlaan 65,

zondag 3 september is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris (allen hartelijk welkom!),

maandag 4 september komen de leidinggevenden van "de Toevlucht" om 20.00 uur bijeen, dinsdag 5 september begint de startavond van de vrouwenvereniging "Saron" om 18.30 uur in "de Poort" te Andelst,

donderdag 7 september komt de vrouwenvereniging "Dient elkander door de Liefde" om 14.00 uur bijeen, eveneens in "de Poort",

zaterdag 9 en zondag 10 september staat in het teken van de opening van het winterwerk met de startdag (zaterdag vanaf 13.00 uur) en de preekbespreking voor de hele gemeente (na de avonddienst van zondag). U bent allen hartelijk uitgenodigd!

Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in "de Hoeksteen" plaats.

De kerkenraad wenst u ook in het nieuwe winterseizoen van harte Gods zegen op de verschillende bijeenkomsten!

Oppasrooster

27 aug Corine Mulder, Ashley van Bezooijen, Floris Zoutewelle

3 sep Geurette Nijland, Sanne Hendriks, Lieke van Rinsum

10 sep Jeanette Noordam, Soraya van den Bos, Julia Aalberts

Kerkblad

Het volgende kerkblad neemt dominee Noorderijk "de pen van mij over". De Heere zij dank voor Zijn hulp en steun bij het schrijven van het kerkblad gedurende de afgelopen twee jaar.

Groet

Langzamerhand hebben we (bijna) alle vakantiegangers weer in de kerk teruggezien, zo ook de familie Noorderijk, die genoten heeft van een fijne vakantie in Oostenrijk. Bidden we met elkaar om een gezegend nieuw winterseizoen, in het bijzonder onder de diensten van het Woord, maar ook tijdens de bijeenkomsten in de week.

Gegroet, mede namens de kerkenraad, door

Scriba Duijzer.

Leerdiensten

Binnenkort hoop ik een begin te maken met de leerdiensten (doorgaans in de avonddienst). Meerderen gaven aan dit in de vacaturetijd gemist te hebben. Maar ook u en jij, die dit niet gemist heeft, roep ik op om trouw aanwezig te zijn. Niet alleen in de morgendienst, maar ook in de avonddienst. Deze oproep klinkt vandaag niet voor het eerst. Van mijn ouders krijg ik van tijd tot tijd een stapel van de Veluwe Kerkbode (Ja, de Veluwe, waar mijn wieg stond, blijft trekken.) Achterin worden korte stukjes uit de kerkbode van 50 jaar geleden weergegeven. In de kerkbode van 7 juli 1967 schreef ds. A. van Brummelen al over de leerdiensten: "Wanneer u het gedeelte van te voren overleest achter in uw psalmboek, zal dit het volgen van de prediking ongetwijfeld vergemakkelijken. Met nadruk willen wij nog eens onderstrepen het belang van het geregeld bijwonen van de leerdienst. Dit geldt met name ook voor de jongeren. Wij behoeven ons niet te verwonderen over het slinken van de Bijbelkennis, wanneer wij de tweede dienst niet waarnemen. Als een mens eens de helft van de ijver ten aanzien van aardse dingen, geld en goed, opracht met het oog op het verkrijgen van de eeuwige zaligheid, wat zouden de zaken er anders voor staan. Een onkerkelijke, die in later jaren onder het bereik van het Woord kwam, zei ons eens: *Ik had er een lief ding voor over, als ik dit onderwijs eerder in mijn jeugd had gehad.* Wat men in zijn jeugd ontvangt, blijft beter bij. Kennis is in het geloofsleven beslist noodzakelijk, naar 's-Heilands Woord: dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen!" Woorden om ook vandaag ter harte te nemen. Komende zondagen, zondag 1 en 2 van de Heidelbergse Catechismus.

Uit de pastorie

Na eerst in en om de pastorie nog wat geklust te hebben, hebben we de laatste weken van onze vakantie doorgebracht op het inmiddels vertrouwde plekje in Oostenrijk. Te midden van de bergwereld, het werk van Gods vingers, mochten we genieten van de schepping en de tijd voor elkaar. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang (zie de oproepen elders in het kerkblad).

Iedereen, die op welke manier ook (klussen, schoonmaken etcetera) een bijdrage heeft geleverd om onze overkomst naar de pastorie mogelijk te maken, herinneren we nog aan vrijdagavond 1 september. U en jullie zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Met een hartelijke groet ook namens de andere pastoriebewoners,

ds. M. Noorderijk.