

Een licht zo groot zo schoon

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. (Jesaja 9: 1)

Schilders gebruiken in hun schilderijen licht en donker. Het lichte steekt af tegen het donkere. Zo doet Jesaja het ook in Jesaja 9. Hij schildert het volk van zijn dagen in donkere kleuren, maar tegelijk laat hij er hemels licht over schijnen.

Aan de ene kant het donker. Een volk dat in duisternis wandelt. Zij die wonen in de schaduw van de dood. Het was met het volk Israël in die dagen inderdaad niet best gesteld. Wat dat betreft wijst Jesaja haarscherp aan waar het mis zit. Het is donker op politiek terrein. Er is onenigheid onderling en er is ook dreiging van buitenaf. En had dat nu maar de roep tot God opgeroepen. God die zulke rijke beloften door middel van Jesaja had laten verkondigen. Maar nee, er is ook geestelijke duisternis. God wordt niet gediend. Hulp wordt gezocht bij mensen. Koning Achaz, want hij is het die regeert, is één van de meest goddeloze koningen van Israël geweest. De afgoden werden gediend.

Maar, en dat is dankzij de Heere alleen, maar er is niet alleen donkerheid en schaduw. Over de donkere zee van een zondig volksleven valt een breed zwaailicht als van een vuurtoren. Er gaat een groot licht op over Israël. Een boodschap van troost. De Heere zal in de duisternis van het volksleven ingrijpen op een heerlijke manier. Jesaja ziet licht. Symbool van redding, van leven, van heil.

Het licht dat Jesaja ziet, is in eerste instantie het licht van de bevrijding uit de macht van de vijanden. Jesaja ziet ook nog een ander licht. Hij ziet het grote licht van de komende Messias, die heil en vrede zal brengen. Hij ziet dat als zeer nabij. Die twee vallen voor hem zo goed als samen. Vergelijk het met wat je ziet, als je op een bergtop staat. De bergtoppen in de verte liggen voor het oog bijna tegen elkaar aan. Maar wie probeert van de ene top naar de andere te lopen, heeft uren nodig. Zo ziet Jesaja de toekomst van de Messias als zeer nabij, terwijl het nog eeuwen duurde, voordat de Christus geboren werd.

Jesaja heeft er zoveel vertrouwen in dat God Zijn beloften vervuld, dat hij spreekt alsof wat hij zegt al vervuld is. Je mag ook vertalen: 'Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien.' Jesaja ziet het al gebeuren. En groot licht, vers 5, in een klein Kind dat ons is geboren. Wat Jesaja van verre heeft gezien en wat voor zijn geloof reeds volle werkelijkheid was, is in Christus Jezus vervuld geworden. In Bethleem heeft de God van Israël het waarachtige licht ontstoken. Opnieuw in een donkere tijd, zowel op politiek als geestelijke terrein. Juist in die tijd behaagde het de Heere onder Israël een groot licht te ontsteken in Jezus, de Zon der gerechtigheid. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. In Jezus Christus is het Licht der wereld reddend verschenen. Hoor, hoe Jezus ervan getuigt: 'Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.'

Hoe is Hij dat grote Licht geworden, waar Jesaja reeds van sprak? Hij is het geworden door Zijn prediking. Hij is het geweest toen Hij zieken genas, doden opwekte. Maar vooral is Hij

een groot licht geweest, toen Hij als een Borg op het vloekhout van Golgotha Zijn leven gaf tot een losprijs voor velen. Nog nooit is het zo donker geweest op aarde als toen Jezus van God verlaten was aan het kruis tijdens de drie uren van volstreckte duisternis. De macht van de duisternis scheen het op alle fronten gewonnen te hebben. Straks wordt Jezus in het graf gelegd en is alles voorbij!

Of gaat dan pas goed het grote licht schijnen? Want op Golgotha is de vorst der duisternis onttroond en zijn macht teniet gedaan. En na Golgotha komt daar de opstandingsmorgen. Hij verbreekt het duister van de hel en van de dood. Hij verdrijft de donkere nacht van schuld en zonde. En Jesaja's woord klinkt, nu in volle glorie: 'Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht.'

Wij bereiden ons voor op de Kerstdagen. Ook in de adventsweken van 2017 worden we opgeroepen om hart en mond vol te hebben van het Licht dat reddend verscheen. En de vraag komt op ons af: Heeft dat Licht ook mijn duistere bestaan verlicht? Heeft de Heere Jezus u tot leven gebracht? Zonder zonlicht gaat alles dood. Een bloemetje voor het raam keert zich naar het licht. Zo kan het groeien en bloeien. Zo is het ook met het Licht dat in Jezus Christus in de wereld kwam. Dit Licht geeft leven, leven tot in eeuwigheid. Keert u naar Hem toe. Laat niemand en niets instaan tussen u en de Zon van de gerechtigheid. Het Licht zo groot zo schoon, Jezus Christus. Amen

EREDIENSTEN

Zondag 17 december 2017 *Derde Adventszondag*

10.00 uur

Ds. E. Kroon, Randwijk

Psalm 98 : 2

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 133 : 3

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Onderhoud Hoeksteen

Zondag 24 december 2017 *Vierde Adventszondag*

10.00 uur

Ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Psalm 136 : 23

18.30 uur

Ds. B.L.P. Tramper, Oud-Beijerland

Psalm 134 : 2

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: Project 10 27 GZB

Maandag 25 december 2017 Eerste Kerstdag

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 121 : 2

18.30 uur

Ds. A.L. van Zwet, Putten

Psalm 135 : 12

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Stichting Steun Messiasbelijdende Joden

Dinsdag 26 december 2017 Tweede Kerstdag

09.30 uur

Kerstviering zondagsschool en jeugdclubs

Collecte: Woord en Daad / zendingskinderen

Zondag 31 december 2017 Oudejaarsdag

10.00 uur

Ds. P. Molenaar, Lunteren

Psalm 72 : 10

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 136 : 1

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 146 : 1

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond

Zondag 7 januari 2018

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk *Bevestiging/afscheid ambtsdragers*

Psalm 134 : 1

18.30 uur

Ds. M.C. Schreur, Harskamp
Psalm 137 : 1
Collecte: stichting De Hoop
Extra collecte: Verwarmen kerkgebouw

ALGEMENE BERICHTEN

Basiscursus Christelijk Geloof

Wilt u meer weten over het christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel? Dan hebben we U op het oog! Ontmoeten, leren, praten, luisteren en bidden. Deze gratis cursus geeft een heldere uitleg over het christelijk geloof.

In januari 2018 gaan we verder met de Basiscursus Christelijk Geloof.

De cursus vindt plaats in verenigingsgebouw "de Hoeksteen" aan de Damstraat 15 te Zetten en wel op de woensdagavond en duurt in totaal 8 weken.

Start: woensdagavond 10 januari 2018 van 18.30 uur tot circa 20.30 uur.

Deze eerste avond beginnen we met een gezamenlijke warme maaltijd.

U bent van harte welkom!

Voor opgave, vrijblijvende informatie of vragen:

Geurette Nijland	06-15388307	geurette@gmail.com
Lolkje van de Kieft	0488-453761	lolkjevandekieft@hetnet.nl
Adri Visser	06-24537698	visser.adri1@gmail.com
Jan Sterk	0488-452484	jsterk@buntgroep.nl

ZETTEN-ANDELST

Uit de gemeente

We leven in de "donkere dagen voor kerst". Voor sommigen is dat een periode van grote vreugde, anderen hopen dat deze periode van feestdagen snel voorbij is. We bidden vooral u en jou die het moeilijk hebben – op welk gebied dan ook – van harte toe, dat het 'vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap' wortelen mag in uw en jouw hart, tot troost en bemoediging.

Daarbij noemen we de namen van een aantal gemeenteleden in het bijzonder. Laten we hen ook in deze weken niet vergeten in onze gebeden en voorbede.

Koster J.E. van Binsbergen (Steenbeekstraat 10, 6671 AK) en mevrouw Romein (Damstraat 4A, 6671 AD Zetten) zijn met chemokuren bezig. Elke keer weer afwachten of de kuur door kan gaan en hoe het zal gaan. Onder de jarigen wordt dhr. W.H. van Schaik, (De Hoge Hof) genoemd. Hij hoopt de hoge leeftijd van 105 jaar te bereiken. Afgelopen weken werden de kinderen opgeroepen, maar het mag nu weer beter gaan.

Aan het einde van de dienst op oudejaarsavond noemen we de namen van de gemeenteleden die in het jaar 2017 ons door de dood zijn overleden. Mensen die wij met pijn en verdriet hebben moeten loslaten. Laten we hen die achterbleven in onze voorbede niet vergeten.

We denken ook aan gemeenteleden in zorgcentra. Gedenkt hen in uw gebeden! Een kaartje tijdens de kerst of de jaarwisseling wordt bijzonder op prijs gesteld.

Dhr. Van Drunen	De Olijftak	Platteelhof 9	6711 JK Ede
Dhr. H.J. Stunnenberg	Tertzio	Bachstraat 29	K 116 6661 CP Elst
Mw. W.J. Akkerman-Arends	St. Jozef	Kloosterplein 4	K 115 6691 CX Gendt
Dhr. W.H. van Schaik	De Hoge Hof	De Hoge Hof 1A	K 30 6674 BR Herveld
Mw. A.F. Ariese-van Burk	De Hoge Hof	De Hoge Hof 1A	K 144 6674 BR Herveld
Mw. W. Bor-Kattenbroek	De Hoge Hof	De Hoge Hof 1A	K 208 6674 BR Herveld
Mw. A.A. v. Dijk-van den Brink	De Hoge Hof	De Hoge Hof 1A	K 215 6674 BR Herveld
Fam. A. Akkerman	Liefkenshoek	Hyacintenstr. 23	K 10 6666 BR Heteren
Fam. P. Kalisvaart	Liefkenshoek	Hyacintenstr. 23	K 14 6666 BR Heteren
Mw. W.H.W. Sipman-Frentz	Liefkenshoek	Hyacintenstr. 23	K49 6666 BR Heteren
Mw. F. Vink-Boele	Liefkenshoek	Hyacintenstr. 75	6666 BT Heteren
Dhr. W. Derksen	Het Witte Huis	Stationsstraat 27	6671 AW Zetten
Mw. H. de Koning-Bosveld	Het Witte Huis	Stationsstraat 27	6671 AW Zetten
Mw. G.J. Rijken-Jansen	Het Witte Huis	Stationsstraat 27	6671 AW Zetten
Mw. B.A. Schep-Smit	Het Witte Huis	Stationsstraat 27	6671 AW Zetten
Mw. J.C.M. Eijgenraam-Wijnmaalen	Het Witte Huis	Stationsstraat 27	6671 AW Zetten
Mw. C.G. Sint Nicolaas –Derksen	Het Witte Huis	Stationsstraat 27	6671 AW Zetten

Overleden

Op zondagmorgen 10 december overleed op de leeftijd van zesentachtig jaar mevrouw Jantje Teuntje Timmer, gewoond hebbend aan de Margrietstraat 51. De begrafenis zal op vrijdag 15 december plaatsvinden na een rouwdienst in “de Hoeksteen”, die om 11.15 uur begint. Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid de rouw dragende familie te condoleren. Laten we in deze dagen biddend om de familie heen staan. In de volgende kerkbode hopen we op dit overlijden terug te komen.

Geboorte

Bij Marko en Anneloes Boer (Heteren) werd op vrijdag 8 december een zoontje geboren Lohrenz. Van harte gelukgewenst met de geboorte van Lohrenz en die gelukwens geldt ook de grootouders. Bij de opvoeding van harte de zegen van de Heere toegewenst.

Verhuizing

Mevrouw W.J. Akkerman-Arends is op maandag 11 december verhuisd van Sterappel 28 naar St. Jozef, Kloosterplein 4, 6691 CX, K 115, in Gendt. Zij blijft (voorkeur)lid van de gemeente.

Jarigen (75 jaar en ouder)

In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:

20-12(-1912) de heer W.H. van Schaik, Herveld,

22-12(-1926) mevrouw B.A. Schep-Smit, Zetten,

31-12(-1941) mevrouw B. Franken-van Brenk, Zetten,

01-01(-1932) mevrouw H.G. Cornelissen-Willemsen, Zetten,

09-01(-1941) de heer H.W. van Rinsum, Zetten.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst!

Bevestiging ambtsdragers

Op 7 januari zal in de morgendienst broeder Zoutewelle worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en zal broeder Noordam zijn taak als kerkrentmeester op zich nemen. Laten we hen en ook de andere ambtsdragers in onze voorbede een plaats geven. We wensen hen Gods onmisbare zegen toe voor het werk dat wacht. In dezelfde dienst nemen we ook afscheid van de broeders, Duijzer en De Kieft. We zeggen hen dank voor alles wat zij in de afgelopen jaren in de gemeente hebben mogen doen. Op hun verdere levensweg en bij het andere werk dat zij in de gemeente mogen blijven doen, wensen we hen de zegen van de Heere toe.

Scribaat

Het afscheid van scriba Duijzer betekent, dat er een nieuwe scriba moet komen. Deze taak zal per 18 december worden opgenomen door ouderling-kerkrentmeester Nijkamp, De Veldse Hofstede 36, 6671 HG Zetten, tel. 0488-452004, aartnijkamp@hotmail.com.

Berichten gericht aan de kerkenraad kunt u voortaan naar hem sturen.

Hij zal ook de afkondigingen gaan verzorgen. Heeft u voor iets voor de afkondigingen of voorbede (uiteraard als dit al bekend is), wilt u dit dan uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur aan hem (of als het gaat om voorbede aan de predikant of wijkouderling) laten weten?

Wat betreft het doen van voorbede rondom huwelijksjubilea gebeurde dit tot nu toe de ene keer voor het jubileum, de andere keer de zondag erna. Vanaf nu zal dit altijd gebeuren op de zondag na het huwelijksjubileum. En wellicht ten overvloede, alleen als het jubilerende echtpaar dit zelf heeft aangegeven bij de kerkenraad.

Scribaat (2)

Op 24 juli 2007 volgde ik Gerben van Stigt op als scriba, per 18 december 2017 ga ik deze taak overdragen aan Aart Nijkamp; genoemde datum is gekozen om een goede overdracht mogelijk te maken in verband met het aflopen van de ambtsperiode per 31 december 2017. De Heere zij dank voor zijn steun in de achterliggende periode van meer dan tien jaren, waarin ik de kerkenraad en de gemeente als scriba mocht dienen. Mijn opvolger bid ik Gods steun en nabijheid toe en voor hem en zijn gezin Gods onmisbare zegen!

Een hartelijke groet,

Scriba Duijzer

Vorbereidingen Kerstfeestviering

Zoals in het vorig kerkblad al aangekondigd, wordt het kerstprogramma in de kerk geoefend op zondag 17 en 24 december. Deze zondagen worden alle kinderen van de zondagsschool om 14.15 uur in de kerk verwacht, de jongeren en de leidinggevenden van "de Toevlucht", met uitzondering van de 16+ club, alleen op 24 december.

We hopen op een goede en gezegende voorbereiding!

Kerstfeestviering zondagsschool en jeugdclubs

We willen iedereen van harte uitnodigen voor het kerstfeest van de zondagsschool en de jeugdclubs. Dit kerstfeest zal, zo de Heere wil en wij leven, gevierd worden op 26 december, Tweede Kerstdag, om 9.30 uur. Het thema is: "Bewaar het in je hart".

Samen met u en de jongeren van onze gemeente hopen we stil te staan bij het wonder, dat Maria en de herders in geloof mochten horen en zien. De engel zei het: "U is heden geboren de Zaligmaker..."! God vervult Zijn belofte, die Hij in het paradijs uit liefde deed aan ons. Hij zendt Zijn Zoon om verloren zondaren te redden, daarom prijzen de engelen Zijn naam, geven Hem de hoogste eer en eindigen in het welbehagen van mensen. Bewaar de beloften uit Zijn Woord in uw hart en ga ermee naar Hem, die belooft wat Hij zegt!

Zo hopen we u en jou te mogen ontmoeten om Zijn belofte te overdenken, ermee aan het werk te gaan; we zien uit naar jullie en uw komst!

Na afloop is er een collecte voor onze twee zendingskinderen van Woord en Daad, Lelise en Omar, die we als zondagsschool "het Mosterdzaadje" geadopteerd hebben.

Voor de kerktelefoonluisteraars, die bekend zijn bij de kerkenraad, zal er een kerstliturgie worden bezorgd. Mocht u niet op deze lijst staan en toch via de website de kerstfeestviering willen beluisteren dan kunt u er één aanvragen bij mevr. W. van Voorthuijsen, telefoonnummer: 0488-453654.

"De Toevlucht"

De club van 8-10 jaar is dit winterseizoen gestart met 14 kinderen. We luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen, bidden en lezen uit de Bijbel. Na de pauze knutselen we of doen we een leuk spel. De kinderen letten goed op en doen enthousiast mee. Ieder jaar zijn er enkele kinderen, die een vriendje of vriendinnetje meenemen. Hierdoor komen er soms ook kinderen uit een randkerkelijk of niet-kerkelijk gezin. Mooi, dat we op deze manier hun ook iets kunnen vertellen over het Evangelie. We gebruiken voor de Bijbelverhalen en de verwerking hiervan het materiaal van "Het Hervormd Jeugdwerk". De eerste helft van het seizoen ging het over de profeet Elisa. De tweede helft zal het gaan over de gelijkenissen, die de Heere Jezus vertelde, die zijn opgeschreven in het bijbelboek Lukas. We hopen en

bidden, dat God mag werken in de harten van alle kinderen door het horen van de Bijbelverhalen.

Werkvakantie “Oltalom”

Het duurt nog even, maar volgend jaar zomer, van 31 juli tot en met 10 augustus, hopen we weer met een aantal jongeren voor een werkvakantie naar “Oltalom” in Hongarije af te reizen. Hiervoor is veel geld nodig. Begin volgend jaar starten we met het organiseren van diverse activiteiten om geld in te zamelen. We hopen zo een mooi bedrag te verkrijgen voor de werkvakantie naar “Oltalom”.

Als je het leuk vindt om mee te helpen met het opzetten van diverse activiteiten, neem dan contact op met Kees Blokland, tel. 06-18125022 of mail: keesblokland67@gmail.com

Ouderenmiddag

De volgende ouderenkring is deze keer niet zoals gewoonlijk op maandag maar op dinsdag 19 december. We beginnen dan om 11.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten, dit in verband met de kerstviering. Eerst is er een meditatie en na de maaltijd is er de kerstliturgie.

In deze liturgie willen we gedenken, wat we in Jesaja al lezen van het Kind dat geboren zal worden en enkele inhoudsvolle Namen van de beloofde Messias.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op Zijn schouder en men noemt Zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vrededorst. Bij al deze namen willen we stilstaan; we hopen op een gezegende middag met elkaar! U bent allen weer van harte uitgenodigd voor deze ouderenmiddag.

Het bestuur.

Mannenvereniging “Deo gratia” op 19 december 2017

Op dinsdag 19 december 2017 om 20.00 houdt de mannenvereniging “Deo Gratia” weer haar vergadering. U bent die avond van harte welkom in het verenigingsgebouw “De Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten. We willen deze avond Job 2:11-13 en Job 3:1-10 gaan behandelen vanuit de Hervormde Vaan van oktober nr 10. Van harte uitgenodigd.

Het Bestuur

Nieuwjaarsbegroeting

Op 1 januari in het nieuwe jaar 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten voor de gebruikelijke nieuwjaar begroeting met koffie, thee, fris en oliebol.

Allen heel hartelijk welkom om elkaar Gods zegen op het nieuwe jaar te wensen!

Doopzitting

In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 14 januari, is er doopzitting op woensdag 3 januari om 20.00 uur in de pastorie. Beide doopouders worden verwacht.

Neemt u uw trouwboekje mee en ook uw Bijbel?! Uiterlijk 30 december 2017 dient u zich hiervoor te melden bij uw wijkouderling of de scribe (indien u dit nog niet eerder aangaf).

Jonge-lidmatenkring

Op 9 januari 2018 is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar van de Jongelidmatenkring. We verwachten alle jonge lidmaten om 20.00 uur in "De Hoeksteen".

Verantwoording collecten en giften

Giften via pastoraal medewerker Stobbelaar (4 x 10 + 2 x 50)	€ 140,00
Giften via dominee Noorderijk (10 + 20)	€ 30,00
<u>Kerkrentmeesters</u>	
Verwarmen Kerkgebouw	€ 313,11
Plaatselijk Kerkenwerk	€ 247,55
Instandhouding Erediensten	€ 282,70
Onderhoud Hoeksteen	€ 270,95
Plaatselijk Kerkenwerk	€ 273,70
Verwarmen Kerkgebouw	€ 262,97
<u>Diaconie</u>	
Evangelische Hogeschool	€ 287,40
Stichting Ontmoeting	€ 272,80
Plaatselijk Diaconaal Werk	€ 210,75

Diaconiecollecten

Zondag 24 december collecteren we voor Project 10 27. De naam, Project 10 27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dit diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Op 1^e Kerstdag collecteren voor Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. De stichting heeft als doel het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Als ook het bevorderen van contacten tussen christen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds. Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven.

De diaconale collecte van 31 december is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel in Groningen en Amsterdam. Onze docenten hopen via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen!

College van diakenen

Oliebollen

Misschien heeft u er nog niet aan gedacht, maar de jaarwisseling komt eraan en daarbij dus ook de oliebollen! U heeft weer de mogelijkheid deze te bestellen bij de Hervormde gemeenten in Andelst.

De oliebollen zullen deze keer besteld worden bij een bakker. De prijs voor 10 stuks bedraagt € 6,50 en voor 30 stuks € 16,-. Ook dit jaar zijn er weer appelbeignets, de prijs hiervan is: 5 stuks voor €7,50 en 10 stuks voor €12,50. We hopen op een goede verkoop, de opbrengst komt namelijk ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw.

Als u bestelt kunt u een formulier inleveren of even bellen naar één van onderstaande personen. Mailen mag uiteraard ook. De bestelling kan uiterlijk gedaan worden tot 27 december. De oliebollen zullen dan op zaterdag 30 december tussen 10.00 en 11.00 uur klaarstaan in "De Poort".

Wilt u ze liever bezorgd hebben dan kan dat ook; dit graag vooraf aangeven.

ac.hhkAndelst@gmail.com

Familie Bakker
0488-453934

Familie van der Velde
0488-428662

Familie Willemsen
0488-452831

Agenda

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:

zondag 17 december komt de jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,

dinsdag 19 december begint de Ouderenkring om 11.00 uur,

eveneens op dinsdag 19 december komt de mannenvereniging "Deo gratia" om 20.00 uur bijeen,

dinsdag 19 december komt de mannenvereniging "Deo gratia" om 20.00 uur bijeen,

donderdag 21 december begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging "Bidt en Werkt" om 14.15 uur;

maandag 25 december, Eerste Kerstdag, zijn er om 10.00 en 18.30 uur diensten in de Hervormde Kerk van Zetten,

dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag, begint daar de kerstviering van de zondagsschool en de jeugdclubs om 9.30 uur;

maandag 1 januari 2018, Nieuwjaarsdag, is er een kerkdienst om 10.00 uur, met aansluitend de nieuwjaarsbegroeting,

donderdag 4 januari begint de Gesprekskring om 20.00 uur;

zondag 7 januari komt de jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,

maandag 8 januari beginnen de catecheses weer op de gebruikelijke tijden,

dinsdag 9 januari komt de vrouwenvereniging "Saron" om 09.15 uur bijeen,

de clubs van de Toevlucht beginnen weer op de gebruikelijke tijden

(10-12 op dinsdag 9, 8-10 op woensdag 10 en 12-15 op vrijdag 12 januari),

eveneens dinsdag 9 januari wordt om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring gehouden, alsmede is er een bijeenkomst van de leidinggevenden van "de Toevlucht",

donderdag 11 januari komt de vrouwenvereniging "Dient elkander door de Liefde" om 14.00 uur bijeen in "De Poort" te Andelst.

Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in "de Hoeksteen" plaats.

Gezegende diensten en bijeenkomsten gewenst!

Oppasrooster

17 dec Mariëlle Boer, Reijer Hendriks, Julia Aalberts

24 dec Petra van Beem, Anne-Ruth Lekkerkerker, Marnix Hommersom

25 dec *Eerste Kerstdag* Hinke Blok, Esther Kuijpers, Barend Vervoorn

26 dec *Tweede Kerstdag* Bertine van Rinsum, Hester van Deelen, Eline van Voorthuijsen

31 dec *Oudejaan* Nicolet Vervoorn, Elly-Anne Zoutewelle, Marjolijn de Kat

1 jan *Nieuwjaar* Corine Mulder, Dorieke de Kat, Floris Zoutewelle

7 jan Geurette Nijland, Sophie Derksen, Jannemijn de Kat

14 jan Iris van Dodewaard, Annelies Boer, Jolijn Aalberts

UIT DE PASTORIE

Het jaar 2017 is al bijna ten einde. Een jaar waarin weer veel gebeurd is in het persoonlijke leven in het gemeenteleven. De tijd, ons leven, vliegt voorbij. Wat staat ons te wachten in het jaar 2018. We weten het niet, maar wij mogen erop vertrouwen dat ook in 2018 de Heere alle dingen in Zijn hand heeft. In deze wereld en het persoonlijk leven.

Komende weken zijn er een groot aantal mogelijkheden om op te gaan naar het huis van God. Wat een voorrecht, toch?! Laten we onze plaats niet zomaar leeg laten. Namens mijn vrouw, Corné, Hanna, Marja, Matthijs en Bradley wens ik u en jou gezegende Kerstdagen toe en veel heil en zegen voor 2018.

Ds. M. Noorderijk