

Stilte op de Karmel (1) **(1 Koningen 18: 16 – 24)**

Kunt u tegen stilte? Echte stilte is schaars in ons land. Al ga je het bos in, in de verte hoor je nog het geluid van een autoweg. Toch kan het wel eens lijken dat het stil is. Het gesprek dat je voert valt stil. Dat kan pijnlijk zijn, omdat iemand een opmerking maakt, die verkeerd overkomt. Stilte kan ook heel goed zijn. Om de gedachten te ordenen. Woorden kunnen te veel zijn. Kunt u tegen stilte?

Stilte op de berg Karmel. Het volk antwoordde Elia niet één woord. Geen enkele reactie op het spreken van Elia, waarbij het volk voor de keus geplaatst is. Wie is nu God? In het voorafgaande lezen we hoe Elia koning Achab weer ontmoet heeft. Nogmaals had de profeet de koning gewezen op de oorzaak van al de ellende. Elia had de koning ook een opdracht gegeven. Een opdracht waar de koning niet onder uit kon. Er worden boden het land ingestuurd met de boodschap: Kom naar de Karmel. Vanuit heel het land moet men komen. Ziet u ze gaan? De koning, de vierhondervijftig profeten van Baal, de vierhonderd profeten van het bos en vertegenwoordigers van het volk uit heel het land.

Naar de Karmel en het is niet zomaar dat het volk daarheen moet. De Karmel is vanouds een vruchtbare berg. Vele verschillende soorten planten, rijk bebost en op de hellingen groeide veel gras. In het Hooglied wordt het hoofd van de schone en sierlijke bruid vergeleken met de Karmel. Uw hoofd op u is als Karmel, lezen we in Hooglied 7. De betekenis van de naam Karmel is niet voor niets 'vruchtbaar land'. Naar de Karmel moet het volk. De berg is al een preek op zich, voor er iets gezegd is. Want wat is er overgebleven van die groene helling? Ook op de Karmel zijn de gevolgen van de droogte zichtbaar. Zelfs de groene Karmel is verkleurd.

De opdracht van de koning om naar de Karmel te komen, had velen in beweging gezet. Zal er een einde komen aan de droogte? Zal er straks weer water zijn? Zullen er op de velden weer gewassen staan? Ja, er zijn er velen gekomen en dat met vragen die allemaal terug te brengen zijn tot de vraag van de dag: Zal de regen komen? Dat gaat voorop. Dat gaat voor de vraag naar de levende God.

Laten wij ons daar maar niet boven zetten. Als onze middelen van bestaan worden aangetast, stoten wij dan wel door naar de werkelijke levensvraag? De kernvraag wordt ook door ons graag ontlopen. Ga mee naar de Karmel. Of wilt u dat niet? Bent u bang dat de wortelzonde van uw leven wordt ontdekt? Leeft u liever verder in de zonde. Hebben de tegenslagen en het verdriet u niet verder gebracht dan de roep om betere tijden?

Kom ga met ons! Want Elia wil ons bepalen bij waar het werkelijk om gaat. Hij wil brengen van de broodvraag naar de hoofdzaak. De vragen van het leven, van de droogte naar het lichaam en de ziel, zijn niet op te lossen vanuit het regenvraagstuk. Als er maar weer regen

komt, is het goed. Voor alles gaat het om inkeer, gaat het om ommekeer van de dwaze weg af naar God toe. Kom ga met ons, naar de Karmel, om dat te gaan zien.

Toen naderde Elia tot het gehele volk, vers 21. Hoor, het wordt stil op de Karmel. Er gaat één iemand het woord voeren. Wat een vrijmoedigheid ontvangt Elia hier. Hij alleen tegenover die achthonderdvijftig profeten van de afgoden, tegenover al die leugenprofeten. Elia nadert. Het geheim van het naderen van Elia ligt nog dieper. God Zelf nadert. God Zelf komt naar Zijn volk toe. De God van het verbond nadert tot Zijn overspelige volk. Alle beloften die liggen onder dit naderen van God, liggen vast in de meerdere Elia, de Heere Jezus Christus. Dit naderen van Elia en daarmee van God Zelf, is gekocht met het bloed van Jezus. Dit naderen van Elia, is een naderen van God uit. Hij is de eerste. Van het volk uit is er geen naderen. Ja, ze waren gekomen op het bevel van Achab, maar daarachter zat de Heere Zelf die de opdracht gaf. Wanneer God Zelf niet was genaderd, was het volk verloren. Er zou geen vernieuwing zijn. Er zal geen mens uit zichzelf gaan roepen, dat er één levende God is. Hoe ondoorgrondelijk is het afdalen van God.

Elia nadert en gaat spreken: 'Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na.' Elia gaat niet in op de vraag naar regen, maar hij stoot dieper door. Hij stoot door tot de oorzaak van de ellende. Allen worden aangesproken. Het tweesnijdend zwaard van het Woord van God wordt hier door Elia gehanteerd. Het snijdt er ook bij u en mij in: Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Geloofst Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

EREDIENSTEN

Zondag 28 januari 2018

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 66 : 10

18.30 uur

Ds. P.H. van Trigt, Hoevelaken

Psalm 140 : 7

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: Leprazending

Zondag 4 februari 2018

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk, *Vorbereiding op het Heilig Avondmaal*

Psalm 92 : 1

18.30 uur

Prop. E. Boogert, Driebruggen

Psalm 141 : 3

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Verwarmen kerkgebouw

ALGEMENE BERICHTEN

ZETTEN-ANDELST

Uit de gemeente

We leven mee met het echtpaar Van Binsbergen. De kuren zullen definitief niet hervat worden.

Mevrouw J.G. Hendriksen-van den Hater kwam weer thuis. Dat geldt ook voor mevrouw Van Voorthuizen. Ze wacht ook op een oproep voor een ingreep aan haar schildklier. Mevrouw Romein is afgelopen week voor een gesprek naar het ziekenhuis geweest.

Overleden

Via LRP ontvingen we de mededeling omtrent het heengaan op 7 januari 2018 van Nieske Aalbertje Hey; zij woonde aan de Sadatstraat 15 en bereikte de leeftijd van 70 jaar.

Jarigen (75 jaar en ouder)

In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:

29-01(-1938) mevrouw C.H. Akkerman-Lourens

31-01(-1935) mevrouw J.M. van Steenbergen-Grootendorst

02-02(-1943) mevrouw P. Hommersom-van Binsbergen

04-02(-1935) mevrouw W. Franken-Wien

06-02(-1939) de heer S. van Bleek

07-02(-1932) mevrouw M.H. Elings-Coenen

07-02(-1943) mevrouw M. van Stralen-Baks

08-02(-1929) mevrouw G. van Reeden-van Dijk

08-02(-1943) de heer A.S. van Eldik

Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst!

Preekbespreking

Komende zondag 28 januari willen we met de jeugd van 12 jaar en ouder een preekbespreking houden. In één van de catechesegroepen lazen we met elkaar Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting. 'Moet u maar eens één of twee keer over preken', was de opmerking. Dat heb ik beloofd en die belofte hoop ik zondagmorgen in te lossen. We willen de preekbespreking afsluiten met een broodmaaltijd.

Avondmaalskring en censura morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 11 februari, houden we de samenkomst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal op woensdag 7 februari om 20.00 uur in De Hoeksteen. Na afloop van deze samenkomst houden we het censura morum van 21.00 uur tot 21.30 uur.

Bijbelkring

De laatste keer dat de Bijbelkring bij elkaar kwam is al weer (te) lang geleden. Op dinsdag 30 januari om 20.00 uur hoopt de bijbelkring weer bij elkaar te komen. Aan de hand van

hoofdstuk 22 staan we stil bij 2 Petrus 1: 19. Over het profetische Woord dat zeer vast is en waar wij acht op hebben te geven.

Gezamenlijke maaltijd

Vindt u het gezellig om met anderen samen te eten, kom dan naar “de Hoeksteen” op 30 januari, waar om 17.30 uur een warme maaltijd voor u klaar staat. U bent welkom vanaf 17.15 uur. Heeft u eventueel een buurman of -vrouw, die dit ook gezellig lijkt, neem deze dan mee!

Kees, Marian en Sabine

Kerkbalans 2018

Komende week (vanaf 29 januari) komt de vrijwilliger van Kerkbalans uw toezegging in de antwoordvelop bij u ophalen; zorgt u ervoor, dat deze klaar staat?

Zegene de Heere u en uw gaven!

Namens het college van kerkrentmeesters, Jan Duijzer.

Agenda

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:

zaterdag 27 januari begint de tweede interkerkelijke toerustingsdag van het HJW om 15.45 uur in de Ichthushof te Urk,

zondag 28 januari is er na de morgendienst een preekbespreking voor de jeugd van 12+, met aansluitend een broodmaaltijd,

dinsdag 30 januari staat er om 17.30 uur een gezamenlijke maaltijd voor de gemeente gereed,

eveneens dinsdag 30 januari wordt er om 20.00 uur Bijbelkring gehouden,

donderdag 1 februari komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen, terwijl er ook op donderdag 1 februari om 20.00 uur Gesprekskring is;

zondag 4 februari is er na de avonddienst een bijeenkomst van de jeugdvereniging,

woensdag 7 februari wordt er in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal (op zondag 11 februari) om 20.00 uur Avondmaalskring gehouden, aansluitend is er van 21.00 – 21.30 uur gelegenheid tot censura morum,

donderdag 8 februari begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00 uur in “de Poort” te Andelst.

Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.

Vele activiteiten, bent u er ook bij? Gezegende bijeenkomsten gewenst!

Oppasrooster

28 jan Marjolein Speijers, Soraya van den Bos, Marjolijn Hamelink

4 feb Mariëlle Boer, Anne Marleen de Kat, Esther van Bezooijen

11 feb Hendrie Budding, Imke van Rinsum, Leonore Visser

UIT DE PASTORIE

Namens alle pastoriebewoners een hartelijke groet,

ds. M. Noorderijk