

## **Stilte op de Karmel! (2) (1 Koningen 18: 16 – 24)**

De profeet Elia heeft koning Achab en het volk voor de keuze gesteld. Dient u God of Baal? Hoe lang hinkt u op twee gedachten? De bedoeling van die vraag is duidelijk. De profeten van Baal hinken niet op twee gedachten. Voor hen is er alleen maar de afgod Baal. Maar het volk hinkt wel op twee gedachten. Als een vogel springt het van de ene tak op de andere en weer terug. Hoe lang nog tweeslachtig? Hoe lang nog dubbelhartig? Dan doorslaan naar links en dan weer naar rechts?

Geldt dat ook niet voor velen vandaag? Juist ook kerkmensen. Het moet tot een keuze komen. Niet van twee walletjes eten. Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volg hem na. Elia stelt het volk voor de keuze. Dat is geen keuze waarbij het niet uitmaakt waarvoor gekozen wordt. Ook geen gelijkwaardige keuze. Het is de keuze tussen de HEERE. De enige levende God, de God van het verbond. Tegenover het 'niets' van de Baal. Want Baal is geen god. Elia lokt de keuze uit. Allen worden op een tweesprong gezet. Er moet gekozen worden of men nu wil of niet. Dat geldt ook voor een ieder van ons. Ook wij worden voor die tweesprong geplaatst. Kiest dan heden wie u dienen zult.

Wat kiest het volk op de Karmel? Wat is er te zien en te horen op de Karmel na die oproep van Elisa. Het slot van vers 21: 'Maar het volk antwoordde hem niet een woord.' Geen woord. Er valt stilte. In de vorige kerkbode begonnen we met de vraag of u tegen stilte kunt? Stilte en stilte is niet altijd hetzelfde. Hier valt stilte. Niemand zegt een woord.

Wat een teleurstellend antwoord. Je kunt wel zeggen, wie zwijgt stemt toe, maar dat denkt de lading hier niet. Al is het opvallend dat het volk niet protesteert. Dat het niet woedend opvliegt. Als we worden aangesproken en het geweten begint te spreken, is zwijgen niet ongewoon. Maar er wordt hier om berouw gevraagd. Op de vraag van Elia: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten moet het antwoord zijn, nu niet meer. Het woord van Elia is een roepstem van de Heere. Op die roepstem moet het volk antwoorden met bekering.

Tegenover het woord van God is niet verzetten, toch verzet. Nog niet bekeren is ongehoorzaamheid. Het kan wel zijn dat er angst was voor de Baalpriesters en voor koningin Izebel. Maar de Heere mag toch een antwoord verwachten van Zijn volk. God heeft immers recht op dit volk. Er klinkt echter geen woord. Hoe kan Israël zwijgen? Hoe kunt u zwijgen?

Stilte. Hoe zal het verder gaan. Wie zal er wat gaan zeggen. Zo gaat dat in een gesprek als er een stilte valt. Op de Karmel ook stilte. Hoe zal dat verbroken worden. Zal God nog genadig zijn? Nu zal Zijn geduld toch wel op zijn. Nu zal er toch wel gerichtsvuur van de hemel komen. Maar nee, want het roepen van de Heere is niet om te doden, maar om tot leven te wekken. God laat Zijn werk nog voortgaan.

Ja, zo dat er eenmaal op een andere heuvel drie kruisen gestaan hebben. Daar heeft Christus gehangen. In eindeloze liefde tot Zijn vader en Zijn volk. Hij is genaderd en nadert nog heden door Woord en Geest tot Zijn volk en roept tot inkeer. Hij riep op tot geloof en bekering. Zijn roepen was niets anders dan een doorstoten tot de kern. U kunt niet God

dienen en de Mammon of welke andere god dan ook. U kunt niet op twee gedachten hinken.

Jezus heeft een streep gehaald door alle vermenging tussen kerk en wereld. Hij heeft de grens zuiver getrokken. En Hij weet hoe moeilijk het voor een mens is om van genade alleen te leven. Christus heeft als niemand anders gepeild hoe het er bij een mens voorstaat. Hij kent de oorzaak van de zonde. Hij is gekomen om de gevolgen van de zonde weg te nemen, ja om de oorzaak van de zonde weg te nemen. Hij heeft water verworven zodat de droogte, de geestelijke droogte kan verdwijnen.

Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Wat is uw antwoord op deze vraag. Hoe vaak geldt het van ons, geen woord. Maar iedere eredienst, iedere keer dat we de Bijbellezen, iedere keer. ..., het lezen van deze woorden. Het vraagt om antwoord. Niet alleen dat u er verstandelijk mee instemt. Maar het vraagt om berouw en bekering van het hart voor het eerst en opnieuw.

Stilte op de Karmel, maar de Heere gaat nog verder. Elia gaat opnieuw spreken. Opnieuw neemt God redenen uit Zichzelf. Het is in de Zoon van God, die nog tot op de dag van vandaag de grote Voorspraak is. Het is alles door Hem. En dat, omdat de Vader eens gezwegen heeft in de duisternis van de godverlatenheid op Golgotha. De meest heilzame stilte die er is. Kunt u tegen die stilte?

## **EREDIENSTEN**

### **Zondag 11 februari 2018**

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk *Bediening Heilig Avondmaal*

Psalm 48 : 6

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk *Nabetrachting op het Heilig Avondmaal*

Psalm 142 : 2

Collecte: Instandhouding erediensten

*Extra collecte: Zuster gemeente Oltalom*

### **Zondag 18 februari 2018**

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk *Bediening Heilige Doop*

Psalm 6 : 9

18.30 uur

Ds. H. Roseboom, Kesteren

Psalm 143 : 1

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

*Extra collecte: Orgelfonds*

## ALGEMENE BERICHTEN

## **ZETTEN-ANDELST**

### **Uit de gemeente**

Afgelopen weken verbleven er zover ik weet geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Er zijn er die voor onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis moesten. Anderen kampen al lang met lichamelijke of psychische kwalen. Ingrijpend om steeds een stapje te moeten inleveren. We denken daarbij in het bijzonder aan de heer J.E. van Binsbergen en mevrouw Romein. Ook leven we mee met de heer C. Romeijn die volgende week donderdag voor een ingreep naar het ziekenhuis moet. Laten we hen voortdurend in het gebed opdragen.

### **Verhuizing**

Bernice Visser is inmiddels verhuisd naar Utrecht.

We hopen, dat ze daar snel zal wennen!

Bernice heeft aangegeven (voorlopig) met Zetten-Andelst te willen blijven meeleven, zij is inmiddels voorkeurlid van de gemeente.

### **Jarigen (75 jaar en ouder)**

In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:

11-02(-1938) de heer D.H. Knoop,

13-02(-1935) mevrouw H.J. van Schaik-Janssen,

14-02(-1927) mevrouw J.C.M. Eijgenraam-Wijnmaalen,

16-02(-1933) de heer H. Noorlander,

20-02(-1940) de heer L. van Dijken,

21-02(-1940) de heer R.U. Ehrencron,

21-02(-1942) de heer W. Peperkamp

Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst!

### **Bediening Heilige Doop**

Op zondag 18 februari zal in de morgendienst het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan Marij Vervoorn.

### **Jonge-Lidmatenkring**

Op 13 februari komt de Jongelidmatenkring weer bijeen. We verwachten alle jonge lidmaten om 20.00 uur in "De Hoeksteen".

### **Catechisaties**

De verschillende scholen van voortgezet- en basisonderwijs in de omgeving hebben in verschillende weken voorjaarsvakantie. De voorjaarsvakantie van de catechisaties is op maandag 26 februari. Daarmee is er op de maandagen 12 en 19 februari wel catechisatie.

### **Uit de kerkenraad**

Op 24 januari vergaderde de kerkenraad voor het eerst in 2018. Zoals in de kerkorde vastgelegd het moment om het moderamen van de kerkenraad te verkiezen. Het

moderamen is dit jaar als volgt: Ouderling De Kat (preses), ds. Noorderijk (eerste assessor), diaken Bitter (tweede assessor) en ouderling kerkrentmeester Nijkamp (scriba)

Om de huisbezoeken op een goede manier voorgang te laten vinden zijn een tweetal bezoekbroeders aangesteld. Te weten dhr. J. P. Veldman (Heemraadlaan 65) en dhr. A. C. B. Visser (De Grip 11). Zij hopen met een ouderling of ouderlingkerkrentmeester mee te gaan op huisbezoek. Zij hebben voor de kerkenraad de belofte afgelegd dat zij geheim zullen houden wat vertrouwelijk te hunner kennis komt. We wensen hen samen met de ambtsdragers gezegende huisbezoeken rondom een geopende Bijbel.

Bij de ingekomen stukken zat een heel aantal kortere of langere brieven over het al dan niet vrijgeven van ook de Herziene Statenvertaling voor de erediensten. Dank aan alle brieveschrijvers voor de betrokkenheid die hieruit blijkt. Komende maanden zal de kerkenraad zich verder bezinnen. Mocht iemand een kerkenraadslid hierover willen spreken of alsnog een brief willen schrijven, is dat uiteraard mogelijk en horen we dat graag.

### **Ouderenmiddag**

De ouderenmiddag in februari is niet zoals gewoonlijk op maandag, deze keer is het op woensdag 14 februari en dan worden wij om half drie in "De Voorhof" te Randwijk verwacht. Na de meditatie komt de heer J.H. van Beelen (zoon van Ds. J. van Beelen); hij heeft met 30 christenen uit verschillende Europese landen deelgenomen aan een reis naar Sri Lanka. Ze hebben daar christelijke gemeenten bezocht en gehoord welke prijs ze moeten betalen omwille van hun geloof in Christus. Zelf hebben ze daar ook veel strijd geleverd. De heer van Beelen zal hierover vertellen en dia's laten zien. De collecte, die gehouden zal worden is voor Open Doors. Uw komst naar Randwijk deze middag zouden we erg op prijs stellen. Als u geen vervoer heeft, neem dan contact op met mevrouw van Bezooijen (tel. 452493). Allen van harte uitgenodigd!

Het bestuur.

### **Mannenvereniging "Deo gratia" 20-02-2018**

Op dinsdag 20 februari 2018 om 20.00 houdt de mannenvereniging "Deo Gratia" weer haar vergadering. U bent die avond van harte welkom in het verenigingsgebouw "De Hoeksteen", Damstraat 15 te Zetten. We willen deze avond Job 13:1-19 gaan behandelen vanuit de Hervormde Vaan van december 2017, nr 12. Thema van deze avond is: Jobs reactie op de toespraak van Zofar. Van harte uitgenodigd.

Het bestuur

### **Vrouwenvereniging "Saron"**

Op dinsdag 13 februari 2018 hoopt vrouwenvereniging "Saron" weer bijeen te komen in "de Poort" te Andelst, van 9.15 - 11.15 uur. Samen willen we bijbelstudie 6 uit het novemnummer van "de Hervormde Vrouw" behandelen. Er staat boven: Zie het Lam van God! We zien in en door Johannes de Doper alles samenkomen in zijn aanwijzen en prijzen van zijn Heere en Heiland: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! In de prediking laat God in Zijn hart kijken. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus gegeven opdat een ieder, die in Hem gelooft, eeuwig leven ontvangt en niet verloren gaat. Wat een rijke boodschap! Wij willen naar aanleiding van Johannes 1 : 29 - 37 hierover in gesprek gaan.

Deze morgen willen we ook de jaarvergadering houden en is er een bestuursverkiezing. We mochten weer een jaar met elkaar optrekken, samen rondom Gods Woord. Dank aan God, die dit heeft gegeven! Er is kinderoppas; ook als je niet eerder bent geweest, van harte welkom!

Het bestuur.

### **Koffiedrinken**

Zondag 25 februari is er na de morgendienst gelegenheid elkaar in “de Hoeksteen” te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. We hopen op een goede opkomst!

### **Werkvakantie Hongarije**

In verband met de werkvakantie deze zomer naar Hongarije wordt er voor u een “charity dinner” georganiseerd. Dit houdt in, dat er een compleet verzorgde maaltijd voor u klaar staat in “de Hoeksteen”, verzorgd door de projectcommissie en onze jongeren. Achteraf bepaalt u wat het u waard is. We verwachten een hoge opkomst en daarom hebben we dus twee data gepland: zaterdag 3 maart en zaterdag 21 april, aanvang 18.00 uur. U kunt zich uiteraard ook voor beide data opgeven. Na afloop krijgt u nog een presentatie te zien van onze vorige werkvakantie. U kunt zich opgeven door bijgevoegd formulier in te vullen en te deponeren in de dozen bij de in-/uitgang van de kerk of in te leveren bij Willy van Voorthuijsen, of bij Kees Blokland. U kunt uw reservering ook via de e-mail door geven. Van harte welkom!

De projectcommissie

### **Verantwoording collecten**

#### Kerkrentmeesters

Instandhouding erediensten 31-12-17	€	274,42
Plaatselijk kerkenwerk 1-1-18	€	130,95
Verwarmen kerkgebouw 7-1-18	€	315,75
Instandhouding erediensten 14-1-18	€	250,30
Plaatselijk kerkenwerk 21-1-18	€	277,00
Kerkinterieur 21-1-18	€	265,00

### **Kerkbalans 2018**

Op zondag 4 februari is de voorlopige stand van de toezeggingen van Kerkbalans 2018 in de morgendienst afgekondigd: € 58.332,-, hetgeen € 1.193,- (+ 2,1%) meer is dan vorig jaar werd afgekondigd voor Kerkbalans 2017. De Heere zij dank voor de financiële bereidheid van de gemeente en voor de goede inzet van de vrijwilligers!

Namens het college van kerkrentmeesters, Jan Duijzer.

### **Agenda**

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:  
dinsdag 13 februari houdt de vrouwenvereniging “Saron” haar jaarvergadering om 09.15 uur in “de Poort” te Andelst, ook staat om 12.00 uur de gezamenlijke maaltijd van de kerkelijke gemeenten van Zetten en Hemmen gereed in “de Rank” aan de Hoofdstraat 3 en eveneens dinsdag 13 februari is er om 20.00 uur Jonge-Lidmatenkring,

woensdag 14 februari komen de ouderen van de gemeente met die van Randwijk samen, om 14.30 uur in “de Voorhof”,

donderdag 15 februari komt de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om 14.15 uur bijeen,

zondag 4 februari is er na de avonddienst een bijeenkomst van de jeugdvereniging,

dinsdag 20 februari komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,

donderdag 22 februari begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om 14.00 uur in “de Poort” te Andelst.

Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.

Gezegende bijeenkomsten gewenst!

### **Oppasrooster**

11 feb Hendrie Budding, Imke van Rinsum, Leonore Visser

18 feb Petra van Beem, Reijer Hendriks, Huib Hendriks

25 feb Hinke Blok, Anne-Ruth Lekkerkerker, Lieke van Rinsum

### **UIT DE PASTORIE**

Deze kerkbode komt uit in een week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Ik las een mooie vergelijking als het gaat om de zelfbeproeving waar we toe opgeroepen worden.

Er schreef iemand: een bruid zal zich niet zo mogen verliezen in de aandacht voor de

bruidsjurk dat ze de bruidegom vergeet. Zo is het geestelijk ook. Laten we in de

voorbereiding, als we beseffen dat we niet zomaar voor God kunnen verschijnen, de

Bruidegom niet uit het oog verliezen. Of met de tekstwoorden van afgelopen

zondagmorgen: ‘Zie, het Lam van God.’

Namens alle pastoriebewoners een hartelijke groet,

ds. M. Noorderijk