

Spot en waarheid op Golgotha (Lukas 23: 35-38)

Er staan drie kruisen op Golgotha. O zeker, kruisiging kwam in de dagen van de Heere Jezus vaker voor. Maar dan noch is het niet te begrijpen wat we lezen": 'Het volk stond en zag het aan.' Ze stonden erbij en keken er naar. Het volk, maar ook de oversten van het volk. Staan en zien. Er komen ook nog woorden uit hun mond. Ze beschimpten Hem. Jezus wordt bespot. Spot was Zijn deel tot aan het kruis. Een lied zingt: 'Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, hangt ten spot van snode smaders.' Christus heeft Zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid. Bespot door het volk en de leiders van het volk. Dat roept de vraag op die ook in dat lied gesteld wordt. 'Zoon des Vaders, waar is toch uw almacht thans, waar uw goddelijke glans?' Waaruit blijkt dat U de Zoon van God bent?

Op een spottende manier wordt dat ook de leidende Zaligmaker toegeroepen. 'Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelf verlosse.' Die woorden die worden geroepen, zijn waar. Velen heeft Hij verlost van ziekten, boze geesten heeft Hij uitgedreven. Verlost van de banden van satan. Zelfs de overpriesters en schriftgeleerden erkennen het. Anderen wel, maar Zichzelf verlossen dat kan Hij niet, klinkt het spottend.

Als U dan de Christus bent, de Uitverkorene van God, verlos dan u zelf. Kom af van het kruis. Als U bent de Christus. Christus dat is de ambtsnaam van Jezus. Het griekse woord Christus betekent gezalfde. Gezalfd. Dat werden in het Oude Testament profeten, priesters en koningen. De zalving het teken van de aanstelling door God en ook het symbool van de toerusting door de Heilige Geest.

Jezus is de Christus, de Uitverkorene van God. Hij is van God verkoren om te wezen de ware Messias, zeggen de kantekenaren. Hij is de ware gezalfde. De profeten hadden de komst van Gods gezalfde Knecht voorspeld. Die zou komen om Zijn volk te redden. In Jezus is deze Gezalfde van God gekomen. Hij is zo belijden we onze Profeet, Priester en Koning. Als Profeet laat Hij ons zien Wie God is en hoe een mens die de weg naar God kwijt is, de weg terug kan vinden. Als Priester heeft Hij het offer van Zijn eigen leven gebracht. Door dit offer is er verzoening voor de zonde. Is de weg naar God weer open. Als Koning wil Hij over ons regeren en ons beschermen tegen onze vijanden. Jezus is de Christus, door God uitverkoren om de ware Messias te zijn.

Door Jezus zo aan te spreken, wordt door het volk en de leiders van het volk al spottend de waarheid gesproken. Dat geldt ook voor wat volgt. Kom dan van het kruis af, zo wordt er gezegd. Dat kunt U niet, verlos Uzelf. En inderdaad Jezus kan niet van het kruis afkomen. Juist omdat Hij de Christus is. Hij kan niet van het kruis afkomen, maar om een hele andere reden dan de voorbijgangers, dan de leiders van het joodse volk denken. Hij kan het niet en dat niet omdat de spijkers Hem vasthouden. Maar Hij kan het niet omdat Hij gehoorzaam wil zijn aan de wil van Zijn Vader. Omdat Hij de Uitverkorene van God is. Hij komt niet van het kruis af omwille van Zijn liefde voor de Zijnen. Hij kan het niet, nee Hij wilde het niet. Hij bleef hangen aan het kruis, droeg daar de smaadheid, om zo ontelbare anderen te kunnen redden. Om zo de langverwachte Messias te kunnen zijn. Jezus bespot en uitgedaagd om Zich te verlossen van het kruis, toen Hij door het kruis anderen verlosste.

Jezus bleef aan het kruis om zo de Koning van de Joden te kunnen zijn. De romeinse soldaten die bij het kruis staan, roepen dat Hem toe. Als U dan de Koning van de Joden bent, zoals dat staat geschreven boven Uw hoofd, verlos dan Uzelf. De Koning van de Joden, woorden die spottend waren bedoeld. Ook die woorden zijn echter waar al beseffen ze het niet. Kijk naar de Paasmorgen. De dood en het graf hebben Hem niet kunnen vasthouden. Hij bleef op Goede Vrijdag gewillig aan het kruis en Hij legde Zijn leven gewillig af. Op de Paasmorgen betoonde Hij Zijn macht en kracht als Koning. Hij heeft macht over alle dingen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de Koning der Koningen. Met Pasen komt Zijn koninklijke waardigheid uit.

Wat als spot was bedoeld, blijkt waar te zijn, maar zo anders dan de spotters dachten. En het volk stond en zag het aan. Hoe staan wij deze lijdensweken bij het kruis? Is het nog al spottend. Verlos Uzelf als U dat kunt. Of heeft u het geleerd in uw leven. Voor mij moest Hij daar hangen. Om mij kwam Hij niet van het kruis af. 'Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm'ren aan.' Hij is mijn Koning, Hij is Mijn Zaligmaker. Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

EREDIENSTEN

Zondag 25 februari 2018 *Derde Lijdenszondag*

10.00 uur

Ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

Psalm 9 : 1

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 144 : 7

Collecte: GZB Voorjaarszendingscollecte

Extra collecte: Onderhoud kerkgebouw

Zondag 4 maart 2018 *Vierde Lijdenszondag*

10.00 uur

Ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Psalm 116 : 10

18.30 uur

Ds. J. Lohuis, Scherpenisse

Psalm 145 : 7

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: Hervormd Jeugdwerk

ALGEMENE BERICHTEN

ZETTEN-ANDELST

Overleden

We kregen bericht dat op 3 februari 2018 overleden is:

Wilhelmina Henrica Woudina Sipman-Frentz, in de leeftijd van 91 jaar.

Zij woonde vele jaren met haar man aan de Dr. Holstraat 24, maar verbleef de laatste tijd in de Liefkenshoek te Heteren.

Uit de gemeente

Mevr. van Rinsum (Marijkestraat 3) brak na een val haar heup. Na geopereerd te zijn in Ede revalideert ze nu in verpleeghuis Oranje Nassau's Oord. De operatie bij de heer C. Romeijn mocht goed gaan en hij is weer thuis. Laten we in onze voorbede ook de gemeenteleden niet vergeten die thuis ziek zijn of elders verzorgd en verpleegd worden.

Jarigen (75 jaar en ouder)

In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:

24-02(-1929) mevrouw G.P.E. van de Water-Bosma, Zetten,

26-02(-1939) mevrouw M.C. de Kok-van den Berg, Zetten,

02-03(-1931) mevrouw H.G. van de Kolk-de Kat, Zetten,

02-03(-1943) mevrouw M.M. Verhoeff-van Vulpen, Herveld.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst!

Gedoopt

Op zondag 18 februari werd in de morgendienst het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Marij Vervoorn. Tekst voor de prediking was Johannes 10: 14 en 15. Jezus is de goede Herder. Van harte Gods zegen toegewenst bij het opvoeden van jullie kinderen.

Koffiedrinken

Zondag 25 februari is er na de morgendienst gelegenheid elkaar in "de Hoeksteen" te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris. Allen hartelijk welkom!

Catechisaties

Zoals in de vorige kerkbode al vermeld, zijn er op maandag 26 februari geen catechisaties. Op maandag 5 maart hopen we alle jongeren weer te ontmoeten.

Bijbelkring

Op dinsdag 6 maart hoopt de bijbelkring weer bij elkaar te komen. Aan de hand van hoofdstuk 23 staan we stil bij 2 Petrus 2: 7 – 9. De rechtvaardige Lot.

Kerkenraad

Woensdag 7 maart komt de kerkenraad in vergadering bijeen; bidden we de Heere om de krachtige werking van Zijn Geest in het midden van de broeders en om Zijn zegen op hun werkzaamheden!

Kinderappèl 2018

Op 17 maart organiseert het HJW een kinderappèl -12 in Waarder. Het thema is "Uitzicht!", waarin vanuit Markus 10 : 46 - 52 de geschiedenis van Bartimeüs centraal zal staan.

Onze ds. M. Noorderijk zal er tijdens het kinderappèl meer over vertellen.

De kinderen vanaf groep 5 (zondagsschool en clubs) zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Samen met kinderen van clubs en zondagscholen uit het hele land zingen, luisteren naar een Bijbelvertelling, bidden en een spel doen of knutselen...

Een mooie afsluiting van het seizoen. Het programma start om 10.00 uur en zal uiterlijk 12.30 uur zijn afgelopen. Daarna is er nog de mogelijkheid om mee te eten.

De uitnodiging om aan te melden is op de clubavond verstrekt, mocht uw kind door omstandigheden geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u hem/haar alsnog opgeven bij mevr. W. van Voorthuijsen (tel. 0488-453654 of via de mail Willy05031969@gmail.com).

GZB-dag

Ds. Germán Suárez is predikant in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Door de gewelddadige geschiedenis is Colombia een land met veel sociale problemen. Veel mensen leven in sloppenwijken. Ds. Germán biedt kinderen hier een veilige plek! Zij horen er ook het Evangelie. Zo hoopt ds. Germán hen uit de negatieve spiraal van armoede en geweld te kunnen trekken. Op de GZB-dag vertelt hij zijn verhaal.

De GZB-dag wordt gehouden op zaterdag 17 maart in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is: "Laat je zien!" Buitenlandse gasten en zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. De sprekers zijn ds. Germán Suárez uit Colombia, Zsuzska Tóth uit Slowakije, Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan en Heleen van den Berg uit Libanon. Ds. Cees van Duijn uit Delft doet de bijbelstudie. De samenzang wordt begeleid door Jaap Kramer. Er is kinderopvang, er zijn kinder- en tienerprogramma's en in de pauze kunt u keuzeprogramma's volgen. Hartelijk welkom op Thorbeckelaan 123 in Barneveld. De dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur. Kijk voor meer informatie en verplicht aanmelden op www.gzb.nl/gzb-dag

Verantwoording collecten en giften

Diaconie

GZB najaarscollecte 5-11-2017	€	283,95
Project 1027 GZB 12-11-2017	€	270,10
Zustergemeente Oltalom 26-11-2017	€	500,15
Comité Woord en Daad 3-12-2017	€	250,92
Catechesebusjes sept-dec 2017	€	166,91
Bijbelkring sept-dec 2017	€	28,60
Stefanos 10-12-2017	€	247,10
Project 1027 GZB 24-12-2017	€	251,81
Stichting Steun Messias belijdende Joden 25-12-2017	€	279,45
Woord en Daad Zendingskinderen 26-12-2017	€	242,45
Leerstoelfonds 31-12-2017	€	290,59
GZB Rietveld busjes vierde kwartaal 2017	€	423,75
Kerktelefoon vierde kwartaal 2017	€	291,00
Studiefonds GB 1-1-2018	€	133,65

Stichting De Hoop 7-1-2018	€	333,77
Vakantiewerk Gehandicapten 14-1-2018	€	423,75

Voorjaarszendingscollecte GZB

Op zondag 25 februari wordt er tijdens de dienst gecollecteerd voor de GZB, het betreft de "voorjaarszendingscollecte". De opbrengst hiervan gaat naar een project genaamd: "steun geheime studenten in het Midden-Oosten". Stel u wilt zich extra verdiepen in de Bijbel of u wilt een dienende rol in de kerk vervullen, wat doet u dan? U volgt een studie of cursus om kennis op te doen en vaardigheden te leren. Maar wat als juist het volgen van een theologische studie gevaarlijk is. Wat dan? In het Midden-Oosten wordt de kerk van binnen en buiten bedreigd. Mensen vluchten of kiezen ervoor om naar een veiliger plek te gaan. Toch komen er ook in de Arabische wereld iedere dag nieuwe christenen bij. Voor hen is het extra belangrijk om een gemeente te hebben waarin zij worden bemoedigd en gevormd. Daarom heeft een theologische academie een online Bijbelstudie ontwikkeld. Zo kunnen mensen gewoon thuis aan de slag en worden ze, zonder dat ze gevaar lopen, toegerust en opgeleid tot kerkelijke leiders. En die zijn hard nodig. De GZB steunt enkele van deze studenten om de kerk in het Midden-Oosten te versterken. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geeft u alstublieft royaal aan deze collecte? U kunt natuurlijk ook uw gift overmaken op rekeningnummer: NL91 INGB 0690.7624.45 ten name van: GZB, Driebergen, onder vermelding van: "Voorjaarszendingscollecte". Alvast hartelijk dank!

Uw diaconie.

Kerkbalans 2018

De definitieve stand van de toezeggingen voor Kerkbalans 2018 bedraagt: € 58.952,-, hetgeen € 1.158,- (2,0%) meer is dan in 2017 toegezegd.

Een verblijdend resultaat, dat tot dankbaarheid stemt.

Bidden we de Heere, dat gemeenteleden hun toezeggingen gestand doen!

Namens het college van kerkrentmeesters, Jan Duijzer.

Agenda

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:

zondag 25 februari is er na de morgendienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas fris,

maandag 26 februari zijn er geen catecheses,

donderdag 1 maart komt de vrouwenvereniging "Bidt en Werkt" om 14.15 uur bijeen, eveneens op donderdag 1 maart is er om 20.00 uur Gesprekskring,

zondag 4 maart is er na de avonddienst een bijeenkomst van de jeugdvereniging,

maandag 5 maart beginnen de catecheses weer op de gebruikelijke tijden,

dinsdag 6 maart is er om 20.00 uur Bijbelkring,

donderdag 8 maart komt de vrouwenvereniging "Dient elkander door de Liefde" om 14.00 uur bijeen in "de Poort" te Andelst.

Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in "de Hoeksteen" plaats. Gezegende bijeenkomsten gewenst!

Oppasrooster

25 feb Hinke Blok, Anne-Ruth Lekkerkerker, Lieke van Rinsum

4 mrt Bertine van Rinsum, Esther Kuijpers, Julia Aalberts

11 mrt Geurette Nijland, Hester van Deelen, Barend Vervoorn

UIT DE PASTORIE

De griepgolf heeft ook de pastorie weten te bereiken. Eén voor één en sommige dagen 'gezellig' met een aantal tegelijk werden de kinderen geveld. Als ouders hebben we toe nu toe ons werk gewoon kunnen doen, al was mijn stem wat 'krakkeriger' dan normaal.

Komende zondag hoop ik met u en jou tot tweemaal (u en jij gaat toch ook als de gezondheid het toelaat twee keer!) toe naar de kerk te gaan. 's Morgens mag ik met u in de kerkbank zitten en 's avonds in de leerdienst behandelen we zondag 9. Van 26 februari tot en met 4 maart hoop ik even wat afstand te nemen en vakantie te hebben. De scriba en de wijkouderlingen zijn in die week het aanspreekpunt. Namens alle pastoriebewoners een hartelijke groet,

ds. M. Noorderijk