

EREDIENSTEN

Zondag 6 mei 2018

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 40 : 8

18.30 uur

Ds. D. Breure, Waarder

Psalm 5 : 12

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Kerkinterieur

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

09.30 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 119 : 86

Collecte: Plaatselijk kerkenwerk

Extra collecte: Stichting De Ondergrondse Kerk

Zondag 13 mei 2018

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 24 : 5

18.30 uur

Ds. J.A.J. Pater, Noordwijk

Psalm 6 : 2

Collecte: Woord en Daad

Extra collecte: Orgelfonds

Zondag 20 mei 2018 Eerste Pinksterdag

10.00 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 143 : 10

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk

Psalm 7 : 9

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: GZB Pinksterzendingscollecte

Maandag 21 mei 2018 *Tweede Pinksterdag*

09.30 uur

Ds. P. Vermeer, Wezep

Psalm 135 : 3

Collecte: Instandhouding erediensten

Extra collecte: GZB Pinksterzendingscollecte

Het Vaderhuis

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

‘Oost, west, thuis best.’ Een bekende tegeltjeswijsheid, maar veel meer dan dat. Waar ben je thuis. Dat kun je je afvragen wanneer je van de ene plaats naar de andere plaats verhuist. Op die momenten wordt duidelijk dat thuis niet alleen een huis is dat bekend en vertrouwd is. Nee, thuis is de plaats waar je bemind wordt om wie je bent. Niet om de positie die je inneemt, niet om onze bezittingen, maar om onszelf. Het is de plaats waar men ons tot het einde liefheeft. Waar je nooit vergeten wordt en altijd welkom bent.

Johannes 14 zegt: de hemel is een Vaderhuis, het huis van God. Van die God waarvan we in Johannes 20 lezen dat Jezus zegt: ‘Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.’ Het is het thuis van Christus. Maar niet alleen van Christus, maar ook van de christen. Van een ieder die door Gods Geest geleid van dood levend gemaakt is. Met Christus gestorven, maar ook met Hem opgestaan, Kolossensen 3: 1- 4.

Thuis bij de Vader. Dat is een heel mooi en rijk beeld. Thuis, dat geeft een goed beeld van de hemel. Gelovigen zijn op deze aarde in een vreemd land. Met al het goede dat daarin ontvangen wordt en waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar toch met Jakob op reis, op doorreis. Ik ben een vreemdeling op deze aarde, verberg Uw geboden voor mij niet. De dingen bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Op weg naar huis, thuis komen bij God, in het Vaderhuis.

Johannes 14 zegt over dat Vaderhuis verschillende dingen. De hemel is een huis met vele woningen, vertrekken. Blijvende, permante, eeuwige woningen. Wat een verschil met ons leven en lichaam nu. Om in het beeld te blijven. Wij wonen nu in een huurwoning, in tenten. De pinnen niet te vast in de grond. Een huis met handen gemaakt, 2 Korinthe 5. Maar het zal worden een gebouw van God dat niet met handen is gemaakt. Een huis dat niet meer zal worden afgebroken, eeuwig.

Het vaderhuis heeft niet maar een paar woningen, maar vele woningen. Bij veel moet niet allereerst aan een grote verscheidenheid worden gedacht, maar aan de grote veelheid. De kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen: ‘Verblijfplaatsen; dat is, daar is ruimte genoeg niet alleen voor mij, maar ook voor ulieden en voor alle gelovigen.’ Ruimte genoeg. Niet maar een paar, maar vele woningen. Wat een troost voor de discipelen, maar ook voor de gemeente van vandaag. Zelig worden, intrek mogen nemen in het Vaderhuis, is bij een mens onmogelijk, maar bij Christus niet. Christus gaat heen om plaats te bereiden niet voor een paar, maar voor velen. Zo roept Christus er ook vandaag nog velen, opdat Zijn huis vol worde. In grote verscheidenheid zal er een plaats zijn voor velen.

En dan ten slotte, maar niet het minst belangrijk. Het Vaderhuis is de plaats waar Christus Zelf aanwezig zal zijn. ‘Opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben’, vers 3. De Zaligmaker, de Verlosser, die ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven, zal voor altijd in

het midden zijn. Om Hem gaat het. Zolang wij nog in deze aardse tent zijn, in dit lichaam, kunnen we nog niet volledig bevatten wat het Vaderhuis is. Hoe het daar zal zijn en wie we daar zullen zien. Maar één ding is zeker: Christus zal daar zijn.

Voor 't oog van Zijn discipel schaar
ten hemel opgenomen,
is Christus ons ten goede daar,
totdat Hij weer zal komen.
Die onze straf gedragen heeft
en vrijspraak heeft verworven,
Hij komt en oordeelt al wie leeft
en al wie zijn gestorven.

Hij is als Advocaat bereid
bij Vader op te treden.
Hoor hoe Hij bidt, hoor hoe Hij pleit:
'Ik heb voor hen geleden'.
Ons Hoofd, Hij ging ons voor naar huis,
als pand aan ons gegeven:
Hij haalt Zijn lidmaten eens thuis,
om daar met Hem te leven.

Zijn Geest is ons in onze strijd
als tegenpand gegeven,
een kracht die ons voortdurend leidt
en naar Zijn wet doet leven,
want boven is ons Vaderland,
waar Christus, onze Koning,
gezeten aan Gods rechterhand,
Zijn troon heeft en Zijn woning.

ds. M. Noorderijk

ZETTEN-ANDELST

Meeleven

We leven mee met Abdul en Roya Aghamir en hun kinderen. Vorige week was er opnieuw een rechtszitting en opnieuw is het wachten op de uitspraak over een aantal weken. De Heere zij hen van dag tot dag nabij.

Uit de gemeente

Zover mij bekend verblijven er op dit moment geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Soms al heel lang. Telkens een stapje terug doen. Vergeten we ook hen niet die in zorgcentra verblijven. Gedenkt hen in uw gebeden! Stuur u ze eens een kaartje?

St. Jozef, Kloosterplein 4, 6691 CX Gendt:

Mw. W.J. Akkerman-Arends K 115

Zorgcentrum De Hoge Hof, De Hoge Hof 1A, 6674 BR Herveld:

Dhr. W.H. van Schaik K 030

Mw. A.F. Ariese-van Burk K 144

Mw. W. Bor-Kattenbroek K 208

Mw. A.A. v. Dijk-van den Brink K 215

Zorgcentrum De Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23A, 6666 BR Heteren:

Mw. C.H. Akkerman-Lourens K 53

Dhr. P. Kalisvaart K 14

Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen:

Machiel de Kat

Oranje Nassau's Oord, Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen:

Mw. D. van Rinsum-van Dam

Het Witte Huis, Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten:

Dhr. W. Brouwers

Dhr. W. Derksen

Mw. J.C.M. Eijgenraam-Wijnmaalen

Mw. H. de Koning-Bosveld

Mw. G.J. Rijken-Jansen

Mw. B.A. Schep-Smit

Mw. C.G. Sint Nicolaas-Derksen

Overlijden

Op zaterdag 21 april overleed op de leeftijd van 90 jaar Henriëtte Mijderwijk – Paardenkooper. Weduwe van de oud-pastoraal medewerker van de gemeente van Zetten-Andelst, H. J. Mijderwijk, die op 20 december 1996 overleed en in Zetten werd begraven. Zaterdag 28 april werd mevrouw Mijderwijk na een dienst in de kerk van Zetten begraven bij haar man. Ds. Van Vreeswijk, uit Rouveen waar zij de laatste jaren woonde, leidde de begrafenis. We wensen de kinderen, klein en achterkleinkinderen de vertroostende nabijheid van de Heere toe.

HUWELIJK

Op vrijdag 11 mei hopen Jonathan Rienstra en Anne-Louise Dekker te trouwen. 's Avonds om 19.00 uur hopen zij Gods zegen te vragen over hun huwelijk in de Petruskerk te Nijmegen. God heeft jullie elkaar doen ontmoeten; jullie kregen elkaar lief. Mooi is dat, als je Gods leiding in je leven, persoonlijk en samen, mag ervaren. Zoals die woorden uit Psalm 143: 8 die op de kaart staan het zeggen: 'Maak mij bekend de weg, die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.' We bidden jullie, met allen die jullie lief zijn, een fijne, gezegende dag toe en een gezegend huwelijksleven. Daarmee verlaat Jonathan onze gemeente en wordt lid van de CGKV gemeente te Nijmegen waar hij al gastlid was.

Jarigen (75 jaar en ouder)

In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren: 20-05(-1941) mevrouw H. Schaap-Breunissen, 23-05(-1940) de heer G.C. Hommersom. Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar gewenst!

Verhuizing

De heer E.J. Jagtenberg is verhuisd van de Marshallstraat in Zetten naar Heteren. Voor hem een hele verandering, hopelijk went het snel. De heer Jagtenberg blijft met de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst meeleven. We wensen hem een goede tijd in Heteren en gezegende diensten in Zetten!

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

Op vrijdag 4 mei wordt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst georganiseerd, dit jaar in De Rank aan de Hoofdstraat te Zetten. De kinderen van de basisscholen dragen gedichten voor en tonen geschilderde panelen. Ds. M. de Jong zal spreken en een zanggroep van de Hervormde Gemeente Zetten-Andelst zal zingen. De verschillende kerkgenootschappen en de Oranjevereniging organiseren deze bijeenkomst, waarvoor u allen wordt uitgenodigd. De kerk is vanaf 18.30 uur open en de samenkomst begint om 19.00 uur. Na afloop wordt er een korte stille tocht gehouden naar het bevrijdingsmonument aan het Wilhelminaplein, waar om 20.00 uur de dodenherdenking plaatsvindt en de twee minuten stilte in acht wordt genomen.

Kerkenspeurtocht

Voor leerlingen van groep 6 van de basisscholen in Zetten is er op 15 mei gelegenheid om de kerken van Zetten eens van binnen te bekijken. Voor veel kinderen een onbekend terrein en een mooie gelegenheid om meer te vertellen over de kerk, wat daar gebeurt en waarom. Het vertrekpunt is De Rank en daarna worden ook de andere kerken bezocht.

Rondom de erediensten/ preekbespreking

Als het goed is, staat het al in uw en jouw agenda, maar kort na het uitkomen van de volgende kerkbode, 27 mei, is er na de avonddienst een preekbespreking. Alle vier de zondagen in mei hoop ik minimaal één keer in Zetten voor te gaan. Ik ben van plan een serie van vier preken te houden uit één Bijbelboek (waarschijnlijk Joël). Naast die vier diensten

hopen we op Hemelvaartsdag en de morgen van de 1^e Pinksterdag te lezen en preken over de heilsfeiten van Hemelvaart en Pinksteren.

Uit de kerkenraad

Per 1 mei 2018 is de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland op een groot aantal punten gewijzigd. Kerk 2025. Bij een aantal veranderingen is het de vraag of het nu een vooruitgang is of niet. Binnenkort zal aan de hand van een ter beschikking gestelde handreiking de plaatselijke regeling worden aangepast aan de nieuwe kerkordeteksten. Op één punt wil de kerkenraad echter nu al de plaatselijke regeling wijzigen en dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid die er gekomen is. Vanaf 1 mei is het mogelijk dat het college van diakenen niet alleen bestaat uit ambtsdragers, maar kunnen ook zogenaamde diaconale rentmeesters deel uit maken van het college. Dit werkt op dezelfde manier als we in het college van kerkrentmeesters al jaren gewend zijn. Broeder Noordam is kerkrentmeester maar geen ambtsdrager. Gezien het vele werk van de diakenen wil de kerkenraad het college van diakenen uitbreiden met een diaconale rentmeester. Deze is dus geen ambtsdrager. Om dit mogelijk te maken heeft de kerkenraad de plaatselijke regeling aangepast. Voordat deze echter definitief vastgesteld kan worden, hebben de gemeenteleden, zoals de kerkorde voorschrijft, tot en met 12 mei de gelegenheid om deze in te zien. Neemt u hiervoor contact op met de scriba. Na definitieve vaststelling door de kerkenraad hoopt de kerkenraad binnenkort tot benoeming over te gaan (de benoeming werkt op dezelfde manier als bij de kerkrentmeesters).

Grote schoonmaak kerk 16 juni 2018

Onze kerk is weer toe aan een grote schoonmaak beurt. Uw/jouw hulp is onmisbaar. We roepen zowel mannen als vrouwen op om te helpen de kerk weer mooi schoon te krijgen. Op zaterdag 16 Juni 2018 van 8:00 tot ongeveer 13:00 uur willen we dit gaan doen. Kunt u/jij ons helpen geef u/je dan op voor 1 juni bij:

Anja Hendriks email: fam.hendriks35@gmail.com

Diana Nijkamp email: aartendiana@online.nl

Wilt u op de schoonmaakdag zelf meenemen: emmer, droogdoek, sopdoek, en evt.

stofzuiger als dit mogelijk is en wat u zelf denkt dat handig is. Groetjes Anja en Diana

Evangelisatie tijdens de markt op Hemelvaartsdag

Ook dit jaar wordt er een markt in Zetten gehouden op 10 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Het de bedoeling om kerkgebouw "De Rank" open te stellen voor belangstellenden. Mensen uit verschillende kerken zullen aanwezig zijn om belangstellenden te ontvangen in de kerk en indien gewenst met hen in gesprek te gaan. We hopen zo beschikbaar te zijn om het evangelie van Jezus Christus te delen met iedereen, die ervan wil weten. Hierbij roepen wij mensen uit de gemeente op om er aan mee te werken. Dit kan door beschikbaar te zijn in de kerk tot aan het bakken van een cake voor bij de koffie. Opgave bij [Mirjam Visser mirjamvisservanderzwan@gmail.com](mailto:mirjamvisservanderzwan@gmail.com)

Verantwoording collecten en giften

Diaconie

Bond tegen het vloeken 18-03-2018	€	259,31
Plaatselijk diaconaal werk 30-03-2018	€	112,45
Friedensstimme 01-04-2018	€	286,70
Adoptiekinderen Woord en Daad 02-04-2018	€	192,20
GZB-busjes 10-04-2018	€	249,35

Kerkbeheer

Nagift bidstondcollecte 14-03-2018	€	20,00
Onderhoud Hoeksteen 18-03-2018	€	322,05
Instandhouding erediensten 25-03-2018	€	339,40
Orgelfonds 25-03-2018	€	263,68
Plaatselijk kerkenwerk 30-03-2018	€	122,41
Plaatselijk kerkenwerk 01-04-2018	€	294,60
Instandhouding erediensten 08-04-2018	€	293,95
Onderhoud Hoeksteen 08-04-2018	€	261,96

Pinkstercollecten 2018

Tijdens de "Pinksterdiensten" op zondag 20 en maandag 21 mei zal de opbrengst van de collecten bij de uitgang bestemd zijn voor de Pinksterzendingscollecte van de GZB. Bij deze kerkbode is een folder gevoegd met meer informatie, dan hieronder kort weergegeven.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen door uw diaconie!

Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop.

Mexico, het land van de taco's en de sombrero's. Naast deze leuke karaktereigenschappen, tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong in aanraking met drugs. Op straat, via vrienden of om het harde leven te vergeten. Het leven wordt hierdoor niet makkelijker, in tegendeel. Om die reden heeft een kerk in Mexico Centro Shalom opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de mensen, die overal tussen vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra, die het land rijk is. In tegenstelling tot andere centra, richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en God. Mensen die al jaren verslaafd zijn en meerdere malen geprobeerd hebben af te kicken, slagen daar bij Centro Shalom wel in. Naast het afkicken leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans! De GZB steunt Centro Shalom in Mexico. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 ten name van GZB, Driebergen onder vermelding van: "Pinksterzendingscollecte". Alvast dank voor uw bijdrage!

Agenda

Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:

donderdag 10 mei -Hemelvaartsdag- en maandag 21 mei -Tweede Pinksterdag- begint de kerkdienst om **09.30** uur (een ieder hartelijk uitgenodigd!),

Woensdag 16 mei komt de kerkenraad in vergadering bijeen, bidt u met de broeders om een gezegende bijeenkomst?

zaterdag 26 mei is er de Verkoopdag van de gemeente, aanvang om 9.30 uur op het kerkplein,

zondag 27 mei wordt er na de avonddienst een preekbespreking voor de gehele gemeente gehouden in “de Hoeksteen” (allen hartelijk welkom!),

woensdag **30** mei om 20.00 uur komt de Jeugdraad in vergadering bijeen in “de Hoeksteen”; deze vergadering staat in het activiteitenrooster op 23 mei, maar ze is dus een week verschoven.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten en bijeenkomsten!

Oppasrooster

06 mei Bertine van Rinsum, Anne-Ruth Lekkerkerker, Leonore Visser

10 mei *Hemelvaartsdag* Nicolet Vervoorn, Esther Kuijpers, Huib Hendriks

13 mei Corine Mulder, Hester van Deelen, Esther van Bezooijen

20 mei Geurette Nijland, Elly-Anne Zoutewelle, Lieke van Rinsum

21 mei *Tweede Pinksterdag* Iris van Dodewaard, Dorieke de Kat, Julia Aalberts

27 mei Hendrie Budding, Sophie Derksen, Barend Vervoorn

Uit de pastorie

Met een hartelijke groet van alle pastoriebewoners. In het bijzonder ook aan de jongeren die zicht voorbereiden op de examens. Verwacht het ook daarbij niet van jezelf, maar van de Heere.

ds. M. Noorderijk