

Rondom het Woord

Komende zondagmorgen wil ik voor de verandering in de ochtenddienst de catechismusprediking voortzetten.

We zijn bij vraag en antwoord 39 van zondag 15 aangekomen, die handelt over de betekenis van het woord gekruisigd vanuit de geloofsbelijdenis.

De week erop staan we stil bij zondag 16, vraag en antwoord 40-42, dan wel weer in de avonddienst.

Het is treffend om juist in de lijdenstijd deze vragen en antwoorden te behandelen.

Zondag 22 maart heb ik 's avonds geruild met ds. W. v. Weelden te Oud Alblas.

We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Overleden

Woensdag 11 februari werd ik gebeld dat mevrouw Grietje van Dijken – Coenen overleden was. Mevrouw van Dijken heeft jarenlang gewoond aan de Irenestraat 10. Daar hebben we haar ook nog bezocht. Na enige jaren ging ze naar de Hoge Hof. Toen zich daar de ziekte dementie openbaarde en het steeds moeilijker was om haar te verzorgen ging ze naar de Liefkenshoek te Heteren. Daar kwam ze op een gesloten afdeling terecht en werd daar de laatste drie jaar van haar leven liefdevol verzorgd. De laatste jaren waren moeilijk, voor haar en voor de kinderen en kleinkinderen. Ze was lieve zorgzame moeder en oma en overgrootoma, die er van genoot als de kinderen er waren. Het plotselinge overlijden van haar man in 1995 was een grote slag voor haar, die ze maar moeilijk heeft kunnen verwerken. De kinderen hebben haar trouw bezocht. Vooral haar oudste dochter. Zij ging elke dag naar haar moeder om er voor haar te zijn, om haar te helpen met het eten. We wensen de kinderen, klein en achterkleinkinderen van harte Gods vertroosting toe. Laten we acht geven op de stem van de goede Herder, en achter deze Herder aangaan. Met deze Herder komen we niet bedrogen uit, maar zijn we geborgen voor de tijd en de eeuwigheid.

Jarigen

Langs deze weg feliciteren we onderstaande gemeenteleden met hun a.s. verjaardag
24-02 mevrouw G.P.E. van de Water-Bosma, de Loohof 28, 6671 AT (1929)

26-02 mevrouw M.C. de Kok – van den Berg, Steenbeekstraat 9 /4, 667j1 AK (1939)

29-02 de heer H.J. Stunnenberg, Tertzio, Bachstraat 29, k 116, 6661 CP Elst (1940)

02-03 mevrouw H.G. van de Kolk – de Kat, Julianaplein 4A, 6671 CA (1931)

04-03 mevrouw W.H.W. Sipman – Frentz, dr.A.R. Holstraat 24, 6671 XX (1926)

Een gezegend nieuw levensjaar gewenst.

Gelezen

Het lijden van de Man van smarten trekt samen in het kruis. De Kerk heeft Jezus' kruisdood expliciet beleden. Geen wonder want als het Lam aan het hout bloedt is het vuur der goddelijke gerechtigheid op het witst aangestoken, en spitst de toorn van God zich toen in

de Godverlatenheid. Hier komt de dag des Heeren, brandende als een oven, en die geen zonde gekend, noch gedaan heeft wordt in brand gezet als een stoppel. Voor Hém een hel. Voor allen die in de gekruisigde Christus geborgen zijn, en meegekruisigd sterven een hemel van zaligheid, een fundament der eeuwigheid. Hier maakt Hij het werk des Vaders af. Gevraagd wordt waarom het van zo'n grote betekenis is dat Christus gekruisigd is. Waarom geen andere dood? (vr. 39).

Het kruis is het teken van uitwerping en vervloeking. We krijgen antwoord naar het Woord. Als met Gods donderslag klinkt door elke hamerslag, waarmee Jezus aan het kruis gehecht en gedood wordt: dewijl de dood des kruises van God vervloekt was. (antw. 39)

De stroom van ongerechtigheden en de oordelen die daarachter schuilen, heeft de Zoon Gods op Zich zien aanlopen. Zo heeft Hij de vervloeking die op mij lag op Zich geladen, (idem) Dat hebben wij nu God te bieden, meer écht niet. Wat wij God te bieden hebben met ons leven, dat heeft geen schijn van kans. Dat blijkt dan tenslotte wel uit het kruis en de dood daaraan verbonden. Geen marteldood, neen; geen schuldige dood, neen; een vloekdood. Geen mooie dood, neen; een door mij verdiende dood, ja! Maar welke dood is dat wel, mooi? En wat stierf Hij anders dan onze dood? Naar zekerheid wordt hier en daar gevraagd. Zekerheid van het kindschap Gods. Wie er naar zoekt grave niet in eigen hart, ga niet op z'n gevoel af. Hij wordt naar het vloekhout des kruises verwezen, naar het Lam dat bloedt. Hij ga op het kruis van Jezus, liever op Christus en Die gekruisigd af. De blik van het geloof ziet nieuwe blijken van Gods gunst.

Daardoor, door Hem alleen, ben ik zeker, dat Hij de vervloeking die op mij lag op Zich geladen heeft. Dwars door het mijne slaat dit kruis, en het door het oordeel gebroken hart ziet dwars door de dood der vervloeking het nieuwe leven doorbreken. Drie uren duisternis werden opgeheven in het zesde kruiswoord: Het is volbracht. Wat wilt u daar nog aan toe voegen? Uw gevoel, uw zekerheidjes, een woordje hier, een versje daar? Het zij verre van mij te roemen dan in het kruis van Christus. Of anders gezegd; ik moge er voor bewaard blijven. Christus maakt ons vrij en bindt ons tevens. Wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. „Wij vinden allerlei vertroosting in Zijn wonden, en hebben niet van node enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied. (Ned.Gel.Bel., art. 21) (H. Visser)

Preekbespreking

Zondag 22 maart willen we met de jeugd van 12 jaar en ouder een preekbespreking houden.

In deze dienst staan we stil bij de betekenis van het kruis van Jezus voor het geloof.

Een mooi thema om eens met elkaar over in gesprek te zijn.

We willen de ontmoeting afsluiten met een broodmaaltijd.

Catechisatie

Deze week gaan we weer verder met de catechisatiegroepen. Zowel op maandag als op vrijdag. De laatste keren zijn ingegaan en dan is het seizoen 2014 en 2015 voorbij.

De slotavond is op 30 maart. Dan zal de jongerenorganisatie van NPV 'Way of life' te gast zijn. Verdere informatie volgt nog.

Mannenvereniging Deo Gratia

Op dinsdag 24 februari om 19.45 uur houdt de mannenvereniging “ Deo Gratia” weer haar vergadering. We willen deze avond het Bijbelgedeelte behandelen dat in de Hervormde Vaan nr 1 2015.: Vrijwillige bijdrage (Numeri 7) staat. U bent die avond van harte welkom in het verenigingsgebouw “De Hoeksteen”.

Het Bestuur.

Koffiedrinken

Zondagmorgen 8 maart is er koffiedrinken na afloop van de dienst.

Voor de kinderen is er frisdrank.

Voorjaarszendingscollecte

Zending op plekken waar het eigenlijk niet mag

In Kirgizië is een jonge kerk die vooral in de jaren 90 enorm is gegroeid. En dat ondanks de tegenwerking, want het land kent bijvoorbeeld strenge godsdienstwetten en invallen door de politie. Dit laat zien dat geloven verder gaat, ook als het de kerk zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt.

Door de groei van de kerk en het aantal huiskgemeenten, hebben veel van deze gemeenten geen eigen predikant. Zo heeft Bek als predikant drie verschillende huiskgemeenten onder zijn verantwoordelijkheid. Gemeenten die soms in het geheim bij elkaar moeten komen en soms geen eigen Bijbel hebben. Al deze gemeenten wil Bek toerusten in discipelschap en gemeente zijn. Op die manier leren christenen hoe ze in het dagelijks leven christen kunnen zijn in Kirgizië. Inmiddels heeft Bek een cursus tot zijn beschikking en helpt met de verspreiding van het materiaal onder huiskgemeenten in Kirgizië.

Met de GZB-voorjaarscollecte van D.V. zondag 1 maart steunt u de cursus die Bek geeft. De ontwikkeling en verspreiding van de cursus in de eigen taal kost ongeveer € 17,- per cursusboekje. Alvast hartelijk dank voor uw steun! Gedenk deze medechristenen ook in uw voorbede!

Zie voor meer informatie over het werk van de GZB: www.gzb.nl

Krentenbroodactie Woord en Daad

U kunt weer krentenbroden bestellen, die op D.V. zaterdag 7 maart bezorgd zullen worden. Zie verder onder Algemene berichten en het bijgevoegde inlegvel.

Kerkbalans 2015

Verheugd en de Heere dankbaar melden we u, dat de eindstand van de toezeggingen voor Kerkbalans dit jaar € 54.747 bedraagt. Hoewel dit bedrag minder is dan vorig jaar (€55.711), vertrouwen we erop, dat -met uw aller medewerking- ook dit jaar de € 55.000 grens aan het eind van het jaar overschreden zal worden. We bidden om de zegen van de Heere op het slagen van Kerkbalans 2015!

Het college van kerkrentmeesters

Besluiten kerkenraad

In zijn vergadering van 28 januari 2015 heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

- het moderamen bestaat dit jaar uit de broeders Ds. Muller, Hendriks, Vaandering en Duijzer,
- de broeders van Voorthuijsen en Vaandering zijn de plaatsvervangers van de voorzitter resp. de scriba van de kerkenraad,
- de begrotingen van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters voor 2015 zijn vastgesteld,
- ouderling kerkrentmeester Duijzer blijft de afgevaardigde van de kerkenraad naar de classis (ouderling de Kat is secundus).

Agenda

De komende weken zijn er de volgende activiteiten:

- zondag 22 februari is er na de ochtenddienst een preekbespreking voor jongeren vanaf 12 jaar,
- dinsdag 24 februari komt de mannenvereniging "Deo gratia" om 19.45 uur bijeen,
- woensdag 25 februari begint de Ouderenkring in Randwijk om 14.30 uur,
- donderdag 26 februari is er om 14.15 uur een bijeenkomst van de vrouwenvereniging "Bidt en Werkt";
- donderdag 5 maart komt de vrouwenvereniging "Dient elkander door de Liefde" om 14.00 uur bijeen in "De Poort" te Andelst,
- eveneens op donderdag 5 maart begint de Gesprekskring om 20.00 uur en
- zondag 8 maart is er na de ochtenddienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in "De Hoeksteen".

De kerkenraad bidt om gezegende bijeenkomsten!

De kerkenraad

De broeders van de kerkenraad komen op woensdag 4 maart in vergadering bijeen; we vragen uw voorbede om het krachtige werk van de Heilige Geest in hun midden!

Scriba Duijzer.

Oppasrooster

22 februari: IJke Maria Hendriks, Anne-Co de Kat, Imke van Rinsum.

1 maart: Antoinette Pater, Anne Marleen de Kat, Jolijn Aalberts

8 maart: Willy van Voorthuijsen, Dorieke de Kat, Rick van Voorthuijsen

11 maart (Biddag): Hinke Blok, Esther Kuijpers

Israëlreis (vervolg)

Maandagmorgen 12 januari gingen we op bezoek bij een gehandicaptencentrum in Jeruzalem

Deze stichting 'Aleh' genoemd ontfermt zich op een indrukwekkende manier over het gehandicapte kind. We werden getroffen door de liefde en het geduld waarmee verstandelijke en lichamelijke gehandicapten werden verzorgd.

Wij kwamen er net op het moment dat velen van te eten kregen, maar we hebben ook nog een moment kunnen zien hoe ze de mensen met een verstandelijke handicap proberen te activeren.

Vervolgens gingen we naar Jeruzalem. We maakten een BarMitzvah mee. Natuurlijk wilden we in gesprek met een joodse rabbijn. Deze rabbijn was een volgeling van rebbe Nachman. Deze kwam uit Oost-Europa, de Oekraïne. Daarna gingen we de opgravingen in de stad van David bekijken.

Die middag was een studiemiddag. We kregen college aan het 'Aish Hatorah centrum'. Een orthodox joods studiecentrum in de oude stad. De eerste ging er over hoe je de Thora beleeft. Joodse spiritualiteit zeg maar.

Het tweede college gegeven door Ken Spiro onder het motto 'Ik zal zegenen die u zegenen'. Hoe God in de geschiedenis via Israël deze wereld gezegend heeft. De vele bijdragen van de vele Joden met hun kennis, is al heel lang een grote zegen voor de mensheid. Er is een mysterieuze verbinding tussen hoe dat volken en beschavingen de Joden hebben behandeld en hoe zij het gemaakt hebben.

's Avonds ontmoette we Leah Farkass. Zij vertelde ons over hoe het is om als vrouw getrouwd te zijn met een orthodoxe rabbijn. (Zij is een Nederlandse Jodin en woont al vanaf haar 18^{de} in Israël).

Dinsdagmorgen reisden we naar Qumran. De plaats waar de Dode Zee rollen zijn gevonden.

's Middags hadden we een studiebijeenkomst in Herzinstituut, met dr. Yoram Hazony.

'De ziel van Israël, Israël als Joodse staat'. Daarna vertrokken we naar Ariel.

Hier hebben we overnacht. Voor de wereld waren de bezette gebieden. Maar voor Israël in ieder geval het Bijbelse hartland. We bezochten een nederzetting, die gebouwd was op een heuveltop. Geen sprake van land afpakken of zo. We waren op de berg Gerizim, die bij de intocht van het volk in het beloofde land een belangrijke plaats in naam. De berg van de zegening. We reisden naar de opgraving te Shilo, de plaats waar de tabernakel heeft gestaan en Samuel naar toe werd gebracht.

Donderdag voordat we naar het vliegveld gingen bezochten we in Tel Aviv nog het diaspora museum. Een indrukwekkend stuk geschiedenis van de verspreiding van het Joodse volk door de wereld.

Vandaag aan de dag zien we het volk terugkeren naar het beloofde land.

Wat me in ieder geval opgevallen is, meer dan de vorige keer, dat er onder de orthodoxe Joden een uitzien is naar de Messias.

Het was een hele indrukwekkende reis, dat begrijpt u.

En dat zit nog wel een beetje in je hoofd.

Het gaat er ook om hoe geef je nu een en ander gestalte in je gemeente na zo'n reis.

Vragen waar ik mee aan de slag ga.

Groet

Ontvang een hartelijke groet mede namens mijn vrouw

J. Muller v.d.m.